

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 45

8. november 2020
120. årgang

AFVIST AF MOBILEN

Jeg er ikke morgenmenneske, så det er frustrerende, når mobilen en tidlig morgen køligt afviser at slå alarmen fra, fordi mit ansigt ikke er genkendt ▶

Efter mange måneders adskillelse er det fantastisk at møde venner og familie igen, efterhånden som omstændighederne tillader det. Særligt, når man ikke har set hinanden længe, er det dejligt at blive mødt med et genkendelses smil. Jeg har heldigvis endnu ikke oplevet, at tiden hver for sig har resulteret i, at de ikke har genkendt mig. Det har til gengæld været et problem hjemme hos mig selv.

Kølige afvisninger

Jeg er ikke – og har aldrig været – et morgenmenneske. Uanset, hvornår jeg er gået i seng, er jeg sjældent begejstret, når alarmen lyder skingert fra mobilen om mor-

genen, og det er ikke blevet bedre efter adskillige kølige afvisninger fra teknikkens side.

I udgangspunktet er jeg egentlig taknemmelig for de mange tekniske finurligheder, der efterhånden findes på mobilen, men når mobilens ansigtsgenkendelse ikke vil registrere mit ansigt kort efter alarmens uvelkomne lyd, så hjælper det ikke på humøret en tidlig morgen, før kaffen er serveret.

Der er naturligvis stadig mulighed for at benytte enten kode eller fingeraftryk, når dagens første nyheder skal læses, men det er da svært ikke at tage det personligt, når ens eget hjælpeapparat ikke vil kendes ved én, bare fordi øjnene er små og frisuren en kende anderledes end resten af dagen.

Rusten morgenstemme til trods

Heldigvis er der et sted, hvor jeg ikke bliver afvist, uanset hvor vildt morgenhåret er, eller hvor mange timer det er siden, jeg har fået en kop kaffe. Når jeg kommer til Gud, kan jeg være helt sikker på at blive genkendt uanset, hvordan håret sidder, eller hvordan ansigtet ser ud.

Hos Gud er jeg altid velkommen, og jeg kan være sikker på, at han ser og hører mig, præcis som jeg er skabt. I Guds billede, morgenhår og rusten stemme til trods.

Marie Lerche Nygaard



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Regionsleder Ruth Tidemand Nielsen,
Hjørring, holder to minutters andagt i uge 46

70 300 150

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummellose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

HVORDAN VAR JESUS' MENNESKESYN?



Foto: LightFieldStudios/istock, Getty Images, Plus

Svar fra jesusnet.dk's svarpanel

Det er ikke muligt at tale om Jesus' menneskesyn på samme måde som Luthers og andres. Jesus er Gud og ved alt om, hvem, hvad og hvordan mennesket er. Læs for eksempel Johannesevangeliet kapitel 2, vers 24-25: »Selv betroede Jesus sig ikke til dem, fordi han kendte alle, og fordi han ikke havde behov for, at nogen skulle vidne om mennesket; for han vidste selv, hvad der gemmer sig i mennesket.«

Gud er selv menneskets skaber, og hans – og dermed Jesus' – »menneske-

syn« er simpelt hen sandheden om mennesket, den totale viden om det. Det er en viden, som Luther og vi andre kun kan få del i stykkevis – først og fremmest ved at studere Bibelen – og aldrig fuldstændig.

Det er faktisk noget af det, vi skal glæde os over i evigheden: at lære os selv og vores næste, Guds ypperste skaberværk, bedre at kende.

*Poul Hoffmann (Spørgsmålet er forkortet.
Læs det i fuld længde på: jesusnet.dk/svar/3827)*

film & tro

Læs alle de nyeste film anmeldelser på: filmogtro.dk

 jesusnet.dk

Læs mere om Gud på:
jesusnet.dk/gud

imedia samler
video og lyd om tro til dig

[Kig forbi imedia.dk](http://Kigforbi.imedia.dk)

BEDRE TJENT MED LEMLÆSTELSE

Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig; du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vanfør ind til livet end med begge hænder eller fødder i behold at kastes i den evige ild.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 18, vers 1-14*

VÆLG EN GAVE MED VÆRDI

Det lyder brutalt og helt forkert, at vi skal lemlæste os selv. Men opfordringen fra Jesus skal naturligvis ikke opfattes bogstaveligt. Budskabet er, at vi skal gøre kort proces, hvis vi opdager, at vi har gjort et valg, der fører os bort fra ham.

Det er ikke noget godt varemærke for kristendommen, hvis den indebærer, at der er noget, som vi må fravælge. Vi vil helst smage på alt, der står på spisekortet.

At tro på Jesus indebærer dog ikke, at vi ikke må nyde livet. Alt, hvad jorden kan byde på, er gaver til os fra Gud. Men får jordens gaver magten over vores liv, bliver der ikke plads til det, som hører Himmelen til. Og Himmelen er netop den største gave, som Gud vil give os.

Af alle gaver har intet kostet ham så meget. Hans egen søn måtte lide en pinefuld og ensom død på korset for at frelse



Foto: miflippo/Stock/Getty Images Plus

os fra den evige fortabelse. Det siger noget om gavens værdi.

Narnia-seriens forfatter C.S. Lewis har sagt: »Hav Himmelen som mål, og du får jorden med i købet. Hav jorden som mål, og du får hverken-eller.«

Søren Juul Skovenborg