

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 43

25. oktober 2020
120. årgang

KVARTERETS GRIMMESTE HÆK

Der kan gro så meget skidt i en hæk, at hækken ryger med, hvis man prøver at fjerne skidtet. Det onde i verden minder lidt om sådan en hæk

Rundt om vores have gror en rædsel af en hæk. Faktisk har jeg ikke set noget grimere noget sted i nabolaget, og det går ud over motivationen. For hvad nytter det, at konen og jeg ligger med rumpen i vejret en hel lørdag for at få haven til at se præsentabel ud, når folk udefra kun kan se den hæslige hæk?

Helt ærligt ved jeg ikke, hvad vi skal gøre ved den.

Jo, det ved jeg faktisk godt. Men det er ikke en mulighed lige nu.

Et vildnis af uønskede gevækster

Da hækken blev plantet for 50 år siden, stod ligusterplanterne snorlige. Men som

årene er gået, har vind og fugle ført alle mulige andre planter ind mellem ligusterplanterne. Nogle steder har de nye vækster kvalt de oprindelige hækplanter, andre steder kæmper de stadig om pladsen. Resultatet er et vildnis, hvor vi kan plukke hylde og ribs om sommeren og kristtjørn til juledekorationen om vinteren. Der er et væld af gevækster, som absolut ikke var en del af den oprindelige plan.

Vi har ofte talt om at fjerne alle de uønskede planter, men det ville efterlade så mange huller, at det tilbageværende dårligt kan kaldes en hæk. Den eneste reelle løsning ville være at rive det hele op og plante en ny.

Infiltreret af ondskab

Mange stiller spørgsmålet, hvorfor Gud ikke griber ind og fjerner alt det onde i ver-



Foto: LianeW/istock/Getty Images Plus



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



**Kirke- og kultur-
medarbejder Mogens
Maagaard, Esbjerg,**
holder to minutters
andagt i uge 44

70 300 150

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prisliste i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummelose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

den. Hvis han er så god og almægtig, kan han vel også klare sådan en sag?

Jo, måske. Problemet er, at verden, og dermed også jeg, minder lidt om vores hæk. Alt det, som Gud i sin tid skabte godt, er med tiden blevet fyldt med noget, som ikke var en del af den oprindelige plan. Ondskab i alle afskygninger har infiltreret det gode i en grad, så den er blevet en indgroet del af verden og af mig. Skulle Gud fjerne det onde, ville der ikke være noget tilbage. Så måtte han også fjerne mig.

En dag vil han nyskabe himmel og jord, står der i Bibelen. Så vil han rive det onde op med rode og genskabe det gode, som var engang. Det er en drastisk løsning. Og ligesom vi venter lidt endnu med at fjerne den gamle hæk og plante en ny, så har han også sine grunde til at vente lidt endnu.

Ole Noermark Larsen



Læs mere om emnet ondskab på:
jesusnet.dk/artikel/1639

imedia samler video og lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk



SAGT OM HIMLEN

Jesus har indgået en aftale med Gud, der vedrører os. Han har købt os fri af denne verden og givet os tilbud om borgerskab i en ny verden. Bibelen taler om en verden, hvor der ikke er sorg, død, sygdom og andre ting, der sætter en grænse for glæden og kærligheden. Det er en verden uden begrænsninger. Et liv, hvor vi ikke skal frygte for at miste dem, vi elsker.

Lilian Holm Kofod

(Læs mere på jesusnet.dk/artikel/11575)

Gud fortæller os, at efter døden er festen ikke slut. Tværtimod. For dem, der tror på Jesus, kommer der en opstandelse til en evighed i en ny verden, på en ny jord. Og her er alting faktisk meget bedre end i denne tilværelse, som jeg ellers frygter så meget at skulle sige farvel til.

Sprint Aagaard Korsholm

(Læs mere på jesusnet.dk/artikel/11535)

film & tro

Læs alle de nyeste film anmeldelser på: filmogtro.dk

J A HERRE

En mand havde to sønner. Han gik hen til den første og sagde: Min søn, gå ud og arbejd i vingården i dag. Men han svarede: Nej, jeg vil ikke! Bagefter fortrød han og gik derud. Så gik han til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede: Ja, herre! Men gik ikke derud.

Fra søndagens tekst i kirkerne:

Matthæusevangeliet kapitel 21, vers 28-44

JESUS TAGER IMOD ENHVER

Baggrunden for denne lille fortælling af Jesus er, at de religiøse ledere bebrejdede ham, fordi han mødtes med dem, der levede et amoralsk og forfejlet liv. Blandt dem var der prostituerede.

Disse »andenrangs-borgere« havde dog indset, at deres handlinger var forkerte. Men det, der havde ledt dem ud i uføret, havde de stadig ikke styr på, og derfor søgte de hjælp hos Jesus.

De religiøse ledere var derimod kendetegnet ved, at de overholdt de religiøse love. Men det var i virkeligheden kun i det ydre. Det betød mere for dem, hvordan folk så på dem, end at de gik Guds vej.

Mon ikke de fleste af os må indrømme, at vi ofte fremtræder bedre, end vi er, samtidig med at vi ikke står tilbage fra at fordømme andre.



Foto: KatarzynaBlasiewicz/Stock/Getty Images Plus

Jesus er anderledes. Selv om han har ret til det, fordømmer han ikke nogen. Tværtimod tager han imod enhver, der kommer til ham, akkurat som vi er med både fejl og mangler. Der er ikke et eneste menneske, hvis skyld han ikke døde for på korset.

Lad os derfor lukke døren for hykleriet og åbne den for Jesus.

Søren Juul Skovenborg