

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 33

16. august 2020
120. årgang

DE BEDSTE STUNDER ER BLOT EN APPETIZER

*Den mest tydelige effekt af corona-
virussen er nok, at det er gået op for
os, at livet har sine begrænsninger*

Foto: from_my_point_of_view/iStock/Getty Images Plus



I vores del af verden er Alvoren gået op for os: Selvom det lader til, at vi måske vinder en besked, men dyrekøbt sejr over coronavirussen, så forsvinder den ikke.

Det samme kan man sige om klimaforandringer, styrtregn, kvælende hede-bølger, mindre koralrev, økosystemer, der bryder sammen – skal jeg blive ved?

Den altudslettende katastrofe synes lige op over. Planter dør, dyr dør, mennesker dør. Vi kan mærke det som et dybt stød i mellemgulvet: Døden rykker uafviseligt nærmere.

Filminstruktøren Woody Allen, der er ateist, har meget poetisk udtrykt livets iskolde realiteter således: »Vi lever et meningsløst liv. Alt, hvad vi skaber i livet, vil forsvinde. Jorden vil forsvinde, og Solen brænder ud. Og alt, hvad Shakespeare og Michelangelo og Beethoven har skabt, vil forsvinde, uanset hvor højt man ærer deres værker. Det er min strategi at skabe distraktioner for publikum og for mig selv.«

Mens vi venter

Der er ikke meget at håbe på, ikke meget at glæde sig over, ikke meget at finde mening i. Med mindre at den gale profet Jesus Josefsøn af Nazareth virkelig har ret: At Gud har skabt verden og dig, at Jesus er hans søn, der kom til jorden for at søge fællesskab med os. At de bedste stunder i

dette liv blot er en lille appetizer på det liv, der venter bag døden.

Jesus påstår nemlig meget bramfrit: »Gud elskede verden så højt, at han gav sin eneste Søn, for at enhver, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv.« (Johannesevangeliet kapitel 3, vers 16, fra Bibelen på Hverdagsdansk)

Hvis det virkelig er sandt, så er der virkelig håb, og så er døden ikke afslutningen på livet.

Stefan Vase

(Uddrag af en artikel.

Læs mere på jesusnet.dk/artikel/119069)



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Missionær Frank Fyhn,
Grindsted, holder to
minutters andagt i
uge 34

70 300 150

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korsværvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imt.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummelose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

JESUS MØDER DIG MIDT I SORGEN

Som Maria mødte Jesus, kan vi også møde ham i dag

Johannesevangeliet kapitel 20 møder vi Maria på den måske værste dag i hendes liv. Ikke nok med at hun var vidne til, at Jesus blev henrettet. Men søndag morgen, da hun måtte ud og sidde stille ved graven for at sørge, mødte der hende et frygteligt syn; graven var blevet skændet. Stenen var skubbet væk, og Jesus' legeme var væk.

Som hun står der foran graven og græder, ser hun havemanden. Mon det er ham, der har flyttet Jesus? Måske han ikke måtte ligge der? Måske den rige mand, der begravede ham i fredags, alligevel fortrød?

»Hvorfor græder du, hvem leder du efter?« spørger havemanden pludselig om.

»Vil du ikke vise mig, hvor han er – ham, der var begravet her? Så vil jeg hente ham og begrave ham igen«. Maria er ulykkelig, og hun må vide, hvor Jesus er.

Han kalder dig ved navn

»Maria!« Det er det eneste, der bliver sagt. Men det er, som om hele verden forandres i det øjeblik:

Det er jo ham. Det er jo Jesus. Det er min Mester!

Den opstandne Jesus møder også dig i dag. Han kender dit navn. Han ved, hvem

du er, og hvad du har brug for i dag. Og endnu større er det, at vi ikke længere behøver at frygte døden. Jesus er opstået og har sejret. En sejr, vi fejrer hver eneste uge, når der holdes gudstjeneste i landets kirker.

Lisbeth Worm Hansen



Foto: Tuna-tura/Stock/Getty Images Plus



Læs mere om Jesus på:
jesusnet.dk/jesus

imedia samler video og
lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk



VISDOMMEN HAR FÅET RET

(Jesus sagde) »For Johannes kom, han hverken spiste eller drak, og folk siger: Han er besat. Og Menneskesønnen kom, han både spiser og drikker, og folk siger: Se den fråser og dranker, ven med toldere og syndere!« Dog, visdommen har fået ret ved sine gerninger.

Fra søndagens tekst i kirkerne:

Matthæusevangeliet kapitel 11, vers 16-24

JESUS UDSKAMMER INGEN

Mange har det forhold til Gud, at ligegyldigt hvad han gør, er det ikke godt nok. Enten er hans retfærdighed for alvorlig og streng, eller også er hans kærlighed for overbærende. Sådant var det også i forholdet til Johannes Døberen og Jesus på Bibelens tid. Den ene blev forkastet, fordi folk mente, at han var for afholdende, og den anden fordi han var for løssluppen.

Det er ikke ualmindeligt, at nogle bliver fejlbedømt, men når det gælder bedømmelse af Gud, har det en helt bestemt årsag. Der ligger nemlig en grundlæggende mistillid til Gud i ethvert menneske. Bliver han bedømt alene ud fra vores egne holdninger, kan dommen ikke blive andet end uretfærdig.

Men Jesus udskammer ingen for fejlslagne bedømmelser. Derimod opfor-



Foto: izzetgutmen/iStock/Getty Images Plus

drer han os til at opgive vores egne evner til at bedømme, og i stedet bede om Guds vejledning og visdom. Da kan vi blive overraskede over, hvor ophøjet Guds retfærdighed og kærlighed er. Det har millioner af mennesker erfaret, derfor har de taget imod Jesus som deres frelser.

Søren Juul Skovenborg