

# ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 31/32

2. august 2020

120. årgang



## DE SØDE HEMMELIGHEDER KALDER PÅ AT BLIVE FORTALT

*Jeg er imponeret over, at Gud kunne holde på en fantastisk hemmelighed i flere hundrede år, og jeg er lykkelig over, at jeg har fået del i den hemmelighed*



JEG ER ÉN AF DEM,  
DER ER VED AT  
SPRÆNGES AF  
UTÅLMODIGHED OG  
EN UFORLØST GLÆDE,  
NÅR JEG HAR EN SØD  
HEMMEIGHED, MEN  
IKKE MÅ FORTÆLLE  
DEN AF FORSKELLIGE  
GRUNDE.



Indre Missions Telefonandagt  
**NETANDAGTEN.DK**



**Lærer Hanna Kiel  
Asmussen**, Græsted,  
holder to minutters  
andagt i uge 32



**Pens. politiassistent  
Henning Hollesen**,  
Aulum, holder to  
minutters andagt i  
uge 33

**70 300 150**

**H**ver mandag i denne tid streamer jeg programmet »Forsvundne arvinger«, inden det ryger ud i æteren klokken 20 på DR1. Jeg kan ikke vente med at dykke ned i programmets livsførtællinger, og hvad de gemmer. I nogle af dem kastes der lys over gamle hemmeligheder, som man ikke har snakket om, fordi det var for svært.

Sådan tror jeg, at vi er mange, som har oplevet det. Jeg husker den dag, da en gammel hemmelighed i min familie kom for dagens lys i forbindelse med et dødsfald. Det ændrede mine perspektiver på mange ting.

Der er typer af hemmeligheder, oftest de tunge, som jeg tror, hører til i fortrolige rum. Det er bedst, at de bliver der, for de er så smertefyldte.

## En uforløst glæde

Så er der de mange små og hurtige nyheder, jeg får at vide før så mange andre, fordi jeg arbejder på magasinet *impuls*, der formidler nyheder på forskellige platforme. Jeg er et nysgerrigt menneske, så det er vanvittigt spændende at få indblik i noget, før det kommer ud i den brede offentlighed. Og så være en af de første til at fortælle det.

Der er også nogle søde og positive hemmeligheder, som kalder på at blive fortalt, fordi de rummer glæde og lykke.

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

**Ekspedition:** Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

**Redaktion:** Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

**Ansvarshavende redaktør:** Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

**Hjemmeside:** [jesusnet.dk/etord](http://jesusnet.dk/etord). **Layout:** Birgitte Bohsen. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

Jeg er én af dem, der er ved at sprænges af utålmodighed og en uforløst glæde, når jeg har en sød hemmelighed, men ikke må fortælle den af forskellige grunde.

Det er hårdt, hvis der går for lang tid. Og når jeg så må fortælle den, ja så gni-strer det hele.

## Han lækkede mere og mere

Jeg er imponeret over Gud og hans tålmodighed. Allerede på de første sider af Bibelen begyndte han at kaste lys over en fantastisk hemmelighed, der ville komme alle mennesker til gode. Gennem flere hundrede af år magtede han at holde kortene ind til kroppen og kun komme med små hint om, hvad hemmeligheden gik ud på.

Som tiden nærmede sig, var det, som om han lækkede mere og mere af den glædelige nyhed, der rummede Guds kæreste gave: hans søn Jesus. Englene sang, da Gud afslørede hemmeligheden, men der var kun få mennesker i starten, der forstod det fantastiske i hemmeligheden.

Jeg blev lykkelig, da jeg lærte Guds hemmelighed at kende og fandt ud af, at mine forældre havde givet mig del i den i min dåb – uden helt at vide, hvad det ville betyde for mig.

*Anette Ingemansen*



## ORD OM GUDS TÅLMODIGHED

Der er storhed i at kunne rumme brokkehoveder. I ikke at snerre tilbage, men at være hævet nok over situationen til at kunne se, hvornår der skal trækkes på skuldrene, og hvornår brokkeriet faktisk er udtryk for et behov, der kan stilles.

Gud er stor nok til begge dele. Til at glemme det, når vi egentlig bare skulle have holdt vores mund, og til at bøje sig ned til os, når vi har brug for at blive løftet op. Løftet op i hverdagen, tilsmilet af livet, der åbner nye muligheder og begyndelser – og løftet op af graven, til en helt ny dag engang.

*Søren Isak Nolsøe (impuls)*



Læs mere om dåb på  
[jesusnet.dk/dåben](http://jesusnet.dk/dåben)

film & tro

Se de nyeste film anmeldelser på:  
[filmogtro.dk](http://filmogtro.dk)

imedia samler  
video og lyd  
om tro til dig  
Kig forbi [imedia.dk](http://imedia.dk)



## HVOR JERES SKAT ER

For hvor jeres skat er, dér vil også jeres hjerte være.

*Fra søndagens tekst i kirkerne 9. søndag efter trinitatis den 9. august: Lukasevangeliet kapitel 12, vers 32-48*



# JESUS ER HJERTETS SKAT

Foto: simonaplolla © gettyimages.com

**V**i bliver påvirkede af det, der sker i vores liv. Både af det vi ikke har indflydelse på, og det vi selv kan gøre noget ved.

En af mine gode venner besluttede engang, at han ville bruge sin tid, når han kørte bil, på at høre sang og musik, hvor Gud var i centrum. Og det påvirkede ham. Han kunne mærke, at hans tanker blev påvirkede, så Gud fik mere plads i hans bevidsthed. Og vi, der mødte ham, kunne også mærke en forandring.

Jesus opfordrer os til at have fokus på det allervigtigste. Det er bare det bedste for os, når vi knytter os mere til hans kærlighed end til noget som helst andet. Så bliver vi påvirket af ham i vores liv og hverdag – og vi har en evig fremtid sammen med ham.

For Jesus var og er vi mennesker så stor en skat, at han gav os sit hjerte og ofrede sig selv.

Lad dit hjerte være i den skat, Jesus er for dig.

*Morten Nielsen*