

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 27/28

5. juli 2020

120. årgang

ET KÆMPE- KRAM FRA GUD

*Selvom jeg ikke krammer
så meget, kan selv jeg i
disse corona-tider glæde
mig til et ordentligt kram*

Foto: evgenyatamanenko © gettyimage.com





Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



**Præst og Indre Missions
landsformand Hans-
Ole Bækgaard**, Aarhus,
holder to minutters
andagt i uge 28



**Diakon og Pædagog
Anders Chr. Enevoldsen**,
København, holder
to minutters andagt
i uge 29

70 300 150

Jeg er ikke typen, der krammer og kindkysser mere end højst nødvendigt. Det føles kejtet, og jeg er elendig til det.

Når jeg en sjælden gang prøver, er jeg ofte tæt på at pande modparten i gulvet, fordi jeg ikke aner, om jeg skal gå højre eller venstre om.

Derfor er det heller ikke noget stort afsavn for mig at skulle leve med en udvidet intimsfære i disse corona-tider. Jeg lider ikke af den »hudsult«, som angiveligt er en udfordring for ganske mange.

Til gengæld har jeg bemærket, at opfordringen til at holde afstand ikke bare får os til at gå i store buer rundt om hinanden. Den får os også til at vende ansigtet bort eller kigge ned i jorden, hvor vi tidligere havde sagt hej eller lettet på den hat, de færreste af os går med. Det skræmmer mig, for der er vist ingen sundhedsfaglige argumenter for, at vi ligefrem skal vende hinanden ryggen, med mindre vi får et akut hosteanfald.

Tikkende bomber

Krisen har på mange måder fået mennesker til at rykke sammen, mens vi holder afstand. Men den har også skabt en udbredt grad af mistænkeliggørelse. Tidligere kunne vi i det mindste stole på familie og venner, og mange af os insisterede og-

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Birgitte Bohsen. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

så på at vise fremmede en høj grad af tillid. Nu er vi pludselig nødt til at betragte alle som tikkende bomber. Vi kan hverken stole på ven eller fjende, og selv dem, som plejer at vade direkte ind i vores hjem, må nu ringe eller skrive, hvis de vil os noget.

Den mistænkeliggørelse kommer til at gøre noget ved os på sigt. Enten vil det få os til at springe hinanden om halsen, så snart vi får lov. Eller også vil mistænkeliggørelsen få os til at overveje, om det nu er klogt. Eksperterne taler om, at der kan gå både halve og hele år, før vi igen kan møde hinanden med kram og håndtryk. Det er lang tid!

Glæde og varme

Indtil da må vi nøjes med et kram fra Gud, som højest kan smitte os med lidt tiltrængt glæde og varme. Der er flere af den slags i Bibelen, og min favorit findes i Esajas Bog kapitel 43, vers 4: »For du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker dig.«

Det er dig og mig, han siger det til, mens han knuskrammer os ind til sig.

Ole Noermark Larsen



SAGT OM GUD

En del af det at være konstruktiv er, at man skaber, man konstruerer. Gud er konstruktiv, fordi han har skabt alt det, som er. Han står bag det, han er over det, han er grunden under det. Uden ham var det ikke. Uden ham var vi ikke.

Mikael Holst Kongensholm
(Læs mere på jesusnet.dk/artikel/2839)

Gud slår aldrig hånden af os, selvom vi dagligt synder mod de fleste af hans bud. Han ønsker at tilgive os; at slå en streg over alt det forkerte, vi er skyldige i. Blot vi indrømmer vores skyld og beder om tilgivelse.

Asbjørn Asmussen
(Læs mere på jesusnet.dk/artikel/2830)

film & tro

Se de nyeste film anmeldelser på:
filmogtro.dk

Hør personlige historier om, hvordan Guds kærlighed forandrer på:
imedia.dk/troshistorier



GUDS SØN

Simon Peter svarede: »Du er Kristus, den levende Guds søn.«

Fra søndagens tekst i kirkerne 5. søndag efter trinitatis den 12. juli: Matthæusevangeliet kapitel 16, vers 13-26



DEN LEVENDE GUDS SØN

Det er en klar trosbekendelse, Peter giver, da han svarer på, hvem disiplene tror, Jesus er.

For det første tror han på en levende Gud. Gud er ikke en ide eller et tankesæt. Nej, Gud er levende virkelighed – også i dag. Og han har gode og virkelige planer for os alle.

For det andet tror han, at Jesus er Kristus – det samme som Messias, hvilket betyder den salvede. Jesus er indviet til en opgave, som har betydning for alle mennesker. Han er herre og frelser. Alle, der

bekender Jesus som deres herre og frelser, får del i det evige liv sammen med ham.

For det tredje tror han, at Jesus er Guds søn. Gud viste sin kærlighed ved at sende sin søn til os for at ofre sit liv og blive forladt af Gud selv – for vores skyld.

Når Jesus efter Peters bekendelse siger, at han vil bygge sin kirke på Peter, siger han samtidig, at den klare bekendelse af troen på Kristus, den levende Guds søn, er afgørende vigtig for kirken og for os, der vil have fællesskab med ham.

Morten Nielsen