

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 21

24. maj 2020
120. årgang



DEN GRIMMESTE GAVE

Min far gav engang mit mor et smukt kors i en grim indpakning. Det minder mig om, at korset, som Jesus døde på, kan ses på to måder



Jeg har arvet et smukt guld kors efter min mor. Hun fik det af min far i julegave, da jeg var omkring 12 år. Han havde pakket det ind i nogle gamle foderstofsække og bundet noget sejl garn omkring.

Det var helt klart den grimteste, men også mest værdifulde pakke, der blev givet den juleaften hos os. Jeg husker, at vi talte om, hvor utroligt det var, at noget så værdifuldt kunne være pakket så grimt ind.

To måder at se korset på

Det slog mig, at korset kan ses på to måder. Det er på den ene side et torturinstrument. Korsfæstelse var den mest smertefulde død, man kunne blive udsat for.

For nogle år siden så jeg Mel Gibsons film »The Passion of the Christ«. Den efterlod et stærkt indtryk, og jeg har aldrig været i tvivl om, at langfredag virkelig var en uendelig lang og smertefuld dag for Jesus og hans pårørende. Alligevel hedder langfredag »Good Friday« på engelsk.

Hvordan kan man kalde en så smertefuld dag for god?

En større virkelighed

Bibelen taler om, at der er en større virkelighed, end den vi ser. På Jesus' tid brugte man ordet »fuldbragt«, når man kvitterede på en regning for modtagelsen af det skyldige beløb.



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Pens. rejsesekretær
Arne Olesen, Fredericia,
holder to minutters
andagt i uge 22

70 300 150

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubbjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Birgitte Bohsen. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

Det samme ord brugte Jesus. Da han hang på korset, råbte han: »Det er fuldbragt«, og så døde han. Men der skete noget mere: Jesus indfrieede vores gæld hos Gud! Vi blev skyldfri!

Og det stopper ikke med døden! Det er den anden side af korset. Jesus forlod graven på tredjedagen – her satte Gud sit godkendt-stempel på begivenheden og tilbyder nu dig og mig et tæt fællesskab i en tid, hvor vi ellers skal holde afstand.

*Lilian Holm Kofod
Fra jesusnet.dk*

**imedia samler
video og lyd
om tro til dig**
Kig forbi imedia.dk

film & tro

Se de nyeste film anmeldelser på:
filmogtro.dk

jesusnet.dk

Læs mere om Jesus på:
jesusnet.dk/artikel/2038

KORSET HJÆLPER MIG MED AT HOLDE FOKUS

Da Emma Dyhr Pedersen blev døbt, fik hun et dagmarkors foræret. Det går hun nu med hver eneste dag som det eneste smykke, hun bærer.

»Jeg går egentlig ikke med smykker ellers, men i syvende klasse blev jeg mere bevidst om, hvem Jesus var, så jeg begyndte at gå med korset, for at vise min relation til ham. Siden efterskolen har jeg slet ikke haft det af,« fortæller Emma, der også sover med korset på om natten.

For hende har dagmarkorset to funktioner.

»Det er noget synligt, der viser andre, hvem jeg tilhører. Jeg vil gerne pege på Jesus så godt som muligt. Men det er også noget konkret, jeg kan holde fast i under bøn eller lovsang. Jeg kan tage fat i korset og holde fast. Så snakker krop og sind sammen og hjælper mig med at holde fokus.«

Marie Lerche Nygaard



For Emma Dyhr Pedersen er korset en måde at pege på Jesus.

FOR AT VERDEN SKAL TRO

Jesus sagde: »Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 17, vers 20-26*



JESUS ØNSKER ENHED

Det at placere andre i grupper, fordi vi har forskellige opfattelser og vaner, er en dårlig og nedbrydende tendens. Den har dybest set sin grund i misundelse, mistænksomhed og misforståelser. Vi splitter og bliver fremmede overfor hinanden.

Hvordan kan vi bryde denne mur ned og vise os fra en bedre side? Mange vil pege på Jesus som det gode eksempel. Han underviste ikke alene om at elske andre som sig selv. Han praktiserede det også.

Men Jesus gjorde endnu mere. Kort før han døde, bad han om, at netop enhed og

ikke splittelser måtte kendetegne dem, der tror på ham.

Der er allerede en enhed mellem Jesus, Gud og alle troende. Den er dybest set usynlig, men Jesus beder om, at den også må være synlig. Dem, der er fælles om troen på Jesus, bør også have en særlig oplevelse af indbyrdes enhed.

Jesus har et stort ønske med denne synlige enhed. Den får nemlig mennesker til at forstå, at det, at Jesus er Guds søn, er noget virkeligt og sandt, fordi troen på ham gør en forskel.

Søren Juul Skovenborg