

# ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 19

10. maj 2020  
120. årgang

## KONGEN PÅ DEN HVIDE HEST

*I år kan vi fejre, at det er 100 år siden, Sønderjylland blev genforenet med resten af Danmark. Som ung oplevede jeg også en personlig genforening*





**F**or 100 år siden kom den del af Danmark, som vi kalder Sønderjylland, tilbage til Danmark. Som dansker og som en, der har boet nogle år i Sønderjylland, er det selvfølgelig en begivenhed, der er værd at fejre! Samtidig findes der en langt større genforening.

### At falde på plads

Som ung begyndte jeg en proces, hvor jeg gik fra slet ikke at tænke på Gud til at få et personligt forhold til ham. Jeg forstod, at det kunne beskrives som en genforening.

Gud havde skabt mig. Gud havde også døbt mig til at være hans barn. Jeg havde så i mange år været borte fra ham. Men nu var vi blevet genforenet.

Af gode grunde ved jeg ikke, hvordan de dansksindede oplevede det i foråret 1920, men jeg forestiller mig, at deres oplevelser kan have lignet mine, da jeg blev genforenet med Gud.

På de store linjer var det helt klart en god følelse. Jeg oplevede, at jeg ligesom faldt på plads og fik et verdensbillede, der hang sammen. Nu var jeg det sted, hvor jeg absolut helst ville være.

### Kongen på den hvide hest

Samtidig er vaner noget stædigt noget. Ligesom de tidligere tyskere nu kom under dansk lovgivning, fik jeg et nyt værdisæt.



Indre Missions Telefonandagt  
**NETANDAGTEN.DK**



**Sognepræst Jakob Legarth**, Ringgive, holder to minutters andagt i uge 20

**70 300 150**

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

**Ekspedition:** Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

**Redaktion:** Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

**Ansvarshavende redaktør:** Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

**Hjemmeside:** [jesusnet.dk/etord](http://jesusnet.dk/etord). **Layout:** Birgitte Bohsen. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

Ligesom navneskilte og officielle dokumenter skiftede sprog fra tysk til dansk, så fik jeg en masse nye billeder og udtryk fra det kristne verdensbillede, jeg skulle lære.

Alt dette vænnede jeg mig ikke til på en enkelt uge. Undertiden oplevede jeg det faktisk som træls og som et unødvendigt besvær. Den danske konge kom ridende på en hvid hest for at være sammen med den nu genforenede del af sit rige.

Det besøg bragte glæde og følelsen af samhørighed med sig. I Bibelen beskrives Jesus også som kongen, der rider på en hvid hest. Min sammenligning med den danske konge bunder i, at det var Jesus, der gjorde det selvfølgeligt for mig at vænne mig til det nye liv – for ham ville jeg for alt i verden ikke undvære at være sammen med.

*Sprint Aagaard Korsholm  
Fra [jesusnet.dk](http://jesusnet.dk)*



## SAGT OM BØN

»I dag er Store Bededag blevet en populær konfirmationsdag. Det er der ikke noget i vejen med, men det, vi egentlig samles for på den dag, glider nok mange steder en smule i baggrunden. Som navnet antyder, handler dagen om bøn. Navnet kan godt give indtryk af, at det er dagen, hvor vi får alvor får gjort noget ved bønnen, så vi ikke behøver bede på andre dage. Men det er uheldigt, hvis man tænker sådan om bønnen; for bønnen er en gave, vi har lov at bruge hver dag. En gave, vi har brug for hver dag. Vi må gøre hver dag til en bededag.«

*Peter Guldager Dahl  
(Læs mere på [jesusnet.dk/artikel/1915](http://jesusnet.dk/artikel/1915))*



Læs mere om personlige møder med Gud på:  
**[jesusnet.dk/livogtro](http://jesusnet.dk/livogtro)**



Læs alle de nyeste film-anmeldelser på: **[filmogtro.dk](http://filmogtro.dk)**

**imedia samler  
video og lyd om tro til dig**



**[Kig forbi imedia.dk](http://Kigforbi.imedia.dk)**

## VIRKELIG FRIE

Jesus svarede dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør synden, er syndens træl. Men trællen bliver ikke i huset for evigt, Sønnen bliver der for evigt. Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:  
Johannesevangeliet kapitel 8, vers 28-36*



# JESUS GIVER LIV OG FRIHED

Foto: Boonyachot © Getty Image

**F**rihed er det bedste guld, hedder det i en gammel sang. Vi har grund til at værne om vores lands frihed, særligt med tanke på, at den er fremmed for mange rundt om i verden. Blandt dem er der millioner af kristne, som ikke har frihed til dyrke deres tro.

Deres kirke kan være brændt ned, selv sidder de i fængsel, har fået frataget deres børn og blevet udelukket fra at tage en uddannelse. Alligevel ejer de en større frihed, end nogen myndighed kan give. De er frie, fordi de har overgivet deres liv til Je-

sus. Han har betalt den gæld, som synden har frembragt af skyld overfor Gud. Det er en gæld, som intet menneske er i stand til selv at betale. Jesus sammenligner den med trællens mulighed for at købe sig til frihed.

Vi må altid værne om den personlige frihed, men aldrig glemme, at den virkelige frihed har vi først, når vi overgiver livet til Jesus. Hos ham har vi en frihed, hvor døden ikke har det sidste ord. Det har Jesus derimod, for han giver evigt liv til enhver, der tror på ham.

*Søren Juul Skovenborg*