

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 14

5. april 2020
120. årgang

BÆREDYGTIG TRO

Snakken om bæredygtighed handler normalt om livet på jorden. Men hvad nu, hvis livet ikke slutter på jorden? Bibelen fortæller os om bæredygtighed i forhold til evigheden

Alle taler om det! Alle har en mening om, hvad bæredygtighed egentlig er, og vi er langt fra enige.

Jeg læste en definition: »Bæredygtighed handler om at skabe de bedst mulige forhold for mennesker og miljø nu og i den fjerne fremtid«.

Hør podcast om bæredygtighed på: imedia.dk/spaendingsfeltet/#c84



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Sognepræst Peter Hauge Madsen, Rønne, holder to minutters andagt i uge 15

70 300 150

I bæredygtighedens navn taler vi bl.a. om bæredygtigt landbrug, bæredygtig kost, bæredygtig transport... listen er lang!

Alle tiltagene retter sig naturligt nok mod livet her på jorden. Men hvad nu, hvis »den fjerne fremtid« rækker ud over denne verden? Hvad nu, hvis der findes en evighed på en ny jord?

Evig bæredygtighed

Bibelen taler klart om, at der er et liv efter døden, og at der er to muligheder. Enten en evighed under Guds kærlighed – eller en evighed under Guds vrede.

Hvordan skaber vi da de bedst mulige forhold, når det gælder evigheden? Hvordan forbereder vi os til en evighed i Guds evige verden?

Jesus siger, at den, der tror og bliver døbt, skal frelses fra Guds vrede. Bæredygtighed for evigheden er altså at tro på Jesus.

Den bæredygtige tro fokuserer på Jesus og alt det, han har gjort.

Når jeg bliver spurgt ved døren til evigheden: »Hvorfor skal jeg lukke dig ind i min himmel?« vil mit svar vise, om min tro er bæredygtig.

Den eneste, der kan bringe mig ind i Guds himmel, er Jesus.

Vil du have en bæredygtig tro? Så fokusér på Jesus.

*Lilian Holm Kofod
Fra jesusnet.dk*

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubbjær Klausen, e-mail: msh@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummelose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

HVAD ER ET MENNESKE?

Hvad er et menneske? Det spørgsmål kom jeg til at tænke over, da jeg tidligere på året var indlagt på sygehuset. Et par gange om dagen kom sygeplejersken nemlig forbi og sagde: »Jeg skal lige måle dine værdier!«

Guds skabning

Men er det virkelig rigtigt, at min værdi kan måles med en pulsmåler, et termometer og en blodtryksmåler? Nej, min værdi ligger i noget helt andet, nemlig i, at jeg er skabt af Gud og er skabt i hans billede. Jeg er Guds skabning. Det betyder, at han er mit ophav, det er ham, der er min Herre.

Han har skabt mig i sit eget billede. Det vil sige, at jeg ligner ham. Og han har skabt mig unik, hvilket betyder, at jeg er noget helt særligt, og at jeg ikke bare er god nok, men at jeg ligefrem er fantastisk og værdifuld, også selvom jeg kigger mig i spejlet og kan se, at håret, eller i mit tilfælde skægget, er ved at blive temmelig gråt.

Guds barn

Men det er ikke engang nok med det, for min værdi er endnu større. Jeg er også blevet Guds barn. Det blev jeg, da min far for en del år siden stod ved en døbefont med mig, og til trods for at jeg slog til præstens bog, tegnede han et kors for mit ansigt og mit bryst, og sagde, at det gjorde han, for at jeg skulle komme til at høre sammen med Jesus, og at alt det, som Je-



Foto: Amorphis/iStock/Getty Images Plus

sus havde gjort, skulle komme til at gælde for mig.

Den dag – blev jeg Guds barn, og Jesus blev min frelser, fordi han tog alt det bort som stod imellem Gud og mig – min synd!
Det er dét, der giver mig værdi.


Bo Arvid Knudsen

SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00

82 271 333

 Indre Mission

 jesusnet.dk

VELSIGNET VÆRE HAN

De tog da palmegrene og gik ham i møde, og de råbte: Hosianna! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn, Israels konge!

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 12, vers 1-16*

JESUS ER ALTID MERE

Israels folk ventede på en konge, Messias. Mange håbede, at de ville få en konge, der kunne frelse dem fra besættelsesmagten, fra romerne.

Jesus var og er den Messias, de ventede på, men han var helt anderledes, end de havde forestillet sig. Og alligevel var han opfyldelsen af løfterne, som profeterne kom med.

Og sådan er Jesus. Han er altid mere. Mere kærlig end vi kan fatte. Mere tilgivende end vi tør håbe på. Mere sand end vi kan forstå. Mere nærværende end vi kan gengælde.

Jesus vender tingene på hovedet. I påsken blev han kronet med en tornekrone og ophøjet på et kors. Han valgte at blive tjener for os.



Foto: pamelad_mcadams/iStock/Getty Images Plus

Ydmyghed, mildhed og kærlighed var hans kendetegn – ikke magt, pragt og herlighed.

Det vender også tingene på hovedet for os. I stedet for straf og fordømmelse for synden i vores liv, får vi kærlighed, tilgivelse og evigt liv.

Det er en fantastisk grund til at tage imod og velsigne ham, som kommer i Herrens navn, Israels konge – og vores konge. Han er så meget mere.

Morten Nielsen