

# ET ORD MED PÅ VEJEN

NR 11

15. marts 2020  
120. årgang

## 15 SEKUNDER ER LANG TID

*Alt ånder fred og ro; jeg kan roligt lægge mig til at sove. Jeg når kort at studere indersiden af mine øjenlåg, før stilheden bliver afløst af en tiltagende klynken*

Foto: AntonioGuillem/iStock/Getty Images Plus



Jeg er blevet far, og efter vi kom hjem fra hospitalet som nybagte forældre, fandt jeg ud af, hvordan en babys vejrtækning kan være en omskiftelig størrelse.

Hvorfor trækker han vejret så hurtigt? Hvorfor trækker han pludselig ikke vejret?

De spørgsmål og flere af samme slags fyldte i mit hoved. Sådan et minimenneske er jo noget mere afhængig af andre, end os der er blevet strakt lidt ud med årene.

## Systemet skal justeres

Jeg fandt hurtigt ud af, at der ikke er noget at være nervøs for. Jeg har læst mig til, at 15 sekunder uden vejrtækning tilsyneladende er meget normalt, selvom det føles



Foto: Design Plus



Indre Missions Telefonandagt  
**NETANDAGTEN.DK**



**Forstander Robert Bladt**, Børkop, holder to minutters andagt i uge 12

**70 300 150**

som lang tid. Det er hurtig vejrtækning også, lige som så mange andre ting, der hele tiden dukker op.

Sønnens system skal vel også lige have tid til at justere sig ind til de nye omgivelser, der næppe føles helt så ideelle som i hans trygge ni-måneders residens.

Vi lytter til hans vejrtækning og til hans klynken, fordi vi gerne vil vide, hvordan han har det, og hvad vi kan gøre for ham.

Vores lille søn går gennem mange faser på meget kort tid og er dybt afhængig af, at vi som forældre reagerer på hans signaler og tager os af ham, indtil han senere

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

**Ekspedition:** Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

**Redaktion:** Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

**Ansvarshavende redaktør:** Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

**Hjemmeside:** [jesusnet.dk/etord](http://jesusnet.dk/etord). **Layout:** Paul Erik Hummelmoose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

vokser op og mere præcist kan give udtryk for sine behov.

## Vores far lytter

Fadervor kender mange. Det er en bøn til Gud, som han selv har givet os til at udtrykke vores behov. Men vi kan bede til ham om alt, selvom vi kan blive i tvivl, om han lytter, og om han egentlig forstår, hvad vi vil.

Jeg husker ikke min babytid, men usikkerheden på, om Gud lytter, når jeg beder til ham, ligger nok ikke så langt fra min lille søns usikkerhed.

Men Gud lytter – også når bønnen går lidt frem og tilbage mellem babygråd og velformulerede ord. Det er nemlig hverken det ene eller det andet, der afgør, om Gud gider lytte til mig.

Bøn er blevet beskrevet som troens vejtrækning. Den kan for en tid stoppe eller gå hurtigere – ja måske bliver den endda til en stille klynken eller et desperat skrig – men Gud lytter altid til sine børn, og modsat jordiske fædre lægger han sig ikke til at sove, når det bliver stille i mørket.

*Morten Stubkjær Klausen*

# FADERVOR

Vor Fader, du som er i himlene! Hel-  
liget blive dit navn, komme dit rige,  
ske din vilje som i himlen således  
også på jorden; giv os i dag vort  
daglige brød, og forlad os vor skyld,  
som også vi forlader vore skyldnere,  
og led os ikke ind i fristelse, men fri  
os fra det onde. For dit er Riget og  
magten og æren i evighed! Amen.

*Matthæusevangeliet kapitel 6, vers 9-13*



Læs mere om Fadervor på:  
[jesusnet.dk/artikel/fadervor](https://jesusnet.dk/artikel/fadervor)

film & tro

Læs de nyeste film anmeldelser  
på: [filmogtro.dk](https://filmogtro.dk)



## HAN DØMMER

Jesus svarede: »... Jeg søger ikke min egen ære; der er en, der søger den, og han dømmes. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:*

*Johannesevangeliet kapitel 8, vers 42-51*

# GUDS ORD AFSLØRER DJÆVELEN

Mange, som tidligere havde fulgt Jesus, var begyndt at opfatte ham som en løgner. Ja, ligefrem besat af en dæmon. I stedet for var de begyndt at tro løgnens far, Djævelen.

Hvordan var det kommet så vidt? Djævelen er vel nem at afsløre, for han er helt igennem ond, og vi vil altid hylde kærligheden. Men Djævelen er ikke altid så nem at afsløre.

Han er dygtig til at fremtræde med en guddommelig kærlighed. Hans lumskede strategi går ud på at formulere den på en sådan måde, at den får os til at stille spørgsmål ved, om Bibelens ord nu også taler sandt om Guds kærlighed.

Djævelen er fuldstændig ligeglad med, hvilke gudebilleder vi danner os, eller om



Foto: NiseriN/Stock/Getty Images Plus

vi er onde eller gode, blot han kan få os til at vælge Jesus fra. Hans endelige mål er udelukkende, at Jesus ikke frelser os fra den evige fortabelse.

Derfor er Bibelens ord så vigtige, for her møder vi Guds kærlighed, som han har vist os ved at give os håbet om evigt liv ved troen på Jesus Kristus. Holder vi fast ved Guds ord, afslører vi dermed Djævelens onde strategi.

*Søren Juul Skovenborg*