

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR 8

23. februar 2020
120. årgang

GLADE TANKER PÅ EN KIRKEGÅRD

*Kirkegården gør mig lidt trist, men
den gør mig også optimistisk, for
festen slutter ikke med døden*

Foto: beeline.dk



Forleden gik min kone og jeg en tur i det dejlige efterårssolskin. Vi gik igennem en gammel kirkegård med fantastiske, gamle træer. Vi studerede gravsteder og gravstene.

Alt sammen var egentlig hyggeligt. Men alligevel kan jeg ikke gå på en kirkegård uden også at tænke på et bogmærke, jeg løb ind i som ung. Der stod: »Betænk livets korthed, dødens vished, evighedens længde«.

Jo ældre jeg bliver, jo mindre sjovt er det at tænke fremad. Livet kan jo snart ende. Som Shu-bi-dua sang: »Alle skal vi bort herfra engang. Vor tid her på kloden er ikke særlig lang. Fattige og rige. I døden er vi lige. Det er hvad vi ka' bli'e. Sikke noget lort«.

Fremtidens fest

Citatet er for mig at se en træfsikker beskrivelse af menneskets tilværelse. Vel at mærke, hvis man kun tager de to første led i bogmærket med! Det bruger Bibelen i



Læs mere om Prædikerens bog på: jesusnet.dk/svar/3820

hvert fald en hel bog (Prædikerens Bog) på at argumentere for.

Men Gud ske lov er der alle tre led! Gud fortæller os, at efter døden er festen ikke slut. Tværtimod. For dem, der tror på Jesus, kommer der en opstandelse til en evighed i en ny verden, på en ny jord. Og her er alting faktisk meget bedre end i denne tilværelse, som jeg ellers frygter så meget at skulle sige farvel til.

I troen tør jeg satse på, at Jesus virkelig stod op af graven igen, og at han ikke alene selv har evigt liv, men kan give det til alle, der vil i livsforbindelse med ham. Så gør kirkegården mig stadig lidt trist – men også lidt optimist.

Sprint Aagaard Korsholm
Fra jesusnet.dk



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Sognepræst
Thomas A. Uth,
Brønderslev, holder to minutters andagt i uge 9

70 300 150

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummellose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

ALT DET MED SMÅT

En klausul på en forsikringspolice kan sætte virkningen ud af kraft, når uheldet er ude. På Guds forsikringspolice er der ingen klausuler

For et par dage siden tikkede en ny forsikringspolice ind i min e-boks. Nysgerrigheden sendte mig ind på siden. Her fandt jeg en forsikringspolice, der hurtigt fik det glade smil frem.

Wau, tænkte jeg. Det er det rigtige selskab, jeg har valgt, men da jeg bladrede policens 15 sider hurtigt igennem, så jeg noget, der fik smilet til at stivne! Der er ikke mindre end 11 klausuler, så hvis der sker nogle bestemte ting, er jeg ikke dækket af forsikringen alligevel.

Det er godt gemt væk nede i bunden. Kun de mest nysgerrige opdager det.

Min livsforsikring

Jeg har en livsforsikring. Faktisk har jeg to. Den ene har jeg i et forsikringsselskab. Den har klausuler.



Den anden har jeg i et selskab, der hedder Jesus. Denne forsikring har et særligt indhold. Den dækker konsekvensen af alle min fejl og mangler. Konsekvensen er fortabelse. Bibelen kalder det også at dø.

Jesus har udstedt en police til mig. I den står der, at han taget den konsekvens, jeg skulle have haft, så jeg ikke skal dø, men leve evigt sammen med ham.

Denne forsikring kostede Jesus dyrt. Han betalte med sit eget liv for at oprette en police med dit og mit navn på.

Policen adskiller sig fra andre ved at være fri for klausuler. Det er nok, at mit navn står på den. Så gælder den.

Kunne du tænke dig sådan en forsikring?

Du får den ved at henvende dig til Jesus. En bøn til ham om, at du gerne vil være dækket den dag, dit regnskab skal gøres op, er nok.

Lilian Holm Kofod
Fra jesusnet.dk

Photo: P. Khlankheww/istock/Getty Images Plus

FORBARM DIG OVER MIG

Da Jesus nærmede sig Jeriko, sad der en blind mand ved vejen og tiggede. Han hørte, at en skare kom forbi, og spurgte, hvad der var på færde. De fortalte ham: »Det er Jesus fra Nazaret, som kommer forbi.« Da råbte han: »Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig!«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 18, vers 31-43*

BLIND TILLID

Forestil dig, at du er blind og sidder ved siden af en mindre vej i en landsby et eller andet sted. Pludselig hører du larmen fra et større optog. Du vil sikkert gerne finde ud af, hvad det drejer sig om. Måske er det en interessant, kendt person.

Den blinde mand i bibelteksten vil i hvert fald gerne vide mere. Da han får at vide, hvem det hele handler om, er det tydeligt, at han ved, hvem Jesus er, og at han har helbredt mange.

Men han siger ikke »Giv mig mit syn«. Han siger i stedet: »Forbarm dig over mig«. Jesus beder manden præcisere, hvad han ønsker.

»Herre, at jeg må kunne se«. Han får svaret »Bliv seende, din tro har frelst dig«.

Manden blev helbredt – ikke fordi han smed om sig med dyre ord. Nej, han henvendte sig til Jesus, og selvom han måtte gøre det to gange, blev han ved med at



Foto: XiXinXing/iStock/Getty Images Plus

henvende sig. Han havde tillid til, at Jesus ville høre ham og reagere.

Det er den tro, der frelser, for tro er »fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses« (Hebræerbrevet kapitel 11, vers 1).

Morten Stubkjær Klausen