

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR 7

16. februar 2020
120. årgang



DU ER ELSKET!

Kender du til følelsen af, at du ikke er god nok? Eller ikke lever op til forventningerne til dig? Måske synes du ikke selv, at du er meget værd? Den følelse kender jeg ▶

Det er et dybt behov i mit liv at føle mig elsket og villet præcis som den, jeg er. Når dem jeg holder af, fortæller mig, at jeg er sjov, en god ven eller klog, så giver det mig håb for, at jeg faktisk er vigtig for nogen.

Men anerkendelse og bekræftelse fra venner, familie og kæreste kommer og går. Det er et stort krav at sætte til mine nærmeste, at de skal opretholde mit selvbillede og min værdi på daglig basis. Kan jeg virkelig lægge det ansvar på andre mennesker, der ligesom jeg selv ønsker det samme? Måske. Men tænk, hvis man kunne finde noget eller nogen, der kunne give sikker og garanteret værdi og mening i li-



Foto: fizkes/f5tocker/Getty Images Plus

vet uden om vores mere eller mindre halvhjertede selvudviklingsprojekter.

En radikal lighed

Min erfaring er, at hos Jesus tør jeg håbe på netop det. Hos Jesus er min værdi ikke afhængig af min succes, mit udseende eller min indtægt. Hos Jesus er din og min værdi givet os på forhånd. Værdien er indbygget i det simple faktum, at vi mennesker er elskede af ham.

Hos Jesus er mennesket højt agtet, smukt, villet og elsket, allerede inden det er til. Dette gælder alle mennesker uanset race, køn eller nogen anden identitetsmærke, som samfundet gennem tiden har forsøgt at gøre til grundlag for en opdeling



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Forfatter og fritidsforkynder **Jørgen Hedager Nielsen**, Børkop, holder to minutters andagt i uge 8

70 300 150

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummelose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

af menneskers værdi. Hos Jesus er der radikal lighed i værdighed.

Disse løfter om mening og værdi gælder også dig. Selv når du sidder en kold regnevejrsdag, og synes det hele står lidt trist til, så inviterer Jesus dig til at lægge mismodet og frustrationen over til ham.

Jesus siger til dig i dag: »Frygt ikke, mit barn, lad ikke hænderne synke. Jeg er hos dig. Jeg fryder mig i glæde over dig og viser dig min kærlighed på ny. Jeg jubler over dig med fryd som på festens dag.«

David Ingemansen



Få dagligt Dagens Bibelord på sms:
Send teksten tilmeld bibelord til
26 230 999, eller se:
jesusnet.dk/bibelord

film & tro

Læs alle de nyeste film anmeldelser på: filmogtro.dk



SAGT OM NÆRVÆR

Jeg er begyndt at gå rundt med et kors i lommen hele tiden for at minde mig selv om, at Jesus er hos mig hele tiden! Ikke bare når jeg er i kirke eller missionshus, ikke bare når jeg sidder i studereværelset eller er på husbesøg. Han er med mig, når jeg slår græsset om sommeren, når jeg handler ind, og når jeg sidder i sofaen og læser en god roman eller ser en film. Han er altid hos mig.

Jakob From Søvnald (impuls)



Foto: Indesy/Stock/Getty Images Plus

imedia samler
video og lyd om tro til dig

[Kig forbi imedia.dk](http://Kigforbi.imedia.dk)

DET MINDSTE FRØ BLIVER DET STØRSTE

Når det (sennepsfrøet) kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden, men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter. – Af sig selv giver jorden afgrøde.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Markusevangeliet kapitel 4, vers 26-32*

GUD LÆNGES EFTER AT FRELSE MENNESKER

Dette er ikke en undervisning på en landbrugsskole om det lille sennepsfrø, som der skal op mod 800 af til et gram. Jesus fortæller derimod om, hvordan det mindste bliver det største i Guds rige.

Da Jesus døde, havde han ikke nogen egentlig indflydelse. Han efterlod sig blot en lille håndfuld unge mænd til at føre sit budskab videre.

I dag er der over en milliard kristne i verden. Kristendommen er nogle steder i en eksplosiv vækst. Statistikker viser, at hver dag året igennem kommer omkring 70.000 personer til tro på Jesus som deres frelser.

Vi ved ikke, hvordan det går til, at der i disse år er mange tusinder, som kommer til tro i de lande, hvor det er forbudt at udbrede kristendommen. Forklaringen ligger



Foto: tomasworks/iStock/Getty Images Plus

måske i, at Jesus også har sammenlignet Guds rige med en landmand, der sår korn i sin mark. Mens han sover, bærer jorden frugt helt af sig selv, uden at han ved hvordan. Gud kan lade selv et lille ord om Jesus bringe et menneske til tro.

Det siger noget om, hvordan Gud læn- ges efter at frelse mennesker.

Søren Juul Skovenborg