

ET ORD MED PÅ VEJEN

50

15. december 2019
119. årgang



MIN HIDTIL VÆRSTE KØKKENKATASTROFE

Sidste jul skete det, der bare ikke må ske. Det var et totalt mareridt, jeg kom hjem til efter at have været til julegudstjeneste i kirken

Foto: iStock/Getty Images Plus

Vi skulle have gæster, og alt var klart til fest. Jeg var krøbet i festtøjet, og anden var sat i ovnen. Der skulle den hygge sig ved lav varme, mens vi var i kirke.

Da jeg kom ind ad døren og ville se til anden, opdagede jeg to store søer ved ovnen. Først troede jeg, det var vand, men det var det værste af det værste: andefedt.

Jeg kiggede hurtigt efter og opdagede, at ovnen sejlede i fedt, både under selve ovnen og i skuffen med plader. Alt var smurt ind i andefedt.

Aldrig helt rent

Min verden gik ligesom lidt i stykker, og jeg råbte op. Gæsterne var heldigvis ikke



Illustration: makyyz/iStock/Getty Images Plus

kommet, og jeg gik i gang med at tørre op og vaske gulvet, som var omdannet til en glidebane. Jeg forsøgte også at give pladerne i skuffen en hurtig omgang, men det var ligesom at fjerne margarine.

Jeg gav op. Resten af aftenen blev der ved med at komme små søer af fedt under ovnen.

Mine gæster rådede mig til at bruge en omgang koncentreret Ajax-opløsning, så næste morgen gik jeg i gang med hovedrengøring. Selv om jeg syntes, at jeg



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Bedemand Ulrik Baun,
Lind v/Herning, holder to
minutters andagt i uge 51

70 300 150



AdamogEva.dk

Ærlig rådgivning om følelser,
krop og sex: **adamogeva.dk**

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubbjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. Layout: Sofie Brixen. Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

kom ud i alle hjørner, så dryppede det de næste dage af andefedt.

Jeg ved ikke, hvor det kom fra. Nu går jeg rundt med en klam følelse af, at min own efter andefedtangrebet aldrig bliver helt ren.

Ajax duer ikke

Min andefedtoplevelse får mig til at tænke på, hvilke midler der skal til for at fjerne synden i mit liv. Når jeg ikke vil have med Gud at gøre, er det langt værre end andefedt. Derfor må der anderledes og skrappere sager til.

Synden har gennemtrængt alle kroge af mit liv, og lige meget hvad jeg gør for selv at fjerne den, så kan jeg aldrig blive helt ren.

Findes der et vaskemiddel, som kan gøre det menneske rent, som bliver bevidst om, hvor galt det står til i forholdet til Gud?

Bibelen kommer med et tydeligt, men måske også overraskende svar. Den siger, at der skal blod til. Mere præcist Guds blod. Kun det kan fjerne og opløse synden og skabe et rent menneske.

Derfor sendte Gud sin søn, Jesus, som gav sit liv, sit blod, for alle mennesker. Det var det, der skulle til. Det rengøringsmiddel har vi adgang til i dåben. Her bliver vi ved hjælp fra kraften i Jesus' blod vasket totalt rene.



SAGT OM TRO

»Man får en kæmpe ro og styrke ved at tro. Jeg oplever, at mennesker søger efter den ro. Det er rigtig synd, når folk søger at finde den i sig selv. Det er en skrøbelig satsning.«

Charlotte Dyremose (impuls)

Det er tankevækkende, at tre håndfulde vand og Jesus' ord formidlet af en præst kan gøre, at kraften fra Jesus' blod når ud i alle hjørner af os mennesker – at vi bliver hvide som sne, som Bibelen siger det, og får tilgivelse for alle vores synder.

Anette Ingemansen



Læs mere om Jesus på:
jesusnet.dk/jesus

imedia samler
video og lyd om tro til dig

[Kig forbi imedia.dk](https://www.imedia.dk)

DEN HØJESTES PROFET

(Zakarias sagde om sin søn Johannes) »Og du, mit barn, skal kaldes den Højstes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse, ...«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 1, vers 67-80*

GUD ER TILVÆRELSENS CENTRUM

Efter mange års barnløshed får et ældre ægtepar en dreng, som er den senere Johannes Døberen. Faderen Zakarias får ved Helligånden indsigt i, at drengen som voksen skal bane vejen for, at folket vil tage imod Jesus, som bliver født et halvt år senere.

Johannes Døberen opfylder denne opgave ved at advare folk om, at de ikke skal bilde sig ind, at man kan hykle sig frem til Gud. Ingen kan sige ja til Gud, og samtidig nej til, at han må have plads i vores liv. Det er ikke os, der er tilværelsens centrum, men Gud. Gud gør op med alt ondt og forkert, og det skal også afspejle sig i vores liv.

Johannes Døberens prædikener er hård kost, hvis vi ikke vil forholde os til Bibelens Gud, men selv vil formulere, hvem han er.



Foto: amnastas/iStock/Getty Images Plus

Men det er først, når vi står ansigt til ansigt med Bibelens Gud, at vi indser, at vi har brug for en frelser, der kan give os syndernes forladelse. Da er vejen banet for os til at søge Jesus, for det er kun ham, der kan give os denne. Derfor måtte Johannes Døberen advare, som han gjorde.

Søren Juul Skovenborg