

# ET ORD MED PÅ VEJEN

48

1. december 2019  
119. årgang



## NU VENDER DET

*I december kommer mange mennesker i bedre humør. Adventstiden varsler, at vi går mod lysere tider*

**N**ovember. Det er mørkt, råkoldt og blæsende. Hvis man ikke gjorde det i oktober, så er det på høje tid at finde hue, vanter og halstørklæde frem. Det bliver bare mørkere og mørkere for hver dag, der går. Det regner, og indimellem kommer der også en novemberstorm. Sne, der kunne lyse op, kommer der som regel ikke meget af.

Det er mørkt, når jeg tager hjemmefra om morgenen, og det er mørkt, når jeg kommer hjem. Mens jeg står og tripper på perronen, føles tiden lang, når jeg venter på toget.

## Endelig

Men så sidst i november eller i begyndelsen af december bliver det advent. Endelig! Nu vender det. Sådan tænker jeg hvert år. Og hvad det end skyldes, så opleves meget anderledes, så snart vi er inde i adventstiden. Det bliver mere lyst, for der bliver hængt julebelysning op på gader og i haver, og folk finder stearinlysene frem.

Det virker, som om mange er i bedre humør. Ja, selv tog og busser begynder at køre mere præcist, eller også føles det bare sådan, fordi jeg ikke tænker på det problem mere.

Hjemme dufter det ofte af hjemmebag, når jeg kommer hjem fra arbejde. Der er gang i julemusikken. Koldt og blæsende er det stadig, men det føles ikke så slemt, for nu går det mod jul, nu går det mod lysere tider.

## Nyt håb

Det bedste ved det hele er, at det er sandt også i forholdet til Gud. Nu vender det! Det kan også siges om julen. Med Jesus, der blev født julenat, vendte det hele. Julen er den store alt-bliver-vendt-om-be-givenhed. Derfor er det sandt, hvad der står i en salme: »Julen er kommet med solhverv for hjerterne bange.« Jesus er kommet til alle os bange, kolde og frysende november- og decemberhjerter. Han er kommet med fred, tilgivelse og nyt håb.

Og han er den samme, både i november og december og i alle årets andre måneder.

*Gunner Jensen*



Læs mere om advent på:  
**jesusnet.dk/advent**



Læs alle de nyeste film anmeldelser på: **filmogtro.dk**

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

**Ekspedition:** Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

**Redaktion:** Morten Stubbjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

**Ansvarshavende redaktør:** Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

**Hjemmeside:** jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummellose & Sofie Brixen. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

# JESUS BESEJREDE DØDENS MØRKE



*Når jeg ser alle de mange millioner små lys, der lyser Danmark op i december måned, bliver jeg rigtig glad*

**M**idt i den mørkeste tid på året tænder vi masser af lys. Det fjerner ikke mørket helt, men midt i vinternattens mørke lyser de op, spreder hygge og giver håb om en lysere tid.



Indre Missions Telefonandagt  
**NETANDAGTEN.DK**



Ungdomskonsulent  
Lene Kjær Andersen,  
København, holder to  
minutters andagt i uge 49

**70 300 150**

## Det sande lys

Samtidig minder lysene mig hvert år om et af mine yndlingssteder i Bibelen. Det står i Johannesevangeliet og lyder blandt andet sådan: »Lys, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.«

Det lys, Johannes skriver om, er Jesus. Midt i den mørkeste tid på året minder lysene os om, at Jesus er kommet til verden. Men hvorfor er det overhovedet vigtigt, at Jesus kom til verden?

Fordi Jesus – det sande lys – er Guds søn. Hans liv, død og opstandelse var én lang kærlighedserklæring til dig og mig, for gennem det overvandt han dødens mørke, som ellers havde magten over os.

Hvis du inviterer Jesus og hans lys ind i dit liv, får du del i hans sejr over dødens mørke.

*Nikolai Meyer Møller*

*Uddrag fra artikel på [jesusnet.dk](http://jesusnet.dk)*

imedia samler  
video og lyd om tro til dig

[Kig forbi imedia.dk](http://Kig%20forbi%20imedia.dk)

## HAN HAR SENDT MIG

(Jesus læste fra Esajas' bog) »Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:  
Lukasevangeliet kapitel 4, vers 16-30*

# JESUS GJORDE ARBEJDET FÆRDIGT

Det var normalt i templet at læse op fra Det Gamle Testamente, så umiddelbart gjorde Jesus ikke noget usædvanligt eller provokerende, da han læste op fra Esajas' Bog.

Alligevel var denne oplæsning noget helt særligt, for Jesus læste *af* Esajas, og ikke *om* ham. Han læste en forudsigelse, som handlede om en, der var særligt udvalgt.

Jesus læste om sig selv.

Et andet sted i Bibelen kan man læse, at Herrens ånd kom over Jesus som en due, da Johannes døbte ham. Vi kan også læse, at han bragte et godt budskab til både legemligt og åndeligt fattige. Han satte fanger fri fra ødelæggende livsbanner og onde ånders fængsel og gav syn til

dem, der var blinde – både på kroppen og i sjælen.

Han satte alle mennesker til alle tider i frihed fra syndens, Djævelens og dødens undertrykkende regime, da han på korset råbte: »Det er fuldbragt!«.

Han gjorde arbejdet færdigt – det han kom til jorden for at gøre – nemlig fra det øjeblik at give alle mennesker adgang til Guds nåde og tilgivelse i ét langt evigt år.

*Morten Stubkjær Klausen*

