

ET ORD MED PÅ VEJEN

47

24. november 2019
119. årgang



MIN FARMOR VAR HELT OPPE AT KØRE

René Brorsons farmor fik et overvældende møde med Gud, som i sidste ende fik hende til at se sig selv som et barn af Gud

René Brorson fandt først i gymnasiet for alvor ud af, at Jesus' kærlighed også gælder ham. Han har dog altid haft kristendommen tæt inde på livet. Hans far var ansat i forskellige kirkelige organisationer, men ikke alle i familien ønskede den tætte kontakt med kristendommen.

René husker hvordan hans fætter havde siddet og drukket alkohol på et værelse hos hans farmor og farfar.

”Min far syntes ikke om det, så han havde sendt ham ud af huset. Det fik min farmor til at reagere. Hun brugte nogle vældige gløser om de kristne og dem i Indre Mission, men senere, da min farfar blev syg, blev både min farmor og farfar omvendt i løbet af den sygdom,« fortæller René Brorson, som i dag er efterskoleforstander på Grejsdalens Efterskole.

Levede med i gudstjenesten

I sygdomsperioden vågede Renés far ved farfaren, så farmoren kunne sove om aftenen.



Foto: 1971yes/Stock / Getty Images Plus

»En aften kiggede far på farfar, som lå og sov. Han ville synge sangen *Ingen er så tryk i fare*, bede Fadervor og lyse velsignelsen for ham. Det gjorde han. Næste nat sagde min farfar: 'Freddy, det du gjorde i går var så dejligt. Kunne du ikke gøre det igen?' Ifølge min far nåede farfar til tro.«

Da farfaren var død, havde familien besøg af Renés farmor, og hun sad på hans værelse og fortalte om det at være Guds barn.



Læs mere om Gud på:
jesusnet.dk/gud



Læs alle de nyeste film anmeldelser på: **filmogtro.dk**

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korsværvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummelmoose & Sofie Brixen. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

»Jeg fik lov til at sidde sammen med hende nytårsaften, mens de andre var i kirke. Jeg kunne se, hvordan hun sad og levede med i gudstjenesten i fjernsynet, og jeg kunne følge med i, hvordan hun foldede fingrene og bad og sad og sang med,« fortæller René.

Perleporten

»Hun fortalte mig, at en morgen, lige efter min farfar var død, vågnede hun ved, at der var et stort lys i soveværelset og en skikkelse inde i det lys, der sagde: 'Emilie, Niels og jeg venter dig ved Perleporten.' Hun sagde til skikkelsen: 'Hvad siger du?' Stemmen gentog: 'Niels og jeg venter dig ved perleporten.'«

Farmoren skulle have besøg af en hjemmehjælper, og i det øjeblik, stemmen gentog sit budskab, stak hjemmehjælperen sin nøgle i låsen og kom ind.

»Min farmor var helt oppe at køre, da hjemmehjælperen kom ind: 'Hørte du, hvad han sagde?' 'Nej,' sagde hjemmehjælperen, 'jeg hørte ikke noget, men hvorfor havde du alt det lys tændt på dit værelse?'«

René er overbevist om, at hans farmor ikke selv ville kunne digte sådan en oplevelse med Gud.

»Det vidnesbyrd fra min farmor er jeg vendt tilbage til, når jeg tænker på Guds kærlighed og nåde, og hvem han kan nå.«

Morten Stubkjær Klausen

Artiklen er et redigeret uddrag fra Indre Missions podcast Troshistorier. Hør hele René's historie på <http://imedia.dk/troshistorier>



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Pastor emeritus Finn Kappelgaard, Rønne, holder to minutters andagt i uge 48

70 300 150



**SAGT
OM GUD**

»Over for Gud er vi alle lige. Vi er nemlig syndere, der ikke kan være rigtige og gode. Det betyder, at morderen, tyveknægten, sladderhanken, skattesnyderen, den flittige bibellæser, den pæne, respektable 'kristne' og narkomanen er lige tæt på Guds rige«

Morten Mouritzen (impuls)



jesusnet.dk

MENNESKESØNNEN SKILLER FÅRENE FRA BUKKENE

Jesus sagde: »Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene; fårene skal han stille ved sin højre side og bukkene ved sin venstre.«

Fra søndagens tekst i kirkerne:

Matthæusevangeliet kapitel 25, vers 31-46

JESUS AFSLØRER MENNESKER

En dag vil Jesus afsige dom over alle mennesker, enten til evig frelse eller evig fortabelse.

Lyder dette ikke temmelig primitivt og dystert? Frem for at reagere sådan, skulle vi hellere spørge: Hvordan er mit forhold til Jesus?

Jesus fortæller, at på dommens dag vil han afsløre for os, at vi allerede har mødt ham som en sulten, en tørstig, en fremmed, en nøgen eller en fængslet. Jesus påpeger hermed, at vores forhold til ham genspejler sig i, hvordan vi har været overfor vores medmennesker, ikke mindst de nødlidende.

Er Jesus blot teori eller tradition for os, vil han næppe påvirke vores liv. Anderledes er det, hvis vi har indset, at vi aldrig kan finde trøst og hvile i det, vi selv

kan udrette, men kun i det, som Jesus har gjort for os. Da vil Jesus betyde alt for os, og desto mere afhængige vi er af ham, desto mere bliver vi præget af hans sindelag. Det gør en forskel i vores holdning til vores medmennesker.

Enhver, der tror på Jesus, har evigt liv. Men spørgsmålet er, om vi tror på ham, eller om vi tror på os selv.

Søren Juul Skovenborg



Foto: Halfpoint/iStock/Getty Images Plus