

ET ORD MED PÅ VEJEN

45

10. november 2019
119. årgang



DET VAR MÆRKELT AT KNÆLE

Arne Nørugaards møde med kristendommen skete i dåben, men han bevægede sig stille væk fra troen. På sin vej tilbage måtte han bogstaveligt talt gå i knæ

Arne Nørgaard blev en personlig kristen den 5. juli 1953, da han blev døbt. Sådan opfatter han barnedåben.

»Det er meget personligt, at et menneske får del i Jesus' død og opstandelse i dåben, men selvom jeg voksede op med at lære Fadervor, kom jeg væk fra kristendommen.«

Det var ikke et bevidst valg.

»Der var på ingen måde noget oprør. Jeg tror bare ikke, at der i min opvækst havde været det, der kunne holde det i live.«

Da han var 19 år, blev det igen personligt. Arne var lige flyttet til Mors og kendte ingen. Han var trommeslager og ville annoncere i avisen efter andre musikere. I



Foto: BenWhite/Unsplash



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Lærer Jane Kure,
Aakirkeby, holder to
minutters andagt i uge 46

70 300 150

den lokale avis så han, at KFUM og K havde et arrangement den følgende lørdag.

»Jeg havde spillet håndbold i KFUM og tænkte, at det var et godt sted at lære nogen at kende. Jeg tog afsted og traf tre unge mænd, som inviterede mig med ind i deres fællesskab. Det var et fællesskab, der ville noget; jeg havde aldrig oplevet noget lignende.«

På knæ

En dag besøgte de et ægtepar efter et møde i missionshuset.

»Vi sang, nogle fortalte om Jesus, og så sagde værten, at vi skulle bede. Den slags fællesbøn var fremmed for mig.

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubbjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummellose & Sofie Brixen. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

Jeg fulgtes med nogle stykker fra Mors, og jeg tænkte: 'De vil nok heller ikke være med, så de går nok nu.' Men det gjorde de ikke, så jeg blev. Jeg ville ikke være den eneste, der gik«

Arne fik kort efter igen udfordret sine grænser.

// DET VAR ET FÆLLESSKAB, DER VILLE NOGET; JEG HAVDE ALDRIG OPLEVET NOGET LIGNENDE

»Værten sagde, at dem, der ville, kunne lægge sig på knæ. Jeg tænkte: 'Det gør jeg bare ikke.' Men da jeg efterhånden var den eneste, der sad på en stol, endte det med, at jeg knælede, selvom det var mærkeligt,« husker han.

»Mens de andre bad, var der en stemme i mig – det må have været Gud – som sagde: Hvis det skal være anderledes med dig og dit forhold til Jesus, så er det nu.«

Noget at snakke om

»Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle stille op med det, men så kom der en hen til mig og sagde: 'Kan du ikke køre mig hjem?'

Det kunne jeg godt. Vi kørte ned gennem byen. Til sidst holdt vi helt nede ved klitterne på en parkeringsplads, og så sagde jeg: 'Du bor da ikke her?' Han svarede: 'Næ, men jeg tænkte, om der var et eller andet, du havde lyst til at snakke om.' Han havde bemærket, at der var noget med mig,« siger Arne.

»Vi fik en snak, og jeg blev omvendt. Jeg kan huske, at det var overraskende for mig, at jeg havde brug for at blive omvendt.« Omvendelse betyder for Arne, at han skulle vendes om fra ikke at stole på Gud til at stole på Gud, fra ikke at tænke på Jesus som noget særligt til at tænke på ham som frelser.

»Det gik op for mig, at jeg ikke er i stand til at leve op til de krav, Gud stiller til mit liv. Det tog jeg til mig, og det forløsende var, at jeg også kom til tro på, at Jesus har reddet mig. Han har betalt min skyld, da han døde på korset. Det har været centrum i mit liv lige siden.«

Morten Stubkjær Klausen


Artiklen er et redigeret uddrag fra Indre Missions podcast Troshistorier. Hør hele Arnes historie på <http://imedia.dk/troshistorier>

BØN

Tak Jesus, fordi du vil være alle menneskers frelser

film & tro

Læs alle de nyeste film anmeldelser på: filmogtro.dk

 jesusnet.dk

Læs flere historier om liv og tro på: jesusnet.dk/livogtro

EMBEDSMANDENS SYGE SØN

Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilæa, tog han hen til ham og bad ham om at komme med derved og helbrede hans søn; for han lå for døden.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 4, vers 46-53*

GUD ER MERE END EN BØNNEAUTOMAT

Gud vil ikke, at vi kun elsker ham for det, han giver os, frem for at elske ham for den, han er. Han ønsker at være mere for os end en bønneautomat.

Et eksempel på dette er beretningen om en fornem mand, hvis søn lå for døden. Han opsøger Jesus for at få hjælp. Ikke fordi Jesus betød noget for ham, men fordi han havde hørt, at han var en effektiv healer.

Jesus er dog fuldt ud klar over mandens holdning, og han bliver irrettesat. Men det er han ikke spor modtagelig for. Han tænker kun på sin dødssyge søn, og derfor fortsætter han med at trygle Jesus om hjælp.

Men så sker der det, at Jesus alligevel svarer hans bøn. Det er dog tilsyneladende kun en halv bønnehørelse. Jesus går nem-

lig ikke hjem til den syge, men siger blot: »Gå hjem, din søn lever.«

»Øv!« tænker manden, men han vover alligevel at tro Jesus på ordene. Snart erfarer han, at sønnen fik det bedre i samme time. På grund af dette møde med Jesus, kom hele familien til tro på ham, som den frelser han er.

Det blev altså i virkeligheden en dobbelt bønnehørelse.

Søren Juul Skovenborg



Foto: frantic00/iStock/Getty Images/Plus