

ET ORD MED PÅ VEJEN

40

6. oktober 2019
119. årgang

KOM OG SE MINE AR

*Ar og skrammer fortæller
historien om det liv, der
blev vores*

Foto: Ivan4es/iStock/Getty Images Plus

Nogle gange ville jeg ønske, at jeg havde en granatsplint i låret, et glasøje eller et træben, jeg kunne skrue af og dunke i gulvet med! Så vil le ungerne sikkert komme springende og sidde for mine fødder med åben mund og polypper, mens jeg berettede om alt det, jeg havde udrettet. Nu har mit liv indtil videre været relativt uddramatisk, og ungerne gaber demonstrativt og kigger på klokken, når jeg forsøger at slæbe dem med ned ad mindernes allé. For det meste er de stukket af, inden vi når til historiens klimaks.

Heldigvis er der situationer, hvor de ikke kan flygte. For eksempel når de sidder kilet sammen på bagsædet af bilen. Så får



Jesus' ar fortæller hele menneskeheds historie om fejl, svigt og manglende omtanke.

de den lange version, hvad enten de vil eller ej. Ofte med udgangspunkt i en grundig gennemgang af de ar og skrammer, som mit begivenhedsløse liv trods alt har kastet af sig.

En sølle samling

Det er en sølle samling, som vidner mere om manglende omtanke end om helte-



ALLE MENNESKER HAR AR PÅ KROP OG SJÆL

mod og selvopofrelse. Jeg begynder som regel med flagstangen, der kostede mig tre sting i kinden. Derefter følger histori-



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Souschef Lasse Munk,
Nexø, holder to minutters
andagt i uge 41

70 300 150

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummellose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

en om fingeren, som blev skåret halvt af i forsøget på at få kapslen af en sodavand. Mest stolt er jeg dog over arret i øjenbrynet, som blev forårsaget af en højt løftet hockeystav. Det burde have kostet en udvisning til ham, der slog! De andre skrammer kan jeg kun takke mig selv for.

Alle mennesker har ar på krop og sjæl. Nogle er synlige, mens andre er usynlige, og nogle er selvforskyldte, mens andre er påført af mennesker og uheldige omstændigheder. Men alle er de med til at fortælle historien om det liv, der på godt og ondt er blevet vores.

Arrene fortæller historien

For 2000 år siden blev en uskyldig mand klynget op på et kors på grund af de ar, som mennesker gennem tiderne har påført sig selv og hinanden. Det kostede ham livet, og selv om han var Guds søn og stod op fra de døde påskedag, så havde også den opstandne Kristus synlige ar fra de nagler, som havde holdt ham til korset.



jesusnet.dk

Læs mere om Jesus på:
jesusnet.dk/jesus

Jesus' ar fortæller ikke bare hans historie om heltemod og selvopofrelse. De fortæller også min og hele menneskeheds historie om fejl, svigt og manglende omtanke, for det var alt det, han gik i døden for.

Det opdagede disciplen Thomas, da han fik lov at nærstudere sårene. Og det erfarede kunstneren Bertel Thorvaldsen, da han i 1821 formede sin berømte Kristus-figur med tydelige ar i både hænder og fødder. Forskellige udgaver af figuren står i dag i Københavns Domkirke og flere andre kirker, hvor kirkegængere og besøgende kan se arrene og blive mindet om, hvorfor de er der.

Ole Noermark Larsen



SAGT OM GUDS KÆRLIGHED

»Det er udfordrende at forstå, at Guds kærlighed gælder alle mennesker, og det udfordrer os til at vise kærlighed til dem, vi måske ikke synes, er så elskværdige.«

Peder Andreassen (impuls)

imedia samler
video og lyd om tro til dig

[Kig forbi imedia.dk](https://imedia.dk)

GRÆD IKKE

Da Herren så hende, ynkedes han over hende og sagde: »Græd ikke!«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 7, vers 11-17*

LIV I UENDELIG MÆNGDE

Græd ikke. Mon ikke de fleste af os har hørt de ord eller nogle ord med samme mening. Græd ikke, det skal nok blive godt. Op igen, der skete ikke noget.

Én ting er normale hverdagssituationer, men her møder Jesus et stort begravelsesfølge og siger til den afdødes mor, at hun ikke skal græde. Der er nok et par stykker i følget, der er blevet en smule forargede i det øjeblik. Hun har jo lige mistet sin søn. Lad hende dog sørge.

Men det stopper ikke der, for Jesus beder den afdøde om at rejse sig op. Mon ikke de fleste i følget igen rynker brynene. Men den døde rejste sig faktisk op, for selv døden kan ikke standse Jesus. Det gjorde den heller ikke, da han døde på et kors for alt det forkerte, mennesker har gjort mod Gud. For Jesus gik levende ud af graven igen tre dage efter.

Han vækker stadig døde op; ikke så ofte i bogstavelig forstand, men fra den død, som er lønnen for menneskers oprør og modvilje mod Gud. Lønnen for at rejse sig op og sige ja tak er liv i uendelig mængde.

Morten Stubkjær Klausen

