

ET ORD MED PÅ VEJEN

37

15. september 2019
119. årgang



MAN KAN IKKE FAKE TAKNEMMELIGHED

Lene Kjær Andersen takker ikke Gud for sin diskusprolaps, men er taknemmelig for, at han er der, når livet er svært

Alt så lyst ud, da Lene Kjær Andersen i august 2014 forlod det jyske til fordel for en lejlighed på Frederiksberg og et nyt job.

Lene var dog dårligt kommet i gang, før en uopmærksom bilist sendte hende i asfalten. Det skete en dag, da Lene cyklede hjem fra arbejde, og selv om cykelhjelmene tog det meste af slaget, fik hun en hjerne-rystelse, som holdt hende hjemme i flere måneder. Først et år efter var hun tilbage på fuld tid.

»Det var en streg i regningen, men det ændrede ikke på, at jeg har en generel til- lid til, at Gud har styr på tingene. Men jeg var selvfølgelig frustreret og uforståen- de over, at det skulle ske. Han kunne have



Foto: Ole Moermark Larsen

Lene Kjær Andersen kan efter både ulykke og diskuspro- laps stadig glæde sig over, at Gud har hjulpet hende.

forhindret det, men han lod det ske allige- vel, og det måtte jeg så leve med.«

Ny sygdomsmedling

Det blev kun til et års tid på fuld tid, før en diskusprolaps i ryggen tvang hende til endnu en sygdomsmedling.

»Jeg lå på sofaen i et år. I hvert fald det meste af tiden, for det var den eneste stilling, hvor jeg ikke havde alt for mange smerter. Det var vildt frustrerende, for jeg syntes faktisk, at det var begyndt at gå rigtig godt med mange af mine arbejdsop- gaver,« husker hun.

»Jeg var ikke i tvivl om, at Gud var hos mig, og jeg var heller ikke vred på ham.



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Valgmenighedspræst
Martin Eskesen, Galten,
holder to minutters
andagt i uge 38

70 300 150

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummelose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

Men han var altså heller ikke super populær hos mig i den periode, hvor frustrationerne bare voksede. Jeg forstod ikke, at jeg skulle alt dette igennem, og det gør jeg stadig ikke. Hvis han havde en mening med det, synes jeg, at han skylder mig en god forklaring,« siger hun og griner af de mange modsatrettede følelser.

// JEG VAR IKKE I TVIVL OM, AT GUD VAR HOS MIG, OG JEG VAR HELLER IKKE VRED PÅ HAM

En aften, hvor frustrationerne blev omsat til tårer, fik hun en slags svar.

»Jeg blev mindet om en række vers fra Det Gamle Testamente, hvor Gud understregede, at han havde styr på det alt sammen, og opfordrede til at stole på ham. Den aften nåede jeg frem til, at hvis jeg skulle undgå at ligge og være sur og bitter i måneder, så var jeg nødt til at lægge det hele fra mig og sige: 'Det er Guds ansvar!' Jeg orkede ikke at spekulere over, hvad han mon havde tænkt sig. På den måde har jeg kunnet være i det, selv om det selvfølgelig stadig var vildt frustrerende.«

Taknemmelighed midt i frustrationerne

»Vi kan godt være frustrerede over, at Gud ikke griber ind, og det føles virkelig frustrerende, når man ved, at han kan gøre det. Men midt i frustrationerne kan man også glæde sig og være taknemmelig over, at Gud virkelig er der, når det er svært, og hjælper os igennem det. Det har jeg fået lov at opleve, og det er jeg taknemmelig for, selv om jeg på alle måder hellere ville have været min diskusprolaps foruden. Den takker jeg ikke for, selv om den også har ført noget godt med sig,« siger hun.

»Nogle gange er man nødt til at smile og sige tak for en gave, som man egentlig ikke bryder sig om, men det giver ingen mening at fake taknemmelighed over for sig selv eller Gud, som kender os fuldt ud og ved, hvad vi tænker og føler,« understreger hun.

Ole Noermark Larsen



Skal man takke Gud for smerten?
Læs mere på: jesusnet.dk/svar/3176

imedia samler
video og lyd om tro til dig

[Kig forbi imedia.dk](https://imedia.dk)

DEN BARMHJERTIGE SAMARITANER

Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 10, vers 23-37*

NÆSTEKÆRLIGHED HAR INGEN GRÆNSER

Alle værdsætter næstekærligheden. Uden den ville livet være for råt. Men hvem er egentlig min næste?

Jøderne mente, at næsten kun var deres landsmænd. Fjenderne kunne de tværtimod hævne sig mod. Blandt dem var de fremmede, samaritanerne.

Jesus fortæller en historie om en jøde, der lå mishandlet på en øde vej. To af hans landsmænd kommer forbi, men fortsætter uden at hjælpe.

Senere kommer en barmhjertig samaritaner. For ham er staklen en mand, der har behov for hjælp, og det uanset hvem han

er. Han giver førstehjælp og betaler efterfølgende en behandling.

Gør som ham, siger Jesus, og dermed fastslår han, at næstekærlighed ikke har nogen grænser.

Jeg må indrømme, at min næstekærlighed er mangelfuld, for den rummer ikke alle mennesker. Jeg har dog ikke opgivet at hjælpe andre, men jeg har af gode grunde opgivet at blive frelst af gode gerninger.

Jeg har tværtimod indset, at jeg har brug for en barmhjertig frelser, som ikke overlader Guds dom til mig selv. Den frelser har jeg i Jesus. Han betalte Guds dom, da han døde på korset.

Søren Juul Skovenborg

