

ET ORD MED PÅ VEJEN

35

1. september 2019
119. årgang

JESUS ER MIN GPS

Min første GPS foreslog engang en u-vending på motorvejen. Forslaget opstod, fordi kortmaterialet, den navigerede ud fra, ikke var opdateret.



Min første GPS foreslog engang en u-vending på motorvejen. Forslaget opstod, fordi kortmaterialet, den navigerede ud fra, ikke var opdateret.

Jesus viser vej til Himlen

Himlen er min destination. Der vil jeg gerne ende mit liv. Jesus siger om sig selv, at han er vejen til Himlen. Han bruger Bibelen som kortmateriale.

Nu er spørgsmålet: Er kortmaterialet troværdigt? Kan jeg have tillid til det? Eller

// EN GPS ER NYTTELØS, HVIS JEG IKKE FØLGER RUTEN

kan Jesus finde på at foreslå en uforsvarlig rute, som min første GPS, der foreslog en u-vending på motorvejen?

Bibelen er særdeles troværdig. Det Nye Testamente er for eksempel langt bedre

bevidnet end Cæsars gallerkrige og andre historiske bedrifter, hvis troværdighed ingen af os betvivler.

Der kun er fundet 20 kopier af Cæsars *Gallerkrigen*. Det er fra disse 20 skrifter, man har sin viden om gallerkrigene. Ingen betvivler denne viden. Der er til sammenligning fundet 5700 græske kopier og yderligere 10.000 latinske kopier af Det Nye Testamente.

Der er god grund til at have tillid til kortmaterialet, hvis jeg vil nå Himlen. Jeg kan roligt følge Bibelens anvisninger.

En GPS er nytteløs, hvis jeg ikke følger ruten. Den gør heller ingen gavn i handskerummet. På samme måde er det med Jesus og Bibelen.

Vil jeg nå Himlen, må jeg for det første bede Jesus tage styringen i mit liv. For det andet må jeg åbne min bibel og se, hvor han guider mig hen.

Vil du med? Så ses vi!

*Lilian Holm Kofod
Fra jesusnet.dk*



Læs mere om tillid på:
jesusnet.dk/artikel/3018



Læs alle de nyeste film anmeldelser på: filmogtro.dk

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubbjær Klausen, e-mail: msh@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummelose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

GRØN PIL OPAD

Niecernes undren afslørede et uventet budskab

Jeg havde en dag mine to niecer på 6 og 8 år med ude at køre. Undervejs kommer vi til et lyskryds, hvor lyskurven tydeligt viser en grøn pil, der peger ligeud. Da det var den vej, vi skulle, suste vi lige igennem krydset uden at være nødt til at tage far-ten af.

Situationen er på ingen måde bemærkelsesværdig, før min niece på 6 år begejstret siger til min anden niece: »Ej, så du,

at der var en grøn pil, der pegede lige op i himlen? Det er da skørt«.

Flyvende biler

Jeg kunne ikke lade være med at trække lidt på smilebåndet over, at en pil, som jeg med største selvfølgelighed tolkede til at pege ligeud, i hendes øjne med lige så stor selvfølgelighed pegede lodret op i luften.

Og jeg må give hende ret i, at det er da skørt at sætte en pil op, der fortæller, at her må din bil gerne transformere sig til en flyvemaskine og begynde at køre lodret op i luften.

Fri bane til Gud

Men måske er den grønne pil til himlen slet ikke så skør. I modsætning til en rød pil, der fortæller, at du ikke må køre den vej, så fortæller den grønne pil, at der er fri bane.

I påsken sørgede Jesus for, at pilen mod Himlen skiftede fra rød til grøn. Hans død og opstandelse betyder, at der er fri bane for os til at køre ind på vejen mod Himlen.

Mette Hornstrup Schmidt

Fra jesusnet.dk



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Kirke- og kulturmedarbejder Mogens Maagaard, Esbjerg, holder to minutters andagt i uge 36

70 300 150



jesusnet.dk

FARISÆEREN OG TOLDEREN

Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv: Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som toldereren dér.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 18, vers 9-14*

BEDRE END ANDRE

»Fuck janteloven« stod der på håndboldtræneren Anja Andersens T-shirt. Hun måtte ofte kæmpe mod smålighed og misundelse. Det kan da ikke være rigtigt, at man ikke må have lov at gøre det bedre end andre.

Det ville farisæeren sikkert have været enig i. Han var den ene del af en fortælling, hvor Jesus lader ham bede samme sted som en tolder. Hvor toldere på Jesus'

tid blev opfattet som dårlige personer, stak farisæerne derimod et hoved højere end andre i fromhed.

Spørgsmålet er dog, om det hører sig hjemme at sammenligne det bedste hos sig selv med det værste hos andre, som om man har ret til at bære en T-shirt med påskriften: »Jeg er bedre end andre«. Men er det ikke netop sådan, vi ofte opfører os?

Vi skulle hellere rette opmærksomheden på, hvordan Gud bedømmer os, for han er den eneste, som har ret til det. Hvordan ville det se ud, hvis hans fuldkomne kærlighed sammenlignes med, hvordan en almindelig hverdag udspiller sig for os?

Dette spørgsmål havde toldereren stillet sig selv, derfor bad han denne enkle bøn: »Gud, vær mig synder nådig!«

Søren Juul Skovenborg

Foto: master1305/iStock/Getty Images Plus

