

ET ORD MED PÅ VEJEN

34

25. august 2019
119. årgang

A photograph of a man from the waist up, wearing a dark grey t-shirt and blue jeans. He is holding a large, flat cardboard box with both hands in front of him. The background is a plain, light blue wall.

EN VILD GAVE MED ENORME MULIGHEDER

Hvert år henter over 40.000 danskere en ganske særlig pakke i kirken, men mange får den aldrig pakket op



Må jeg be' om de sidste fire cifre i pakkenummeret? lyder det mekanisk hen over disken.

Efter at have ledt temmelig længe i baglokalet, stikker ekspedienten hovedet frem igen.

»Ved du, hvor stor pakken er?«

Jeg markerer omridset af noget, som kunne være en halv liter piskefløde eller fem par sokker. Større kan den ikke være.

Et øjeblik efter kommer hun tilbage med en kæmpestor brun papæske.

»Har du noget legitimation?« spørger hun omme bag ved pakken.

Jeg finder kørekortet frem og prøver at imitere det 20 år gamle smil på billedet.

Den er god nok. Mit navn står på den hvide label øverst oppe.

Skumfiduser og gamle aviser

Med hjælp fra ekspedienten får jeg pakken ud ad døren og ind i bilen. Den er fjerlet, men stor som en folkevogn.

»Tænk, hvis den er fuld af 1000-krone-sedler,« funderer jeg på vej hjem, men



Foto: iMylu/Stock/Getty Images Plus

ryster den barnlige tanke af mig. Jeg har oplevet fødselsdage og juleaftener nok til at vide, at de små pakker er mest værdifulde. De store består som regel af skumfiduser og avispapir.

Da jeg når hjem, står huset på den anden ende. Ungerne skriger, og konen er ved at brænde aftensmaden på. Jeg stiller pakken midt på køkkengulvet, men får straks besked på at flytte den igen. »Synes du ikke, vi har rod nok herinde?« lyder det retorisk.



Læs mere om dåben på:
jesusnet.dk/dåben



Læs alle de nyeste film anmeldelser på: **filmogtro.dk**

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korsværvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubbjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. Layout: Paul Erik Hummelose. Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

Jeg skynder mig at bakse pakken ud i skuret. Den løber jo ingen steder.

En særlig pakke

Hvert år henter over 40.000 danskere en ganske særlig pakke. Ikke på posthuset, men i kirken. Den er kæmpestor, men ser ikke ud af noget særligt. Bare tre håndfulde vand og nogle vidtløftige ord. Mange henter den på grund af traditionen som et arve-møbel, der går på omgang mellem familiemedlemmerne, selv om ingen

// BIBELEN TALER OM DÅBEN SOM INDGANGEN TIL GUDS RIGE OG LOVER, AT DEN DØBTE FÅR GUD SOM FAR, JESUS SOM BROR OG HELLIGÅNDEN I SIT HJERTE

vil have det stående fremme. Man anerkender affektionsværdien, men det passer ikke rigtig ind i tiden og stilen. Så det ender i skuret eller på loftet. På samme måde passede dåbens budskab ikke rigtig til livsstilen og den travle hverdag, så den

røg i glemmebogen, inden den for alvor blev pakket ud og prøvet af.

Det er ærgerligt, for dåben får først reel værdi, når den pakkes ud og tages i brug. Bibelen taler om dåben som indgangen til Guds rige og lover, at den døbte får Gud som far, Jesus som bror og Helligånden i sit hjerte.

Det er en vild gave med enorme muligheder! Lidt som at åbne en stor pakke, der røg i skuret, fordi den stod i vejen, og fordi den sikkert bare var fuld af skumfiduser og aviser. Men inde bag pakketapen gemte sig bunker af 1000-krone-sedler.

Tænk, hvis den aldrig var blevet åbnet.

Ole Noermark Larsen



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Sognepræst Henrik Laursen, Valby, holder to minutters andagt i uge 35

70 300 150

imedia samler
video og lyd om tro til dig

[Kig forbi imedia.dk](http://Kig%20forbi%20imedia.dk)

FOLKET HANG VED JESUS

Ypperstepræsterne og de skriftkloge, ja, alle folkets ledere søgte at få ham ryddet af vejen; men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham for at høre ham.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 19, vers 41-48*

JESUS GIVER FRED

Der er mange store personligheder, som kan fyre en velkomponeret tale af og samle store grupper af lyttende mennesker.

Jesus kunne også med sine ord samle rigtig mange mennesker, der interesseret lyttede til ham. Blandt dem var folkets ledere, som ikke var glade for ham. De forsøgte endda at få ham ryddet af vejen, men de vidste, at de ikke kunne røre ham, når han var så populær.

Senere lykkedes det at få ham dræbt, men det stoppede ikke Jesus. Han vendte døden ryggen og gik levende ud af graven.

Jesus' tid som taler her på jorden var dog forbi; nu skulle hans disciple tale hans ord i stedet, og gennem deres øjenvindberetninger kan nutiden læse Jesus' ord i Bibelen.

Lidt tidligere i teksten siger Jesus om Jerusalem: »Vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred«. Det



Foto: KatarzynaBialasiewicz/iStock/Getty Images Plus

vidste disciplene, og det ved enhver, der hænger ved hans ord for at læse, hvad han har sagt.

Jesus' død og opstandelse giver fred til enhver, som tror på ham.

Morten Stubkjær Klausen