

ET ORD MED PÅ VEJEN

27/28

7. juli 2019
119. årgang

LYSENE FRA MIN BARNDOMS TANKSTATION

*Jesus giver nyt håb, ny energi og nyt mod til at
fortsætte trods træthed og mismod*



Da jeg gik på efterskole, skulle vi lære flygtninge. Meningen var vel at lære os livets alvor og barskhed. Og det var selvfølgelig en side af legen, som vi ikke kunne lukke øjnene for. Men for mig kom oplevelsen til at få en helt anden vægtning.

Midt i legen, hvor vi kæmpede for overlevelse blandt farlige autoriteter, fandt jeg nemlig ud af, at jeg havde et stærkt overlevelsensgen.

// JESUS TILBYDER OS ET ANDET PERSPEKTIV PÅ LIVET. HAN TILBYDER OS LYS I DET FJERNE, HÅBET OM EVIGT LIV

Ikke nok med, at jeg dengang var i god fysisk form og derfor ikke så de hårde, fysiske strabadser som andet end leg. Jeg tog også de andre under armen, skabte



Foto: scytherr5/istock/Getty Images Plus

god stemning med jokes og opmuntring og bidrog til gruppens sammenhold.

Arrangørerne mente efterfølgende, at jeg burde have en tur til, fordi jeg ikke var blevet kuert nok, men der var også nogle ydre omstændigheder, som de, der havde



Læs mere om håb på:
jesusnet.dk/svar/3676



Læs de nyeste film anmeldelser
på: filmogtro.dk

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msh@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. Layout: Paul Erik Hummelose. Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

arrangeret legen, ikke havde taget højde for.

Lys forude

Midt om natten var vi alle trætte og for-
tumlede af de mange fysiske strabadser
og de mange timer uden mad og søvn.
Folk begyndte at bryde sammen. De sat-
te sig ned og græd. De ville ikke mere. De
gav op.

Midt i det kaos fik jeg øje på noget gen-
kendeligt. Lysene langt borte. Store ne-
on-lignende lys. Var det ikke? Jo, minsand-
ten. Det var lysene fra min barndoms lo-
kale tankstation. Statoi!

Tænk at blive så glad for at genkende
det lokale spisested for truckere og godt-
folk. Men midt i al det uvante og den til-
spidsede stemning, hvor mange opgav hå-
bet, fik jeg nyt håb, ny energi og mod på
at fortsætte fremad.

Nyt perspektiv

Her mange år efter tænker jeg tilbage, og
nu viser oplevelsen også en anden dimen-

sion. For midt i livet kan vi blive trukket
ned af hårde strabadser.

Men Jesus tilbyder os et andet per-
spektiv på livet. Han tilbyder os lys i det
fjerne, håbet om evigt liv. Han tilbyder os
også genkendelighed og følgeskab. Han
har gået livets strabadser igennem før os,
og de erfaringer deler han med os. Så når
vi går gennem livet, kan vi både vide, at
han går med, at han er den vej, vi går på,
og at han er det lys, vi skal følge frem til
evig glæde. Så kan vi midt i mismodet få
nyt håb, ny energi og nyt mod til at fort-
sætte.

Maja Schurmann

BØN

Kære Gud og far

- Vis den, der har kræfter, hvem
der har brug for hjælp
- Giv nyt mod til den modløse
- Giv glæde til den, der ikke ser lys
noget sted
- Vis alle vej til evig glæde



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Produktionsskolelærer
Leif Lykke Nielsen, Skjern,
holder to minutters
andagt i uge 28



Sognepræst Bjarne
Hvid, Fredericia, holder
to minutters andagt i
uge 29

70 300 150



jesusnet.dk

DEN MAND

Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og farisæerne og de skriftkløge gav ondt af sig og sagde: »Den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 15, vers 1-10*

JESUS HAR DÆKKET OP

Ville du spise sammen med kriminelle, prostituerede eller andre, som falder uden for samfundets normer?

Måske svarer du ja, måske svarer du nej, eller også giver spørgsmålet slet ikke mening for dig. Det kan jo være, du allerede gør det og tager det som den naturlige ting i verden. Måske er du selv en af de nævnte.

Egentlig betyder det ikke så meget, hvilken kategori du vil placere dig selv i, for når Jesus tager imod syndere og spiser sammen med dem, er både kriminelle, farisæere og det pæne borgerskab velkomne.

Alle er velkomne, for alle mennesker er syndere.

Jesus siger senere i teksten, at der bliver glæde hos Guds engle over én synder, som omvender sig. At omvende sig vil, lidt forenklet, sige, at man vender sig fra syn-

Foto: MilaDrumeva/iStock/Getty Images Plus



den og drejer om på foden, så man står ansigt til ansigt med Jesus.

Han står og venter på enhver, der tør kigge ham i øjnene og sige: Jeg er en synder, må jeg spise med? Hans svar er: Kom, der er allerede dækket op til dig.

Morten Stubkjær Klausen