

Bibelen giver mening

Jens Bækgaard Dahl oplever, at Bibelen møder ham med tilgivelse og hjælp



Vi befinder os i et senmoderne samfund, hvor vi hver især har mulighed for at formulere vores egen unikke sandhed – så længe det ikke er til skade for andre. Det mener missionær og uddannelseskonsulent Jens Bækgaard Dahl.

»Umiddelbart lyder det jo godt, men jeg tror, at Bibelen kan komme med relevant og klar tale til ind i den samfundsopfattelse. Ikke alene rummer Bibelen gode ord, men den påstår, at den har fat i selve sandheden.«

Jens kan godt forstå, hvis nogen synes, at det er et provokerende udsagn, men han oplever, at



► Bibelens definition af mennesket er både ærlig og kærlig.

»Somme tider, når jeg læser min Bibel oplever jeg, at Bibelens ord er nærværende, og de anerkender, hvem jeg er. Her får Gud mulighed for at tale til mig - både i forhold til mine positive sider og mine mørke sider, som jeg ønsker at skjule. Jeg kan opleve mig gennemskuet, men samtidig mødes jeg med tilgivelse og hjælp.«

Han indrømmer dog også, at han kan læse sin Bibel uden at se nogen effekt.

»Jeg kan få en oplevelse af, at Gud er fjern og uinteressant. Men selv på de dage kan jeg finde trøst i ærlige

portrætter af bibelske personer, som har samme oplevelse eller mismod.«

Ingen er overflødig

Han understreger, at ikke et eneste ord eller menneske i Bibelen er overflødigt.

»Gud har en plan med alle mennesker, og den gælder for enhver livssituation. Intet menneske er for komplekst for Gud, og Bibelen har talrige eksempler på, at Gud kan elske og tilgive selv de værste forbrydere og hylkere. Gud kan løbe alle mennesker i møde,« understreger Jens.

Han forklarer, at Bibelen beskriver menneskelivet på flere planer. »På den ene side viser Bibelen, hvad det vil sige at være menneske på et generelt plan, og på den anden side går Bibelen helt tæt på og viser, at Gud også kender behov, tvivl og tanker hos hver enkelt. Derfor oplever jeg, at Bibelen er sand, kærlig og værd at åbne!«

Morten Stubkjær Klausen



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Missionær Andreas Kildahl
Fibiger, Aalborg, holder to
minutters andagt i uge 18

70 300 150

75 82 33 60

 **jesusnet.dk**

Læs flere historier om tro på:
jesusnet.dk/livogtro

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekpl. indhentes tilbud og prisliste i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. Layout: Paul Erik Hummellose. Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

Fred være med jer

Jesus stod midt iblandt dem og sagde til dem: »Fred være med jer!« Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 20, vers 19-31*

Jesus fældede dødsdom over synden

Episoden fra Johannesevangeliet giver anledning til flere spørgsmål.

Det første er, hvordan Jesus kan stå midt iblandt sine disciple, efter at han var død og lagt i en bevoget grav?

Det andet er, hvorfor han møder dem med en fredshilsen. Den sidste hilsen, hans venner gav ham, før han blev overgivet til bødlerne, var, at de ikke turde støtte ham.

Det tredje er, hvorfor disciplene bliver glade, da de ser Jesus. Havde det ikke været mere naturligt, at de var skamfulde?

Men episoden viser os netop nogle vigtige sider af, hvad kristendom er.

For det første proklamerer opstandelsen, at Jesus er Guds søn og har magt til at give os evigt liv. Når de ellers så frygtssomme disciple aldrig



Foto: kevinschreiber/Stock/Getty Images Plus

benægtede opstandelsen, selv om de blev truet på livet til at gøre det, viser det, at de virkelig mødte Jesus.

For det andet; Jesus møder os altid med fred. Da han døde på korset, blev der fældet dødsdom over synden, og dermed er vi sat fri for straf.

For det tredje; ved troen på Jesus kan vi altid glæde os over, at vi også engang skal opstå fra vores grav.

Søren Juul Skovenborg

Grib dagen

Gud opfordrer til at modtage hans nåde; ikke først i morgen, men i dag

Carpe diem – grib dagen lyder opfordringen.

Egentlig stammer det fra et digt af den romerske digter Horats, men vi kender måske også udtrykket fra filmen *Døde poeters klub*.

Grib dagen er også et huskeord, som jeg ofte siger til mig selv, for det er jo netop det, vi skal. Vi har fået livet givet, og vi får kun én chance for at leve det.

I min hverdag glemmer jeg ofte, hvor kostbar tiden er, for der er hele tiden noget, jeg skal nå, og nogle gange tager jeg mig selv i at planlægge, at når jeg får bedre tid, så vil jeg gøre en hel masse forskellige ting, som jeg har lyst til.

Når jeg så ser i bakspejlet og ser lidt tilbage på mit liv, så viser det sig nogle gange, at jeg slet ikke nåede det, som jeg gerne ville. Til gengæld nåede jeg en masse andre ting, som slet ikke var så vigtige.

Sådan kan det også være i mit liv med Gud. Der er det specielle ved

Guds kald, at det aldrig var i går, og det er aldrig i morgen. Det er altid i dag, at Guds kald lyder til os. Hans kald om at høre det glade budskab – evangeliet. Hans kald om at tro på Jesus. Hans kald til at leve med ham. Hans kald til at modtage nåde og få del i hans frelse.

Det er faktisk det vigtigste budskab, der overhovedet lyder til os i livet!

Hver især må vi tage stilling til, om vi vil høre hans kald og tage imod hans frelse og lade ham tilgive vores synd, og om vi vil leve livet i et tæt fællesskab med Jesus og leve på hans nåde.

Det er jo helt frit for ethvert menneske, men det er da for dumt at gå glip af det, fordi man ikke er opmærksom på tiden og glemmer at få tid til at overveje og tage imod.

»Se, nu er det den nåderige tid, se, nu er det frelsens dag!« står der i 2. Korintherbrev kapitel 6, vers 3

Det betyder, at det er nu, du skal tage stilling til det, og ikke først når du får bedre tid!

Bo Arvid Knudsen