

ET ORDB

med på vejen

15/16

14. april 2019
119. årgang

Jesus er mere end unik



For Peter Nord Hansen har Jesus større betydning end nogen anden

De færreste benægter, at Jesus har levet. Han boede i Nazareth i det nuværende nordlige Israel. Han besøgte adskillige af de byer, vi også kan besøge i dag. Det siger Peter Nord Hansen, vicegeneralsekretær i Indre Mission.

»Han var unik, og derfor er han naturligvis et stort forbil- ▶

foto: Anette Ingemannsen

► lede for mange. På samme måde som andre store personligheder i historien kan være forbilleder. Gandhi, Martin Luther King, Mother Theresa og mange flere.«

Men for Peter er Jesus mere end et helt unikt menneske, som var her engang.

»Jeg tror på, at han lever den dag i dag, og jeg tror på, at han er Gud. Jeg taler med ham hver dag i bøn, og jeg oplever, at han taler til mig, når jeg læser i Bibelen. Jeg tror på, at han er den, han sagde, han er.«

Den højeste kærlighedspris

Det vigtigste for Peter er ikke, at Jesus for eksempel kunne helbrede sy-

ge, forvandle vand til vin, og kunne elske alle uden undtagelse.

»Det var tegn på, at han er den, han sagde, han er, men for mig er det vigtigste, at han gik i døden for mig. Han er den, der har elsket mig allermost. Derfor er han også den, der betyder allermost for mig,« forklarer han.

»Han ofrede sig selv for mig. Jeg tror på, at han har taget al skyld i mit liv på sig, og at hans død på korset betyder, at min skyld ikke længere eksisterer,« siger Peter, som kalder Jesus for sin fremtid.

»Ind imellem bekymrer jeg mig om fremtiden for mig selv, mine nærmeste og for verden. Men så tænker jeg på Jesus og glæder mig over, at han har erklæret, at hans største ønske for mig (og for alle mennesker) er, at jeg skal være sammen med ham i evig herlighed.«

Peter lægger vægt på, at denne herlighed rækker ud over menneskers fatteevne.

»En evig eksistens uden nogen form for ondskab. Det bliver så godt, at man ikke engang kan forestille sig det!

Derfor er Jesus mit håb, og han fylder mig med glæde hver dag. Ingen har så stor betydning for mig, som Jesus har,« understreger han.

Morten Stubkjær Klausen



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Journalist Bjarne H. Kirkegaard, Allinge, holder to minutters andagt i uge 16

70 300 150

75 82 33 60

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekpl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. Layout: Paul Erik Hummellose. Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

Tillæg til:

ET ORD 15/16
med på vejen 2019

En u-trolig påstand

*Fire gode grunde til at tro,
at Jesus virkelig opstod fra
de døde*

Jesus opstod fra graven. Det er en u-trolig påstand, at en mand skulle opstå fra de døde. Det gør man normalt ikke. Så hvad har vi, som taler for, at påstanden om Jesus' opstandelse er sand? Her er fire ting, der styrker troværdigheden.

- **Overraskelsen:** Det kom bag på Jesus' nærmeste venner og familie, at han skulle opstå fra de

Foto: jgroup/iStock/Getty Images Plus



- ▶ døde. Og det endda selvom han havde fortalt dem om sine planer. De havde ikke forestillet sig, at han mente det bogstaveligt.
- **Prisen:** Langt størstedelen af Jesus' efterfølgere endte med selv at blive henrettet, fordi de påstod, at Jesus var opstået fra de døde. Hvis nogen bare havde taget hans lig og lagt det et andet sted, så ville de helt sikkert



jesusnet.dk

Læs mere om påske på:
jesusnet.dk/paske



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Pens. missionær Henri Alex Jensen, Silkeborg, holder to minutters andagt i uge 17

70 300 150

75 82 33 60

- bryde sammen til sidst og afsløre fupnummeret. For hvor meget er man villig til at lide for en løgn?
- **Vidnerne:** De første vidner til den tomme grav var kvinder. Det var utroværdigt at bruge kvinder som vidner dengang. Hvis en opdigtet historie om Jesus' opstandelse skulle have størst mulig troværdighed, skulle det derfor have været mænd, der kom først ud til graven. For os bliver de kvindelige vidner derfor et vidnesbyrd om historiens troværdighed. Fordi der ikke blev taget hensyn til, hvordan historien så ud i samfundets øjne, men kun til, hvad der virkelig skete.
- **Vidnesbyrd og beretninger:** Vi har beretninger om, hvordan Jesus opsøgte mennesker efter sin opstandelse. Og Paulus fortæller om flere, der har set Jesus i live, endda mere end 500 på én gang. Af disse 500 var flere endnu i live, da Paulus skrev det, og de kunne bekræfte oplevelsen.

Kristendommen står og falder med påstanden om Jesus' opstandelse. Hvis påstanden holder, så gælder kristendommens tilbud om frelse også dig. Hvis du ikke allerede tror det, så vil jeg opfordre dig til at undersøge argumenterne for Jesus' opstandelse og overveje, om ikke det er værd at bygge sit liv på.

Glædelig påske!

Johnny Oslo Tidemand

Stærkere end døden

*Påskemorgen har tændt et
håb, som kan bane sig vej
ind i alle afkroge*

Hvad sker der, når et menneske dør? Sådan blev jeg engang spurgt af en, der havde mistet en af sine kære.

En fortælling, jeg gerne fortæller til personer, der sidder med dette spørgsmål, handler om to drenge, der hedder Nathaniel og Benjamin. De var begge den ældste søn i deres familier, og så var de bedste venner. De boede i Egypten for mange år siden.

En dag, hvor de kommer hjem fra skole og er godt trætte, får de besked på at slagte et lam for at male blod på husets dørstolper. For ellers vil den ældste søn i familien miste livet den følgende nat. Sikke en mærkelig besked, tænkte de. Hvad skulle det nu betyde?

Det var folkets nye leder, Moses, som havde givet beskeden. I begyndelsen var de to unge drenge modvillige og uforstående over for det mærkværdige projekt, men de havde allerede flere gange set eksempler på Guds storhed, så de besluttede



sig begge for at følge anvisningen. Indtil nu har den almægtige Gud jo holdt alle sine løfter, så mon ikke han vil gøre det denne gang også?

Da de et par timer senere lå i deres senge for at sove, var der en mærkelig stille stemning over byen. Formentlig en lignende stilhed, som kan dominere i vores liv, når vi bliver konfronteret med livets barske side. Der, hvor vi sjældent har så meget at sige, men bare står målløse eller sorgfulde tilbage.

Blodet redder

Sådan en stilhed var der denne aften over byen i Egypten, hvor de to unge drenge også boede. Men den ene dreng, Nathaniel, sidder i sin seng og kan slet ikke sove, fordi han er fyldt med tanker og frygt. – Bliver det mon hans sidste nat i live? – Hvad vil der ske? – Var lammet, som han havde slagtet, godt nok?

Spørgsmålene stod i kø i hans indre.

Lidt længere nede ad vejen lå den anden dreng, Benjamin, og sov trygt. Han havde også malet blod på dørstolperne, og derfor var han ikke længere bekymret. For nu lå han jo beskyttet bag lammets blod, og han syntes slet ikke, at han havde grund til bekymring.

Drengene reagerede altså vidt forskelligt. Den ene med stor tryghed, og den anden med stor bekymring. Men fælles for dem var, at de begge havde gemt sig bag lammets blod. Og det blev redningen for dem begge!

Det afgørende er nemlig ikke, om vores tro er klippefast og urokkelig eller fyldt med bekymringer og spørgsmål. Det afgørende er, at vi klynger os til håbet, der bliver givet med lammets blod. Det vil sige med Jesus' blod, i den død, som Jesus led på korset, for at vi kunne gå fri. Lammet i fortællingen er nemlig et billede på Jesus.

Påskemorgen

Netop derfor er jeg så glad for at fejre påske. For påskemorgen opstod Jesus fra graven. Det er så vildt og så banebrydende, at jeg hellere må skrive sætningen igen, så du får ordentlig tid til at suge den til dig: **Påskemorgen opstod Jesus fra graven!**

Jeg vil ønske en glædelig påske til alle – også til dig, der dette år tænker særligt på nogen, som du har mistet. Må påskens ord også bringe nyt håb og mod på livet til dig.

Kristoffer Bruun Simonsen



Davids søn

Og skarerne som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: Hosanna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosanna i det højeste!»

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 21, vers 1-9*

Jesus gik mod opstandelsens triumf

Da Jesus på forunderlig måde havde givet brød til fem tusinde personer, blev folket så begejstret, at de ville gøre ham til konge. Det havde han dog forhindret dem i.

Senere kom han ridende på et æsel ind i hovedstaden og lod sig alligevel tiljuble som konge. Havde han fortrudt? Nej, men Jesus var en anden konge end ham, folket tiljublede.

Jesus var konge i Guds rige, og han var kommet til vores verden for at frelse os ud af skyld og skam, sådan at vi kan få del i dette rige. I Jerusalem kæmpede han ensomt vores kamp, som endte med døden på korset, men han vidste, at han gik mod opstandelsens triumf.

Dette får mig til at tænke på de tusinder af kristne, som forfølges for deres tro. Hvorfor tager de ikke imod tilbuddet om frihed ved at afsværge



Foto: udra/iStock/Getty Images Plus

troen? Det er fordi de lever for noget større, nemlig opstandelsen.

Paulus skriver i Romerbrevet kap. 8 vers 18: »De lidelser, vi skal igennem her og nu, regner jeg ikke for noget i sammenligning med den herlighed, som vi skal opleve engang« (Bibelen på hverdagsdansk).

Søren Juul Skovenborg

Sådan fik helligdagene deres navne

*Hvad skærer man skærtorsdag?
Og er langfredag længere end
andre fredage?*

Ordet påske kommer fra det hebraiske ord »pesach«, som betyder »at gå forbi«. Det viser tilbage til Det Gamle Testamente, hvor Gud ramte egypterne med 10 plager, fordi Farao ikke ville lade israelitterne rejse væk fra Egypten.

Israelitterne skulle smøre blod fra et lam på dørstolperne, så dødsenglen *gik forbi* deres huse. I alle huse uden blod på dørstolperne gik dødsenglen i stedet ind i huset og slog den ældste søn ihjel.

Blodet på dørstolperne viser frem mod blodet fra Jesus, der i Bibelen bliver omtalt som et slagtelam, fordi han blev henrettet på et kors for vores skyld.

Fra faste til fest

Dagene i påsken er navngivet på en måde, som kan virke lidt underlig. Hvad skærer man f.eks. på en skærtorsdag? Og er langfredag længere end andre fredage?

- **Skærtorsdag** spiste Jesus sit sidste måltid med disciplene,

før han skulle korsfæstes. Ved dette måltid vaskede han sine disciples fødder rene. Skær betyder ren. Derfor hedder dagen skærtorsdag.

- **Langfredags** navn beskriver, hvordan dagen var lang og hård for Jesus. Men måske har det også haft indflydelse på navngivningen, at der tidligere i kirkens historie har været tradition for særligt lange gudstjenester, som alle var forpligtet til at deltage i.

Der var desuden forbud mod al form for underholdning, og selvom det forbud stille og roligt forsvandt med industrialiseringen, blev det først i 1963 lovligt at vise almindelige film i biografen på skærtorsdag, langfredag og påskelørdag.

- **Påskedag** – påskens finale – var og er anderledes festlig. Det var på den dag, Jesus gik ud af graven og slog fast, at han havde givet døden det helt store knockout.

Morten Stubkjær Klausen