

Pernille mødte Gud i Bibelen

Ved en ungdomsgudstjeneste i USA fik Pernille Rønn øjnene op for Bibelen

Pernille Rønn lærte Bibelen at kende, da hun som 16-årig forlod Nordsjælland for at blive udvekslingsstudent i USA. Hun deltog i en ungdomsgudstjeneste og hørte en præst forkynde stærkt om Jesus.

»Jeg lærte meget hurtigt, at jeg kunne møde

Foto: Anette Ingemansen



► ham i Bibelen, så jeg købte en bibel og begyndte at læse og se, hvem han var,« siger Pernille.

Bibelstudier kombineret med et godt kristent, omsorgsfuldt fællesskab og bøn gjorde, at hun til en påskegudstjeneste kunne konstatere, at Bibelens ord nu var noget, hun troede på, og ikke bare noget, hun ville tro på.

»Hver gang, jeg åbnede Bibelen, talte ordene helt vildt meget til mig. Jeg oplevede, at Bibelen var en levende bog, hvor jeg mødte Gud,« fortæller Pernille.

Giv mig et bibelhjerte

Senere oprettede Pernille en blog, hvor hun skrev om nogle af de refleksioner, hun gjorde sig om sin bibellæsning. Hun kaldte bloggen for »bibelhjerte«.

»Ud fra salmen 'Giv mig Gud en salmetunge' blev jeg inspireret til at

bede: 'Giv mig Gud et bibelhjerte',« fortæller Pernille. Efter et stykke tid holdt hun op med at skrive indlæg på bloggen, men bibellæsningen fortsatte.

Hun havde fundet glæden ved at læse i Bibelen, og det ville hun gerne give videre. For to år siden gik hun i gang med at lave en kreativ andagtsbog, som er målrettet kvinder. Den har fået titlen »Bibelhjerte«.

»Jeg håber, at den kan inspirere andre kvinder til at interagere med Bibelen på en kreativ og umiddelbar måde,« forklarer Pernille.

Anette Ingemansen



jesusnet.dk

Læs mere om Bibelen på:
jesusnet.dk/svar/3519



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Regionsleder Ruth Tidemand Nielsen, Hjørring, holder to minutters andagt i uge 15

70 300 150

75 82 33 60

Intet er umuligt for Gud

Englen svarede hende: »Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig ... intet er umuligt for Gud.« Da sagde Maria: »Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 1, vers 26-38*

Jesus viser ingen væk

Intet er umuligt for Gud, siger en engel til Jesus' mor Maria. Nej, det må man nok sige; gravid med Helligånden? Det lyder lidt underligt, og de fleste ville nok ryste på hovedet over sådan en udmelding.

Men læg mærke til Marias svar: »Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord.« Det er tillid, der vil noget. Men kommer det mig ved?

Svaret er ja, for den søn, Maria fødte, sagde senere: »For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.« (Johannesevangeliet kapitel 3, vers 16). Og han tilføjede, at han ikke ville vise den væk, som kommer til ham.

Hvordan tror jeg det?

Bibelen fortæller et andet sted, at tro er tillid. En tillid til, at Maria fak-



Foto: Mikomflakes/Stock/Getty Images Plus

tisk blev gravid ved Helligånden, at Jesus levede her på jorden og en tillid til, at han døde på et kors for at tage straffen for alt det forkerte, du og jeg har gjort, gør og kommer til at gøre. Og at han til sidst slog det fast ved at stå op fra graven, og besejre døden og Djævelen.

Morten Stubkjær Klausen

Gud ønsker fællesskab med os

Alle mennesker er blevet væk fra Gud. Men han tilbyder at finde os igen

For nogle år siden gik min datter en tur med hunden. Hun var ikke så gammel, så vi forklarede hende en rute, hun kunne gå. Da hun ikke kom hjem, blev vi bekymrede. Vi gik den aftalte rute, men fandt hende ikke. Hun var blevet væk.

Min mand kørte afsted i bilen for at lede efter hende. Efter nogen tid fandt han hende og hunden i lystig leg på en legeplads. Her var tid, sted og aftaler gået helt i glemmebogen.

Hun mente bestemt ikke selv, hun var blevet væk.

Væk fra Gud

Det slog mig, at det da er utroligt, som hun ligner mig! Bibelen taler om, at jeg er blevet væk fra Gud, men jeg ser det ikke selv. Jeg er som et får, der er faret vild. Men jeg har ikke den samme oplevelse af situationens alvor, som Gud har.

Alligevel er jeg helt overbevist om, at Bibelen taler sandt. Gud ønsker at have fællesskab med mig, men jeg er væk.



At lade sig finde

Da min datter blev fundet, ville hun ikke med hjem. Faktisk gad hun ikke blive fundet.

Gud søger efter os. I sin søgen sendte han sin søn, Jesus, til jorden. Han genetablerede muligheden for et fællesskab med os. Det skete, da Jesus døde på et kors og forlod graven på den tredje dag. Her fjernede han det, der skiller os fra at have et fællesskab med Gud.

Spørgsmålet er nu, om vi vil lade os finde af ham?

Gud tvinger ingen, for tvang er ukærligt. Men han elsker os, og han håber, vi siger ja. Et følgeskab med ham er som at følges med en kærlig, tilgivende og omsorgsfuld far.

Lilian Holm Kofod
Fra jesusnet.dk