

Et uventet besøg

Gå frimodigt frem i positiv forventning til fremtiden

Det var morgen. Jeg var ved at pakke børnenes tasker med madpakker og rydde det sidste af bordet, mens pigerne legede på gulvet. Vi var halvvejs på vej ud af døren, da jeg pludseligt kunne høre, at yderdøren blev åbnet.

»Heeeej, her kommer vi!« sagde en glad stemme efterfulgt af en hånd, der åbnede døren ind til vores køkken. Stemmen kom fra en ung kvinde med en lille pige på armen, og bagved dem kom der en ung mand.

Jeg ventede ikke besøg.

Vi får aldrig besøg.

Jeg var på vej ud af døren.

»Heeeej!?!« svarede jeg smilende med en smule skepsis og undren, men dog positiv, for der var jo virkelig en god og forventningsfuld stemning i luften, selvom jeg ikke havde ▶



Foto: monkeybusinessimages/iStock/Getty Images Plus

► nogen anelse om, hvad den indebar.

Jeg lod være med at sige mere, mens jeg prøvede at finde ud af, hvad de tre glade personer gjorde i mit køkken klokken otte om morgenen.

Pludselig gik det op for kvinden, at hun var gået forkert. »Er det ikke dagplejen?«

Så faldt femøren for mig.

En positiv forventning

»Årh, nej, det er godt nok lige næste grusvej i stedet,« sagde jeg med et så overbærende smil, jeg kunne præstere. Jeg kunne godt se, at det

glade ansigt hos kvinden falmende og vendte vrangen ud i en pinlig grimasse.

»Åh nej, og så er vi bare vadet lige ind i dit køkken,« sagde hun undskyldende, mens hun næsten begyndte at bakke ud igen. Jeg måtte sådan le, for det var jo tydeligt for os alle, at familien i stor forventning om at være det rigtige sted var vadet lige ind i et andet liv.

Men faktisk er det jo sådan, Jesus opfordrer os til at være. Ligesom kvinden, der brasede ind i køkkenet i al positiv forventning til, hvad der skulle ske.

Jesus opfordrer os til at gå frimodigt frem i positiv forventning om, at der vil ske os noget godt, og at vi er på rette vej. Og så har han lovet at korrigere os henad vejen.

Maja Schurmann



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Sognepræst Michael
Lerche Nygaard, Kristkirken,
Kolding, holder to minutters
andagt i uge 11

70 300 150

75 82 33 60



Jesusnet.dk

Læs mere om Jesus på:
Jesusnet.dk/Jesus/

Mennesket skal leve af Guds ord

Og fristeren kom og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød.« Men han svarede: »Der står skrevet: »Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.«

Fra søndagens tekst i kirkerne:

Matthæusevangeliet kapitel 4, vers 1-11

Den ultimative test

Fyrre dage og fyrre nætter uden mad – så er en bid brød nok fristende. Men Jesus falder ikke for fristelsen – han holder ud.

Det er noget af en præstation at sige nej til mad efter så lang tids absolut faste. Men det var ikke det vildeste.

Den ultimative test medførte til sidst døden.

Djævelen havde tilsyneladende endelig vundet, da Jesus blev sømmet fast til et kors.

Men nej. Døden på romernes torturinstrument var kulminationen på Guds plan. Gud skulle bruge et perfekt offer – en stedfortræder.

For Gud hader den synd og ondskab, som vi mennesker er fulde af. Men han hader ikke os. Derfor måtte Jesus gå så meget igennem og til sidst mærke al Guds vrede over synd og ondskab.



Foto: GordonImages/iStock/Getty Images Plus

Jesus begik ingen synd. Derfor kunne han bruges i Guds plan – og kun han.

Tre dage senere bragede Jesus ud af graven igen; han havde ultimativt besejret syndens og ondskabens magt.

For dig og mig betyder det, at vi kan få tilgivelse for vores synder. Vi skal bare vende os til Jesus og sige ja tak.

Morten Stubkjær Klausen

Kendt og elsket

Gud kender og elsker os

En kompliment fra en ven betyder langt mere end fra en fremmed. En irettesættelse fra en ven slår hårdt, men til gengæld ved jeg også, at han eller hun gør det af kærlighed til mig. Bliver jeg spurgt om at tage en opgave, så er jeg også mere tilbøjelig til at sige ja, hvis vedkommende kender mig og har vurderet, at jeg kan klare opgaven.

Til tider kan det også være angstprovokerende at lade nogen få et dybere kendskab til mig. Det er sårbart. Ikke alt bag facaden er nemlig lige pænt, og mine venner vil både kunne finde noget, der vil skuffe dem, såre dem og forarge dem.

Når jeg lader nogen lære mig at kende, er det altid med en lille frygt for, at de tager afstand fra mig. For hvad vil de tænke om mig? Hvor meget kan de bære over med?

Jeg er ikke garanteret mine venners evige kærlighed, selvom jeg kan håbe på det.

Kendt af Gud

Modsat mennesker, så garanterer Gud mig sin evige kærlighed. Sam-



Foto: Flamingoimages/Stock/Getty Images Plus

tidig forsikrer han mig også om, at han kender mig fuldt ud (læs bare Bibelens Salme 139). Det gør mig simpelthen så glad, at Gud både kender mig og elsker mig.

Det betyder nemlig, at han ved, hvad han går ind til, når han søger fællesskab med mig. Han vender mig ikke pludselig ryggen. Kaldes Gud mig til en opgave, så kender han også udmærket min bagage, mine interesser og mine kompetencer.

Intet kan overraske ham. Jeg kan derfor også bare komme til ham med de tanker og følelser, jeg har, uden at pynte på det eller formulere mig særligt fromt. Gud kender mine tanker og ved på forhånd, hvad jeg har brug for. Han kender min fortid, min nutid og min fremtid, og det kan jeg hvile i.

Johanna Sonne Mortensen