

Det er et mirakel at Jim lever



Lægen undrede sig over, at Jim Pfrogner overlevede en voldsom bilulykke uden mén

Det var lidt før syv den 9. maj om aftenen. Jim Pfrogner kørte bag en taxi, som pludselig stoppede og trak ind til siden. Jim sagtnede farten og så i bakspejlet, at en Peugeot nærmede sig i fuld fart. Samtidig kørte taxien ud på vejen igen.

»Jeg nåede lige at tænke, at det her går galt, inden det sagde 'bang', og Peugeoten stødte sammen med min bil,« fortæller Jim.

»Det blev stille, og et øjeblik sad jeg chokeret og tænkte på, hvor skadet jeg var, og hvad jeg skulle gøre.«

Jim kunne stå ud af sin total-skadede bil. Han gik hen for at tjekke føreren af Peugeoten; en ung fyr på 18 år, som lige havde fået kørekort. Han havde i et øjeblik ►

► været uopmærksom og havde ikke set Jims bil.

Det gav ingen mening

Jim kontaktede politiet, som sagde, at han skulle forholde sig i ro. Ambulancen kom, og Jim blev lagt på en bære og spændt fast.

Ambulanceføreren tjekkede, om Jim var en traumepatient.

»Han konstaterede, at jeg var okay. Han undrede sig, for det gav ingen mening oven på den voldsomme ulykke,« fortæller Jim.

En scanning viste, at Jim var sluppet uden mén.

»Lægen kom hen til mig med et stort smil og sagde, jeg havde været meget, meget heldig. Det kunne meget nemt være endt med et piske-smæld eller en brækket ryg,« siger Jim.

Oplever Gud som endnu mere kærlig

Gud har tidligere grebet ind i Jims liv og hos andre, han kender, men det er første gang, han har oplevet, at Gud har reddet hans liv.

»Det er utroligt, at jeg lever og ikke har nogen mén efter ulykken. Derfor tror jeg på, at det er et mirakel, at jeg er her i dag,« forklarer Jim.

»Jeg tænker ofte på Gud som en far, der er fyldt af kærlighed og samtidig er total stærk. Han har magt til at ændre verden, og han kan knuse mig, hvis han vil. Jeg stoler på, at han bruger den kraft til at beskytte mig.«

Anette Ingemansen



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Sømandsmissionær Jørgen Knudsen, Mørslø, holder to minutters andagt i uge 9

70 300 150

75 82 33 60



jesusnet.dk

Læs mere om Guds kærlighed på: jesusnet.dk/artikel/2090

Den gode jord

Andre er dem, der bliver sået mellem tidslerne; det er dem, som har hørt ordet, men denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt, tredive og tres og hundrede fold.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Markusevangeliet kapitel 4, vers 1-20*

Jesus holder ukrudtet nede

Jesus fortæller om en mand, der gik ud for at så. Han spredte såsæden med rund hånd, så det endte både på vejen, på klippen og mellem tidsler. Fælles for de tre steder er dårlige vækstbetingelser.

Det samme gælder, når mennesker hører Guds ord. Fra nogle stjæler Djævelen det hurtigt, og det når ikke at gro.

Hos andre vokser det så hurtigt, at roden ikke kan bære, når modgangen kommer. Nogle lader ordet slå rod, men bekymringer og andre ting hindrer den relation til Gud, som giver de livsvigtige næringsstoffer.

Jesus' lignelse slutter dog ikke her; der er noget, som lander i god jord; nemlig hos de mennesker, som lader ordet gro. De er ikke perfekte, og de ved, at de fejler som Guds planteavlere. Men de ved også, at Jesus giver både næring og vækst, når de lader



ham komme til gennem Bibelen og gennem bøn til ham. De er klar over, at de er dybt afhængige af ham.

De bekymrer sig også og har lyst til alt muligt andet, men lader ikke de ting gro sig så store, at de spærrer for Jesus.

Det giver gode vækstbetingelser og holder bekymringer og andet ukrudt nede.

Morten Stubkjær Klausen

Ferier du ikke vil hjem fra

Når ferien er slut, kan man nogle gange ønske, at den blev ved

Kender du det med de trælse tanker og følelser, der kan dukke op den sidste dag i en dejlig ferie? »I morgen er det slut. I morgen skal jeg hjem til hverdagen. Og naturligvis er der meget godt i den. Men der er altså bare noget helt særligt lækkert ved at være på denne her ferie! Bare jeg dog kunne blive lidt længere«.

Vi ved jo godt, at hvis vi kunne blive længere på denne ferie, ville det være fedt i begyndelsen. Men med tiden ville det også blive kedelig hverdag.

Det er på mange måder ganske anderledes med den sidste dag i mit liv. Men der er dog noget, der ligner: Jeg ville egentlig rigtig gerne blive her noget længere! Ikke fordi jeg kender det, jeg skal hen til. Men fordi jeg er glad for det, jeg er i nu.

Gennem Bibelen fortæller Gud mig, at jeg faktisk skal glæde mig til den dag. For han vil efter min død give mig evigt liv i en verden, der er



Foto: anyaberkut/iStock/Getty Images Plus

endnu bedre end denne verden. En verden uden ondt i nogen form.

En verden, der vil opleves som en megagod ferie – der varer evigt! Når jeg er på en god ferie, tænker jeg også nogle gange: »Det her er som en lille forsmag på den nye verden, jeg må glæde mig til«.

Jeg har godt nok aldrig været i denne nye verden. Men jeg kender en del til Gud og Jesus. Og det er dem, der har lavet den. De vil være sammen med mig i den – endda så fysisk, at jeg kan se dem og røre ved dem!

*Sprint Aagaard Korsholm
Fra jesusnet.dk*