

Den flittige genbo

En af mine naboer har gennemrenoveret sit hus på rekordtid og sat mig i et dårligt lys

Arbejdstøjet hænger mere og mere løst om den unge mand, som i snart et år har knoklet bagdelen ud af Kansas-bukserne i

en totalrenovering af huset overfor. Det har fået den store omgang både indvendigt og udvendigt, og i sommer lagde han hele haven om, mens vi andre svedende så til fra liggestolene.

Min kone er meget imponeret og følger intenst med fra køkkenvinduet. »Se, nu spartler han,« hviner hun henrykt. Eller: »Kan du ikke spørge, hvordan han har fået sådan en jævn græsplæne?«

Jeg er mindre begejstret. Jeg anerkender både indsatsen og resultatet, for han har sikkert øget husets værdi med en halv million eller mere. Men ►



► på en måde er det sket på bekostning af mig.

Tid til forandring

»Jeg lavede da også meget selv, da vi renoverede,« forsøger jeg stiltfærdigt over for fru. Men hun viser ingen nåde.

»Du er så dygtig, skat! Der er bare det, at genboen på 10 måneder har nået det samme, som du nåede på 10 år,« kvadrer hun sarkastisk og prikker mig hårdt på næsen. »Se, nu skifter han tagreder.«

Jeg har mest lyst til at gå over og bede ham om at tage en velfortjent

lur i lænestolen. Bare et halvt års tid eller sådan noget.

I stedet lunter jeg tilbage til sofaen, hvor der efterhånden er en fordybning lige over for fjernsynet. Jeg ved godt, at det er på tide at lette bagdelen. Jeg skal bare lige finde energien.

Kom til mig

Også andre kan fremkalde følelsen af utilstrækkelighed. Alle dem, der løber fortovene tynde, laver frivilligt arbejde og virker til at være enormt overskudsagtige som forældre. Selv Bibelen gør det. Jeg kan umuligt leve op til alle dens krav, og jo mere jeg prøver, jo værre bliver det faktisk.

Heldigvis peger Bibelen den modsatte vej af alle andre. Den siger hverken »Tag dig sammen!« eller »Bliv som genboen!« I stedet peger den på Jesus, der som den eneste var fuldt ud tilstrækkelig. Og Jesus siger: »Kom til mig!«

Ole Noermark Larsen



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Pensioneret missionær
Søren Grysbæk, Horsens,
holder to minutters andagt
i uge 8

70 300 150

75 82 33 60



jesusnet.dk

Læs mere om Jesus på:
jesusnet.dk/jesus

Tag det der er dit

»Min ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit, og gå! Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil, med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god?«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 20, vers 1-16*

Gud er urimelig god

Hvis Gud er god og almægtig, og vi alle er skabt af ham, hvorfor giver han da ikke alle samme vilkår?

Jesus fortæller om en arbejdsgiver, som nogle arbejdere bebrejder, fordi de synes, han er urimelig. De er misundelige over, at han lader alle ansatte få lige løn, selv om der er stor forskel på deres indsats.

Men det er netop sådan, Gud er. Han er urimelig god mod alle, uanset hvad vi har gjort os fortjent til.

Et sted i Bibelen står der: »Ved Guds nåde er I frelst i kraft af jeres tro på Kristus. Det er ikke jeres egen fortjeneste, men en gave fra Gud.

Det er ikke en belønning for gode gerninger, og derfor er der heller ingen, der har noget at prale af« (Efeerbrevet kapitel 2 vers 8 – Bibelen på hverdagsdansk).

Det mest vanskelige er nok at forstå, hvorfor Gud er så urimelig god, at alle har samme mulighed for at



Foto: Beeline.dk

blive frelst ved tro på Jesus. Det gør det dog ikke mindre vanskeligt at forstå, hvorfor ikke alle har samme vilkår her i livet.

Men måske noget kunne blive bedre, hvis vi var mindre misundelige og mere gavmilde.

Søren Juul Skovenborg

1864

Sviende nederlag baner nogle gange vej for gode ting

1864 led Danmark sit største militære nederlag i nyere tid. Men nederlaget blev samtidig en ny begyndelse, og af blodet og asken opstod det moderne, demokratiske og frie Danmark. På mange måder er denne danske historie alle menneskers historie.

Lige som Jesus måtte igennem et sviende nederlag for at bane vejen for friheden og for frelsen, sådan er der heller ikke nogen vej udenom for alle os andre.

Ikke fordi det skal være skidt, før det kan blive godt. Men fordi det er nødvendigt for os alle at erkende vores svaghed, før vi kan tage imod storheden. Fordi magt, hovmod og egoisme aldrig sætter os fri eller gør noget godt. Det gør derimod ydmyghed og selverkendelse.

Hovmod

Jesus var ofte på kant med sin tids religiøse ledere, fordi de ikke kunne indse deres egen hovmodige selvretfærdighed. De blev ved med at tro



Få dage før slaget ved Dybbøl. Maleri af Niels Simonsen

på deres egne evner og succeser, mens Jesus forkyndte, at netop den vej var blind i forhold til Gud.

Jesus kom med budskabet om, at fjenden (inde i os selv) var for stærk til, at vi kunne overvinde den ved egen kamp. Jesus var den eneste, der var i stand til at tage den kamp op og vinde og kun ved at lade ham tage kampen for os, kunne vi få del i sejren.

Han blev bogstaveligt talt slågtet, for at vi kunne få friheden. Hans nederlag blev vores sejr. Men skal det blive virkelighed, må vi opgive selv at kæmpe kampen og i stedet tage imod hans sejr som en gave.

*Asbjørn Asmussen
Fra jesusnet.dk*