

## Jesus er midt i kaos

*Gud har styr på tingene. Også når det ikke ser sådan ud*

**N**icolaj Wibe bliver aldrig helt søstærk, selvom han som erfaren jollefisker har været på søen masser af gange.

»Jeg bliver nemt søsyg. Det er enormt kikset. Jeg har været søsyg tre gange i mit liv, hvor det virkelig var alvor,« forklarer han.

Faktisk er søsyge også kendt blandt fiskerne. Det har Nicolaj fået fortalt af de mange fiskere, han taler med i forbindelse med sit arbejde som generalsekretær i Sømandsmissionen.

»Man værner sig aldrig helt til havet. Og man værner sig heller aldrig til ikke at være bange for det. Havet skaber både frygt og fred. Kigger vi ud over et blikstille hav, hvor solen går ned, og himlen er skøn, så skaber det fred. Men vi kender også til at kigge ud over et brusende hav og ▶



► blive fyldt af ængstelse,« illustrerer Nicolaj.

## Jesus er Gud

Bibelen fortæller, hvordan Jesus engang lå og sov i en båd, som hans disciple sejlede. Det stormede, og disciplene var bange, men da de vækkede Jesus, spurgte han, hvorfor de var bange, truede derefter ad stormen og gjorde den stille. Det kan man stadig bruge til noget, når Gud virker tavs.

»Beretningen har nogle vigtige pointer. Det ene er, at når vi er i stormvejr, når vores liv hænger i låser, og vi råber til Gud efter hjælp og

vejledning, så har vi tit oplevelsen af, at Gud er tavs. Ligesom Jesus på båden bare ligger og sover,« siger Nicolaj og uddyber:

»Man kan undre sig dybt og inderligt over det. Sådan kan man også undre sig dybt og inderligt over Gud i sit liv, når han virker fraværende. Men beretningen minder os om, at midt i dette kaos, så er han der. Jesus var ombord.«

En anden scene i teksten, som virker stærk på Nicolaj, er, da Jesus truer ad stormen.

»Jeg er helt vild med den reaktion, disciplene får. De bliver bange for Jesus. Her går det op for dem, at det ikke bare er en almindelig mand. Det er Gud! Jeg tror, de kræfter, Jesus har brugt til at stilne stormen, var de samme kræfter, som da han skabte himmel og hav i sin tid. Han lod alt blive til ved sit ord. Og han har kontrol over det, han har skabt,« siger generalsekretæren.

Maja Schurmann



Indre Missions Telefonandagt  
**NETANDAGTEN.DK**



Missionær Grethe Friberg,  
Allingåbro, holder to  
minutters andagt i uge 7

**70 300 150**

**75 82 33 60**



Læs mere om Gud på:  
**jesusnet.dk/gud**

## Frygt ikke

Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udrød Peter og sagde til Jesus: »Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her, én til dig og én til Moses og én til Elias.« Mens han endnu talte, se, da overskyggede en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!« Da disciplene hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde: »Rejs jer, og frygt ikke!« Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:  
Matthæusevangeliet kapitel 17, vers 1-9*

## Når Gud taler

**P**eter var den praktiske type, der fik tingene gjort. I hvert fald er han klar til at tage arbejdshandskerne på og bygge hytter til Moses, Elias og Jesus. Måske fordi han føler sig godt tilpas i deres selskab, måske fordi han føler sig som noget særligt. Eller også ved han ikke, hvordan han ellers skal reagere. Kort efter bliver Peter dog stille. Han og de to andre disciple bliver fyldt af frygt og må kigge ned i jorden. For nu er det Gud selv, der taler.

Gud taler lige ind i løgneren, hadet og de skumle bagtanker; og andre mindre pæne ting. Hans stemme afslører alt det forkerte, og den afslører, at alle mennesker er skyldige. Alle fortjener straf.

Men historien ender ikke her. Jesus går imellem, så disciplene kun ser ham – Jesus som senere tog



Foto: Lagui/iStock/  
Getty Images Plus

straffen ved at dø på et kors, hvor han bar alt det forkerte og senere gik ud af graven for at slå fast, at hverken disciplene eller nogen anden behøver leve i frygt for straf. Med tryghed kan enhver rejse sig og se på Jesus.

*Morten Stubkjær Klausen*

# Gratis men koster alt

*Udsalg drager os, men det bedste tilbud er gratis*

**F**orestil dig to billeder. Det ene med butikker og mennesker, der alle er tiltrukket af ét ord på masser af skilte i butikkerne. Ordet UDSALG har skabt en drøm om at gøre et godt køb, og nogle har sovet uden for butikkerne for at få værdifulde ting med sig hjem billigt. Men bortset fra bøjler og papkasser får man ikke noget gratis. En stor del af varerne er ikke helt på toppen, og de har en pris. Men drømmen om at kunne gøre en god handel får mennesker til at bryde deres dagsrytme.

Det andet billede er fra Golgatahøjen og forestiller en henrettelse. Her er også mange mennesker, der har drømt om noget stort. Men det er, som om skuffelsen breder sig. Nogle græder, andre ser ud i luften med stenansigter. De havde håbet til det sidste. Men nu er manden på korset død. Drømmen brast. Det er så uforståeligt, for manden var noget særligt. Der blev sagt, at han var en forræder, men dybest set vidste de fleste, at han var fuldstændig uskyldig – ikke én eneste fejl var der ved



Foto: shironosov/iStock/Getty Images Plus

ham. Der hænger et skilt over ham. Ikke med prængende, selvløsende farver. Der står, at han er Jesus, Nazaræeren, Jødernes Konge.

## Bedste tilbud

Da Jesus hang på korset, var det ikke et januarudsalg – en stangvare til billige penge – men Guds egen søn. Den dag kostede det Gud det kæreste, han havde. Hans egen søn, Jesus, blev pint, tortureret, henrettet og udstillet til alles spot som en forbryder.

Den, der har været en tur forbi korset, har vundet alt. Ingen billige tilbud, men nærmest forargeligt. Alligevel får du alt med dig hjem, og det er ikke dig, der skal betale.

Det var for dig og mig, Jesus døde. Han betalte prisen, som vi aldrig kan betale.

*Bent Oluf Damm*