

# ET ORD

med på vejen

01

6. januar 2019  
119. årgang

## En verdenshistorisk begivenhed

*Den 6. januar er helligtrekongersdag. Dagen markerer besøget af vismændene hos den nyfødte Jesus i Betlehem*

Matthæusevangeliet kapitel 2, vers 1-12 fortæller, hvordan »nogle vise mænd fra Østerland« kommer rejssende til Israel efter at have set et tegn i stjernerne.

Vismændene har sandsynligvis været religiøse astrologer, som mener, at stjernetegnet viser, at der er født

en kongesøn i Israel. De henvender sig derfor naturligt først hos kong Herodes i Jerusalem. Siden kommer de til Betlehem og finder Jesus, som på det tidspunkt måske er et par år gammel (Matthæusevangeliet kapitel 2, vers 16).

Foto: nito100/iStock/Getty Images Plus



## ► »Helligtrekonger« er en senere betegnelse

Bibelen omtaler hverken de vise mænd som hellige, som tre personer eller som konger. Betegnelsen »hellige tre konger« er en senere kristen tradition og er bl.a. begrundet i Det Gamle Testamente, der taler om, hvordan den kommende Messias skal tilbedes af konger fra fjerne lande. At der skulle være tale om tre mænd henter sin begrundelse i, at der er nævnt tre forskellige gaver, som de har med til Jesus, men vi ved ikke, om der var tre af dem, hvornår de kom til Betlehem, eller om de var konger.

## Afslutning på julen

For Matthæus og for nutidens bibellæsere er beretningen om vismændenes besøg et vidnesbyrd om, at Jesus ikke bare var jødernes konge, men var kommet som frelser og herre for alle folkeslag. Jesus' fødsel var en verdenshistorisk begivenhed.



Læs mere om tegnet i stjernerne på: [jesusnet.dk/artikel/1209](http://jesusnet.dk/artikel/1209)

Der findes astronomiske beregninger og vidnesbyrd om nogle særlige planetkonstellationer år 7 og 3 før vores tidsregning. Disse fænomener kan have været oplevet som en særlig stor stjerne og stemmer meget godt med tidspunktet for, hvornår Jesus sandsynligvis er født.

Hellig Tre Konger markerer afslutningen på julen, og tidligere var det således også dagen, hvor mange hjem bar juletræet ud. Salmen »Dejlig er den himmel blå« er skrevet over denne begivenhed.

Asbjørn Asmussen  
Fra [jesusnet.dk](http://jesusnet.dk)



Indre Missions Telefonandagt  
**NETANDAGTEN.DK**



Sygeplejerske Carsten  
Fonsdal Mikkelsen, Skåla,  
Færøerne, holder to  
minutters andagt i uge 2

**70 300 150**

**75 82 33 60**

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: [etord@imh.dk](mailto:etord@imh.dk)

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekpl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: [mks@imt.dk](mailto:mks@imt.dk)

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: [aa@imt.dk](mailto:aa@imt.dk)

Hjemmeside: [jesusnet.dk/etord](http://jesusnet.dk/etord). Layout: Paul Erik Hummellose. Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

## De tilbad barnet

Da de så stjernen, var deres glæde meget stor. Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:  
Matthæusevangeliet kapitel 2, vers 1-12*

# Da Jupiter og Saturn mødtes

**F**orskellige udregninger tyder på, at Jesus blev født år 7 før vores tidsregning. Samme år indfandt der sig i ni måneder en astronomisk begivenhed.

Planeterne Jupiter og Saturn mødtes, og det gav et ganske særligt og kraftigt lys. Da Jupiter i Østens kultur var den øverste gud, og Saturn jødefolkets stjerne, var der nogle vismænd fra Persien (Iran), som fornemmede, at der var født en verdensher-sker i Israel.

De opsøgte naturligvis kong Herodes i Jerusalem. Da han ikke havde fået en nyfødt søn, søgte man svar i Bibelen. Der fandt man profetien om, at Israels fyrste skulle fødes i den lille by Betlehem. Derefter ledte stjer-

nen vismændene til huset, hvor det lille Jesusbarn opholdt sig.

Efter dem har millioner af mennesker verden over fundet Jesus. Det begyndte måske med en fornemmel-se af noget guddommeligt, og det endte med, at de gennem Bibelen som ledestjerne fandt Jesus.

Men fælles for alle, der har fundet Jesus, er, at det har givet stor glæde og ændret deres liv. For der er ikke noget større end at møde ham, som er herre over liv og død.

*Søren Juul Skovenborg*



# Mere lys tak!

*Med vinter følger mindre lys i naturen, men lyset fra Jesus står altid stærkt*

**D**agene er blevet kortere i takt med, at bladene falder, og naturen lægger sig til hvile for vinteren. Igen i år oplever jeg, hvordan det også påvirker mit eget humør og energiniveau, at dagene bliver kortere.

På samme måde som naturens energiniveau bliver mindre, når lyset bliver mindre, så bliver jeg også mere træt og mere trist. Jeg har ganske enkelt brug for lys.

## **Lysets magt og gode egenskaber**

En egenskab ved lys er, at det er stærkere end mørke. Man kan ikke have både lys og mørke samtidig. Mørket vil altid forsvinde, hvis der er lys. I et lyst rum kan man ikke tilføje mere mørke, for at lyset skal blive mindre. Man bliver nødt til at fjerne lyset for at få mørke. Mørke er på sin vis bare fravær af lys, og dermed er selv mørket afhængig af lyset.

Lys er også livgivende. Man ser eksempelvis i årstiderne, at der er mest liv i naturen, når der er mest lys. Og



Foto: alex\_ugalek/iStock/Getty Images Plus

som jeg skrev før, så oplever jeg også, som så mange andre mennesker, hvordan lyset har betydning for mig. Det er som om, der bliver mindre liv i mig, når dagene bliver kortere.

## **Jesus er vores lys**

Bibelen kalder Jesus for verdens lys, og det er en af mine favoritter blandt Bibelens mange forskellige billeder af, hvem Jesus er. Det fortæller noget om, hvilken magt han har i verden. Lyset er stærkere end mørket. Jesus er det lys, der kan overvinde mørket i dit og mit liv. Jesus er også det lys, der giver liv.

Der er så meget liv i Jesus, at da han døde på korset, kunne han ikke blive ved med at være død. Det liv Jesus har, vil han også give til dig, hvis du vil lade ham lyse for dig.

Mette Hornstrup  
Fra [jesusnet.dk](http://jesusnet.dk)