

Jesus lyser op

Vi tænder mange lys i den mørke tid, men Jesus er det eneste lys, der virkelig kan gøre en forskel i dit og mit liv

I Nordnorge har børnene fri fra skole, når man sidst i januar – afhængig af, hvor langt man er nordpå – igen får et glimt af solen. Efter to-tre måneders mørke er det en festdag, når solen igen kan ses i horisonten.

Vi mennesker kan ikke leve uden lyset. Og i disse uger minder årstiden os om, at lyset ikke er en selvfølge. Langt de fleste af os længes mod varmere og lysere dage.

Advents- og julelys

I adventstiden bliver det ekstra tydeligt for os på den nordlige halvkugle. Jeg tænker på advents- og julelysene, der er meget iøjnefaldende i den mørke tid.

I åndelig forstand lever mennesker i et konstant mørke – undtagen der, ►

Foto: ArildHeitmann/iStock/Getty Images Plus



► hvor evangeliet om Jesus får lov til at lyse op.

For Guds ord er det eneste, der kan oplyse et menneske, så der virkelig bliver lyst. Mørke, dystre og destruktive tanker har let spil, hvor lyset er fraværende. Vi får det bekræftet hver dag gennem mediernes flittige informationer om nøden og elendigheden overalt i verden.

Der er mange ligheder mellem tiden i dag og tidspunktet, hvor Jesus blev født. På den ene side var der en åndelig forventning. På den anden side virkede mørket uigennemtrængeligt.

Verdens lys

Men midt ind i dette mørke kommer Jesus, som er verdens lys. Han kan lyse op, så vi opdager, at vi har brug for en frelser. Han elsker os så højt, at end ikke udsigten til pine og død kunne holde ham væk fra denne åndeligt mørke jord.

Ham må du få lov at komme til med alt dit mørke. Alle de syndige tanker og handlinger. Alle dine bekymringer for dit og dat. Han magter at tænde lyset også i dit liv og i din hverdag. Han formår at skabe den tro, der klamrer sig til den evige og almægtige Gud og hans søn!

Jesus er stadigvæk verdens lys; det eneste lys, der virkelig kan gøre en forskel i dit liv. Derfor er der også god grund til at fejre og feste i advents- og juletiden.

Arne Olesen
Fra jesusnet.dk



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Missionær Finn Nøjbjerg,
Vinderslev v/Kjellerup,
holder to minutters andagt
i uge 50

70 300 150

75 82 33 60



Læs mere om advent på:
jesusnet.dk/advent

Tegn i sol og måne

Jesus sagde: »Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliets kapitel 21, vers 25-36*

En tid i forventning

Gennem adventstiden går en rød tråd af forventning. Vi venter! Men på hvad? De fleste vil svare: Vi venter på jul. Vi glæder os til igen at skulle synge de kendte sange og til alle gentagelserne, som hører dagene op mod jul til.

En mand gik i kirke 2. søndag i advent. Om eftermiddagen skulle han skrive julekort, og nu håbede han på at få lidt advents- og julestemning gennem søndagens tekst og salmer.

Men stor var hans ærgrelse, da han gik hjem efter at have lyttet til dagens tekster og toner. Det handlede jo om, at det hele bryder sammen.

Mens vi bevæger os mod afslutningen af *den lille advent* – de fire uger op mod jul, hører vi denne søndag om *den store advent* – tiden frem mod Jesus' genkomst. Da vil alt det gamle bryde sammen, før en ny verden bryder frem med Jesus' genkomst.



Foto: glowonconcept/iStock/Getty Images Plus

Lyset midt i det store sammenbrud er, at der er håb. De, der tager imod Jesus som den frelser, han kom som – første gang – de har håb, når Jesus kommer i almagt og som dommer anden gang. Det store sammenbrud er netop forløsningen. Det gamle må brydes ned for at give plads for den herlighed, som venter dem, der tilhører Jesus.

Leif Hankelbjerg Mortensen

Nogle dage bor jeg på Muligvisvej

Adventstiden understreger, at tro ikke handler om min egen følelse af sikkerhed

» **N**u' det jul, nu' det jul på Muligvisvej. Nu' det jul, nu' det jul for dig og for mig«
sang Bamse for mange år siden, og strofen hænger stadig i mine ører. Jeg aner ikke, om der fra forfatterens side ligger noget dybt gemt i teksten, men hos mig sætter den nogle tanker i gang.

Der er dage i mit liv, hvor jeg bor på Heltsikkervej, hvor der ikke er noget, der kan rukke ved min tro, min overbevisning, min hvile hos Gud. Men der er også andre dage. Når der har været stormvejr i mit liv, når jeg ser kristne blive forfulgt rundt om i verden, eller når en eller anden præsident siger ting, der får atomskyerne til at lure i horisonten, så flytter jeg for en tid ind på Muligvisvej.

Det afhænger af Jesus

Vi er i adventstiden, hvor gudstjenestens tekster ikke just handler om fred og hvile. Men vi er samtidig ved at forberede os på det mest grund-



Foto: Bestgreenscreen/iStock/Getty Images Plus

læggende i kristendommen, at Jesus blev født som menneske ind i vores verden – for at frelse!

Adventstiden fortæller os, at selv om vi kan være bange og ulykkelige, selvom vores verden rystes – så holder Esajas' profetier stadig stik: Et barn er født os! (Esajas' Bog, kapitel 9, vers 5).

Jesus blev født ind i netop den verden, hvor usikkerhed, ondskab og angst er hverdagsting for mange.

Så uanset hvor du bor lige i dag, om det er på Heltsikkervej eller på Muligvisvej, så bliver det jul. »Et barn er født os«, et barn er født til frelse for dig og for mig! Det afhænger ikke af din aktuelle adresse, men alene af ham, som kom: Jesus Kristus, verdens frelser – din og min frelser.