

Kontakt med Gud

Daglig kontakt giver stærke relationer. Det gælder i relationer med både andre mennesker og med Gud

Jeg har i godt tre år dannet par med en dejlig kvinde. Der har været perioder, hvor vi har været sammen hver dag, og der har været perioder, hvor der er gået uger mellem, at vi har kunnet se hinanden.

Gennem alle årene har vi forsøgt at holde daglig kontakt, uanset om vi har været tæt på hinanden, eller om vi har været adskilt.

Nogle dage er det blevet til lange dybe samtaler – andre dage kun en kort SMS. Men det er lykkedes at være i kontakt med hinanden næsten hver dag.

Hvorfor have kontakt?

Hvorfor har vi valgt at have daglig kontakt med hinanden? Kunne vi ik-

Foto: oatawa/iStock/Getty Images Plus



► ke bare være blevet enige om, at vi var kærester og så have levet hver vores liv?

Det kunne vi måske godt, men vi ville aldrig lære hinanden særligt godt at kende, hvis vi aldrig var i kontakt med hinanden.

Vi har valgt, at vi gerne vil have daglig kontakt, fordi det giver os mulighed for at opbygge en stærkere relation.

Ingen kø på linjen

På samme måde er det, når det kommer til Gud. Gud ønsker at have en

relation med dig. Men for at relationen kan etableres og vokse, må der være en kontakt mellem dig og Gud.

Det er heldigvis ikke svært at komme i kontakt med Gud. Der er ikke bestemte telefontider eller kø på linjen. Man skal heller ikke være et bestemt sted eller vende i en bestemt retning, for at Gud kan høre en.

Det eneste, det kræver at komme i kontakt med Gud, er, at man tænker eller siger »Hej Gud, her er jeg... ». Det er det, der kaldes bøn.

Uanset om det så er første gang, du beder, eller om du har gjort det 1000 gange før, om det er en kort samtale, eller om du fortæller ham om hele dit liv, så har Gud lovet, at han vil høre dig og have en relation med dig. Prøv at tage kontakt til ham.

Nikolai Meyer Olesen

Fra jesusnet.dk



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Landsleder i IMU Niels Hønkeltbjerg Mortensen, Holstebro, holder to minutters andagt i uge 47

70 300 150

75 82 33 60



jesusnet.dk

Få dagligt Dagens Bibelord på din mobil: Send *tilmeld bibelord* til 26 230 999 eller se: **jesusnet.dk/bibelord**

Guds rige er her

Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han: »Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det! eller: Se dér! For Guds rige er midt iblandt jer.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 17, vers 20-33*

Varen er lige for næsen

Har du også prøvet at lede efter en vare i en dagligvarebutik, som viste sig at stå lige for næsen af dig? Måske bare i en anden emballage?

Farisæerne spurgte Jesus efter Guds rige, og så var det lige for næsen af dem. Deres opmærksomhed var rettet mod noget, som ville forandre verden. Alligevel kunne de ikke se, at Guds rige var kommet med Jesus, selv om alle mulige tegn og undere fulgte ham. Det er ligesom, når vi ikke kan finde en vare, fordi vi er fokuseret på en emballage, som varen ikke har.

En dag vil Jesus oprette et nyt og evigt rige, som vil forandre verden for altid. Da vil alle andre riger på jorden forsvinde.

Derimod vil det nye rige blive befolket af mennesker fra alle jordens forskellige riger. Det er mennesker, som tror på Jesus. De er allerede en



Foto: VLG/ISTock/Getty Images Plus

del af Guds rige, for Guds rige er i dag et troens rige.

Guds rige er altså egentlig usynligt. Uden vi ved det, kan det være lige for næsen af os. Men ingen behøver at lede forgæves efter Guds rige, for Bibelen og kirken kan hjælpe os til troen, så vi selv bliver en del af det.

Søren Juul Skovenborg

Universet og Guds kærlighed

Vi mennesker er ikke bare en tilfældighed, vi er villet af Gud

Når jeg læser om det ufatteligt enorme univers med dets tusinder af galakser, der hver omfatter millioner af stjerner, hvoraf vores egen sol udgør en enkelt, og når man – som jeg – tror på, at Gud har skabt og opretholder det hele, så kan det også være en smule ufatteligt, at samme Gud skulle have særligt øje for mig lille menneske. Men det tror jeg også.

Hvordan kan jeg tro, at jeg har en særlig plads i Guds kæmpemæssige univers og blandt milliarder af stjerner og solsystemer? Hvordan kan Gud rumme det alt sammen og samtidig lytte til mine bønner? Hvordan magter Gud at interessere sig for mig – og dig?

Jeg tror, det er pga. kærligheden. Fordi Gud er kærlighed, og alt hvad han gør, gør han i kærlighed.

Når du og jeg eksisterer og har fået et liv at leve, så skyldes det Guds kærlighed. Når vi oplever glæden over noget godt, når vi oplever at blive elsket og holdt af, så skyldes

det, at vi er skabte i kærlighed. Og at Guds kærlighed har sat sig spor i verden – i hvert enkelt menneskes liv.

Skabt i Guds billede

Der er meget skidt i verden. Og på vores klode. Og i dit og mit liv. Men når der trods alt også er noget godt, så skyldes det Guds kærlighed. Når der overhovedet er noget, der hedder kærlighed i vi menneskers liv, så er det fordi Gud har lagt noget af sit eget væsen ind i os, som jo – i modsætning til alt andet – er skabt i Guds billede.

Vores kærlighed er en afglans af Guds kærlighed. En skygge.

Kærligheden viser – for mig at se – at vi ikke bare er produkter af en tilfældig og mekanisk biologisk udvikling, men at vi er produkter af en kærlig vilje – nemlig en Gud som elsker og har personlig omsorg for hvert enkelt menneske, han har skabt.

Asbjørn Asmussen

Fra jesusnet.dk

Foto: Lidia Moor/iStock/Getty Images Plus

