

Det tabte er fundet

Der skete et lille mirakel på P-pladsen i Vorupør

Jeg var på tur med min kone nordpå i Jylland, og vi havde gjort holdt ved stranden i Vorupør for at kigge på havet. Da vi var kommet et godt stykke vej videre, opdagede jeg, at et af mine høreapparater var væk.

Ved en rekonstruktion af dagens forløb fandt jeg frem til, at apparatet måtte være faldet af i bilen og ned på mit tøj, hvorefter det måtte være gledet ned på parkeringspladsen, idet jeg stod ud af bilen. Vi havde ikke tid at køre tilbage og se efter.

Tre dage senere skulle min kone igen nordpå, og hun kørte inden om p-pladsen i Vorupør – og fandt ap- ▶



▶ paratet liggende i gruset imellem de parkerede biler! Det betragtede vi som et mirakel og som svar på bøn!

Kom til mig

I Lukasevangeliet kapitel 15 er der tre lignelser om at være tabt og blive fundet. Både et får, en mønt og en søn er mistet, men miraklet sker: De bliver fundet. Ikke fordi de gør sig fortjent til det, tværtimod, men fordi der er én, der leder og tager imod.

Esajas' Bog kapitel 65 viser, hvordan vi mennesker er – og hvordan Gud er.

»Jeg havde svar til dem, der ikke spurgte, jeg var at finde for dem, der

ikke søgte mig. Jeg sagde: Se, her er jeg! til et folk, der ikke påkaldte mit navn. Dagen lang rakte jeg hænderne ud imod et gjenstridigt folk, som følger en vej, der ikke er god, efter deres egne planer.«

Det er en Gud, som dagen lang rækker hænderne ud imod os, der har vendt ham ryggen og ødslet vores liv væk i selvtilstrækkelighed. Han går rundt for at kalde på os, han står der og spejder efter os i al sin kærlige længsel: »Se, her er jeg! Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.«

Men ville vi? Søgte vi hjælp andre steder? Fulgte vi kun en vej, der ikke er god, efter egne planer? Miraklet er, at Gud tager imod os på trods af, at vi er gjenstridige, ikke søger ham og ikke påkalder ham. Han opsøgte og fandt os, da han gav os sin egen søn som frelser.

Svend Erik Petersen



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Missionær Preben Dahl,
Maribo, holder to minutters
andagt i uge 43

70 300 150

75 82 33 60



jesusnet.dk

Læs mere om frelse på:
jesusnet.dk/svar/3414

Tårnet i Siloa

»Mener I, at ... de atten, som tårnet i Siloa styrtede ned over og dræbte – mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 13, vers 1-9*

Foto: emmy-images/iStock/Getty Images Plus

Gud har vores liv i sine hænder

Hvorfor må nogle lide ondt, når andre går fri? Mange har den forestilling, at ulykker må være en straf fra Gud. Jesus afviser klart denne sammenhæng.

Derimod advarer han om, at vi kan blive straffet til evig fortabelse på grund af vores synd. Det vil ske, hvis vi tror, at vi kan blive frelst på grund af vores egne fortræffeligheder, som om Gud vejer vores gerninger på en vægtskål. Men sandheden er den, at ingen synd kan opvejes af en god handling. Derfor vil alle stå skyldige, når Gud fælder sin dom.

Men Gud har givet os omvendelses mulighed. Den består i, at vi tager imod den tilgivelse, som Jesus kan give enhver, der tror på ham. For ved sin død på korset tog han den straf, som Gud ellers ville være nødt til at fælde over ethvert menneske.



Bibelen giver ikke noget entydigt svar på lidelsens problem. Derimod er den klar i sin tale om, at Gud hver dag har vores liv i sine omsorgsfulde hænder. Det gælder både dagliglivets forskellige behov og den daglige tilgivelse for vores forføjede liv.

Søren Juul Skovborg

Vil du med på opdagelse?

Jeg elsker at være nysgerrig, stille spørgsmål og søge svar

Fra tid til anden sker det, at jeg bliver fanget af noget, der er så spændende, at jeg bare må gå på opdagelse i det. Det kan for eksempel være en genbrugsbutik, et museum, eller det kan være et maleri, hvor man bliver ved med at finde nye detaljer.

Min største opdagelse

Den vildeste opdagelse, jeg har gjort, har dog været noget så simpelt som en bog. Denne bog har jeg læst utroligt meget i. Men den bliver ved med at overraske og udfordre mig. Historien er egentlig en utroligt simpel historie om kærlighed. Men den bliver ved med at kaste nye detaljer af sig, hver gang man læser den.

Det er en bog, der fortæller mig, hvem jeg er, og som giver mit liv mening og værdi. Noget af det forunderlige ved denne bog er, at den kan

forstås af børn, samtidig med at forskere verden over bruger hele deres liv på at udforske den.

Bogen jeg taler om, er Bibelen.

Må man stille spørgsmål?

Jeg kan godt lide at gå på opdagelse i Bibelen. Stille spørgsmål til teksterne i den og lade den udfordre min måde at leve og tænke på.

Men må man godt stille spørgsmål til Bibelen? Må man godt sætte spørgsmålstejn ved, hvem Gud er? Og må man være skeptisk over for det, man læser?

Ja! Bibelen kan godt holde til, at man sætter spørgsmålstejn ved den, undersøger den og er kritisk over for dens budskaber.

Jesus siger selv i Bibelen, at han »er vejen, sandheden og livet.« (Johannesevangeliet kapitel 14, vers 6). Hvis det er rigtigt, kan Jesus godt tåle, at man sætter spørgsmålstejn ved ham og undersøger, om han er den, han siger, han er. For sandheden falder ikke fra hinanden ved, at man undersøger den – det gør kun løgnen.

Nikolai Meyer Olesen
Fra jesusnet.dk

Foto: Bet_Noire/iStock/Getty Images

