

## Elsk din fjende

*At elske sin fjende er ikke let, men Jesus gjorde det, da han døde for alle mennesker*

Foto: A-Shropshire-Lad/Getty Images Plus



**D**a Nelson Mandela blev indsat som præsident i Sydafrika, var der nogle, der skulle sidde i æreslogen. Det var familien og den nye regering. Men dér satte Nelson Mandela også den fangevogter, der i over 20 år havde mishandlet ham. Ikke for at ydmyge ham. Ikke for at vise, at nu var hævnens dag kommet. Men som et forbillede for hele Sydafrika, hvor han ville sige: Jeg tror ikke på, at vi har en fremtid, uden at vi tilgiver hinanden. Jeg vil gerne være den første, der tilgiver.

Mandela levede ikke et perfekt liv, men han valgte at praktisere tilgivelse og forsoning.

Jesus ønsker også, at vi skal tilgive og komme videre i vores liv, men han ved, at vi mennesker kan gøre hinanden så ondt, at det sætter dybe følelsesmæssige spor, som det ►

► næsten kan være umuligt at tilgive. Derfor må vi sige, at vi kan og skal tilgive hinanden, men det kan ikke altid blive, som det var før. Måske er det nødvendigt at sige til sin modpart: Jeg tilgiver dig, hvad du har gjort mod mig, men jeg bliver nødt til at holde dig på afstand.

### Mens vi endnu var Jesus' fjender

»Elsk jeres fjender« siger Jesus i Matthæusevangeliet kapitel 5, vers 44. Det er svære ord at leve op til. Men i stedet for at høre ordene som en løftet pegefinger, kan vi rette blikket

mod ham, der har sagt disse urimelige ord. Kunne han selv leve op til disse krav?

Jesus bad: »Fader tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør«, da de slog nagler gennem hans hænder og fødder. Og dermed er vi fremme ved det, som er det helt afgørende i den kristne tro. For Jesus bad ikke kun for sine fjender, da de naglede ham til korset. Nej, han døde også for dem.

Sagen er, at når Gud ser på os syndige mennesker, så ser han på os som fjender, fordi vi har sat os op imod hans vilje og går vores egne veje. Når han ser vores selvoptagethed, egoisme osv., så ser han resultaterne af den vej, vi valgte at følge. Det er så slemt, at han i virkeligheden burde vende sig væk fra os i afsky, men det gør han ikke. Tværtimod elsker han sine fjender.

*Anders Jensen*



Indre Missions Telefonandagt  
**NETANDAGTEN.DK**



Leder af IKC, Anders Graversen, København, holder to minutters andagt i uge 41

**70 300 150**  
**75 82 33 60**



**jesusnet.dk**

Læs mere om tilgivelse på:  
**jesusnet.dk/svar/3773**

## Kom og se

Filip møder Nathanael og siger til ham: »Ham, som Moses har skrevet om i loven, og ligeså profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn, fra Nazaret.« Nathanael spurgte: 'Kan noget godt komme fra Nazaret?' Filip sagde til ham: »Kom og se!«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:  
Johannesevangeliet kapitel 1, vers 35-51*

# Befrieren fra Nazaret

I dag er Nazaret i det nordlige Israel et kendt og besøgt turistmål, fordi det var byen, hvor Jesus boede det meste af sit liv. På den tid var den dog meget ubetydelig og nærmest ukendt. Af samme grund var Nathanael skeptisk, da hans ven Filip påstod, at den person, som Det Gamle Testamente forudsagde ville komme som en befrier sendt fra Gud, nu skulle befinde sig i Nazaret.

I dag afviser mange kirken og dens budskab af mere eller mindre gode grunde. Jeg har dog aldrig mødt nogen grund, som ikke kan tilbagevises. Til gengæld har jeg en

del gange oplevet, at mine gode argumenter ikke bliver godtaget. Derfor ender det ofte med, at diskussionerne går frem og tilbage.

Filip var blevet overbevist om, hvem Jesus var, men han gik ikke ind i en lang diskussion med sin skeptiske ven. Han opfordrede ham derimod til selv at møde Jesus med orde- ne: »Kom og se!«

Den samme opfordring må også lyde i dag til alle skeptikere. Ingen bør afvise budskabet, før man overhovedet har undersøgt, hvad det egentlig er.

*Søren Juul Skovenborg*



# En frygtelig misforståelse

*Mange misforstår desværre, hvad der skal til for at komme ind i Himlen. De har ikke set, hvad Jesus siger om bøgerne på dommens dag*

**J**eg støder meget ofte på en frygtelig misforståelse. Folk tror, at kristendommen går ud på, at man skal leve så godt et liv, at man kan blive frelst bagefter. Denne misforståelse er godt støttet af de mange tegneserier, hvor Sankt Peter sidder og skal bedømme, om folk må komme ind i Himlen eller ej.

Man forestiller sig en afvejning af ens liv: det gode mod det onde. Og hvis der er mere godt end ondt, ender man i Himlen, ellers går det den gale vej. Mange trøster sig dog lidt med, at de er ikke værre end alle andre – nok i virkeligheden sådan lidt over middel, og det må vel række.

## **Bøgerne**

Gud ser helt anderledes på det. I den allersidste åbenbaring fra Jesus, der er skrevet ned i Bibelen, fortæller han, hvordan virkeligheden vil være. På dommens dag vil alle ganske rig-

tigt blive dømt ud fra nogle store bøger. I disse bøger er hele mit liv noteret – både det, jeg gjorde og det, jeg aldrig fik gjort. Satan elsker disse bøger.

Jesus kalder ham for »Anklageren«. For Satan ønsker at anklage os over for Gud, så Gud bliver nødt til i sin retfærdighed at dømme os bort fra Himlen. Og når vi dømmes efter bøgerne, er der ingen, der holder mål. Ingen vil blive frelst.

## **Jesus-bogen**

Men Jesus fortæller om en anden bog, der skal åbnes den samme dag. Hans bog. Her står navnene på alle dem, der bliver frelst. Og så er det totalt ligegyldigt, hvad der står om mig i alle andre forskrækkelige bøger. Står mit navn i Jesus-bogen, så er jeg frelst!

Hvordan kommer mit navn i den fantastiske bog? Sempelthen ved, at jeg i dette liv beder til Jesus: »Jeg kan ikke frelse mig selv! Tilgiv mig! Du har jo betalt for mig, da du døde på korset!« Og Jesus smiler og skriver mit navn i den vidunderlige bog.

*Sprint Aagaard Korsholm*

*Fra [jesusnet.dk](http://jesusnet.dk)*