

Den dag fremtiden startede

*Ordet fremtid klinger af
håb og af liv*

Kan man komme for sent til fremtiden? Måske et mærkeligt spørgsmål, men i februar så jeg en reklame på en bus i Fredericia, som lød sådan her: »Start din fremtid på EUC Lillebælt den 16. januar«.

I februar var det for sent at starte sin fremtid, hvis man skulle have gjort det i januar. I februar var fremtiden jo startet for længst. Er man lidt filosofisk anlagt, kan man sikkert få meget ud af begrebet fremtid. Man kan for eksempel sige, at fremtiden starter hele tiden. Hver time og hvert minut starter fremtiden. Det øjeblik, som for nogle minutter siden var fremtid, er lige nu nutid, og om et øjeblik er det fortid. ▶



► **Klinger af håb og liv**

Ordet fremtid er et ord, der klinger af muligheder og af håb og liv. Man bruger jo også ordene fremtidshåb og fremtidstro, og man siger om unge, at de har fremtiden foran sig. Det er en anden måde at sige, at livet ligger foran dem.

Udtrykket »at starte sin fremtid« har også en positiv klang. Det er spændende at starte på noget nyt. Vi oplever hele tiden nye begyndelser. En ny dag starter. En ny arbejdsopgave. En ny udfordring.



Hør to minutters andagt på telefon

70 300 150

75 82 33 60

Administrationschef Jens Olesen, Børkop, holder telefonandagten i uge 32

Pens. missionær Christen P. Olesen, Ejstrupholm, holder telefonandagten i uge 33



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK

Men der findes også en anden side ved ordet fremtid. Den er ukendt, og det ukendte kan vi frygte. Derfor findes også begrebet fremtidsfrygt.

Fremtiden startede

»Start din fremtid«. Det gør vi hele tiden. Fremtiden kommer jo til os og bliver til nutid. Men der er også et tidspunkt i verdenshistorien, om hvilket vi kan sige, at netop da startede fremtiden. Det var, da Jesus stod op fra graven påskemorgen.

Det var en fremtidsskabende begivenhed. Et sted i Det Nye Testamente står der, at Jesus »tilintetgjorde døden og bragte liv og uforgængelighed for lyset ved evangeliet«. Det er stærke ord. Tænk, Jesus overvandt døden og vandt os en evig fremtid, et evigt liv. Derfor kan vi sige, at påskemorgen kom fremtiden til os. En fremtid med håb. En fremtid, som Gud indbyder os til at tage imod.

Gunner Jensen



Læs mere om håb på:
jesusnet.dk/svar/3676

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. Layout: Paul Erik Hummellose. Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

Børn på torvet

Jesus sagde: »Men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? Den ligner børn, der sidder på torvet og råber til de andre: Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke; vi sang klagesange, og I sørgede ikke.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 11, vers 16-24*

På de rigtige betingelser

Børn vil helst lege på egne betingelser. Sådan har det åbenbart altid været. Men børns indstilling har også altid kunnet sammenlignes med mange menneskers forhold til Gud og tro. De vil dyrke den på egne betingelser. Hvad Bibelen siger, har ingen autoritet.

Hvor galt det går, når man laver sine egne religiøse spilleregler, afsløres tydeligt blandt det religiøse lederskab på Jesus' tid. Selv om de opfattede Det Gamle Testamente (GT) som Guds ord, betød deres egne tanker mere. Derfor kunne de heller ikke genkende Jesus som Guds søn, selv om han opfyldte det, der står om ham i GT.

Når Jesus afslørede deres vildfarelse, beskyldte de ham tværtimod for, at han ville »lege« på egne betingelser, selv om det netop var deres problem.

Spørgsmålet for os er, hvad der vejleder os i forholdet til Gud og tro.

Svaret bør ikke være os selv eller flertallets mening, men det der peges på i GT's salmebog, Salme 119 vers 105: »Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.«

Guds »spilleregler« er skrevet i hans ord i Bibelen, og de viser os hen til Jesus.

Søren Juul Skovenborg



Verdens bedste fagforening?

Religion er lidt som en fagforening, kristendommen er meget mere end det

Jeg er ikke ude på at skrive om forskellige farver på fagforeninger: røde, gule osv. Jeg vil forsøge at skrive om en holdning til kristendommen – og for den sags skyld til enhver anden organiseret religion.

Holdningen kunne beskrives sådan her: »At tilslutte sig en religion opfylder behovet for at være organiseret, så man har et defineret fællesskab, hvor man holder sammen. Her har jeg også den ultimative 'forsikring' mod det, der er værre end arbejdsløshed: kriser, sygdom og død. Mit kontingent er så at bestræbe mig på at leve efter de regler, som religionen udstikker«.

Kristendommen

På nogle områder har holdningen nok fat i nogle rigtige ting. Forstået rigtigt har man alle disse »medlemsfordele«, når man er kristen. Men så hører ligheden også op.

Kristendommen er super meget mere end en faglig organisation. Den er et levende fællesskab med ham,



Foto: Wdnet/iStock/Thinkstock

der har givet mig og hele verden livet. Den er forbindelsen til en kærlighed og en kreativitet og en styrke, som er i en helt anden liga end det, selv den bedste fagforening kan tilbyde.

Og så er der det der med kontingentet. Jeg ved godt, det er en udbredt misforståelse, at der skal betales et kontingent til Gud for at være kristen. Men det er så forkert, som noget kan være. En hovedpointe i kristendommen er netop, at Gud betaler alt for at kunne få fællesskab med mig.

Jesus betalte den højeste pris på korset. Jeg hverken kan eller skal betale noget. Til gengæld er der så heller ikke noget at trække fra i skat. Men med udsigten til det evige liv sammen med Gud i total glæde, gør det heller ikke noget.

Sprint Aagaard Korsholm