

ET ORD

med på vejen

29/30

22. juli 2018
118. årgang



Ja til mere end en kjole

Foto: VitaliSmulskyi/ISTOCK/Thinkstock

Det er kompliceret at købe kjole som mor til en brudgom

Jeg er én af de mange hunkøns-væsener, der gennem de sidste år har set den amerikanske serie »Say yes to the dress«, hvor man følger kvinder, der skal finde deres livs kjole, brudekjolen. Hver gang jeg ser et program, hensættes jeg i et drøm-

melignende, romantisk prinsesseuni-vers med smukke kjoler og skønne blomster.

Svært kjolevalg

Nu skal der så være bryllup i næste generation i familien, og som brudegommens mor skal jeg ud at se på kjole. Det er kompliceret at købe kjole, for der er mange kodekser, der skal tages hensyn til. Man skal ikke ►

- overstråle bruden, for det er hendes dag, så det skal være en afdæmpet kjole. Det er absolut en skandale at komme i hvidt, for det er brudens farve.

Skal kjolen være lang eller kort, og hvilken farve skal den være? Måske skal farven på min kjole matche min mands butterfly eller blomsterne på festbordet.

Så er der prisen på kjolen. Hvad, hvis drømmekjolen sprænger mit budget?

Et langt større valg

Hopper jeg et øjeblik ud af mine kjolespekulationer og ser på udsagnet »Say yes to the dress«, så er dét at sige ja til en kjole en forsvindende lille del af et bryllup, der handler om noget langt større. Her er der to mennesker, som siger ja til hinanden foran Guds ansigt, og Gud svarer dem med sin velsignelse.

Den hviler på, at Gud allerede har sagt god for dig og mig, da han lod sin søn dø og opstå for at frelse os.

Bemærk, at det ikke hedder at sige ja til en kjole blandt flere, men til en bestemt kjole. Det svarer til et kernepunkt i kristendommen, for den siger, at der ikke er flere veje til Gud. Der er én bestemt vej, som går gennem Jesus. Han siger, at han er vejen, sandheden og livet.

Vil et menneske vide noget sandt om Gud, må han studere personen Jesus.

Anette Ingemansen



Hør to minutters andagt på telefon

70 300 150

75 82 33 60

Missionær Finn Nøjbjerg, Vinderslev v/Kjellerup, holder telefonandagten i uge 30

Missionær Jørgen Bloch, Randers, holder telefonandagten i uge 31



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK

jesusnet.dk

Hvorfor egentlig blive frelst?
Læs mere på: jesusnet.dk/svar/3952

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekpl. indhentes tilbud og prisliste i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: mks@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. Layout: Paul Erik Hummelose. Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

Huset på klippen

Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 7, vers 22-29*

Den kloge husbygger

At leve er at bygge. Vi er alle i gang med vores livs byggeri. Flere ting har betydning for, om vores livsbyggeri lykkes, herunder hvilke værdier og livsgrundlag vi vælger.

For enhver husbygger er risikoen for byggesjusk et mareridt. Især den usynlige byggesjusk er farlig. Og hvis der er byggesjusk i selve fundamentet, kan det blive skæbnesvangert. Måske viser skaden sig ikke, så længe det er stille vejr, men først den dag uvejret bryder løs. Da kan den smukke facade snyde.

Nu bruger Jesus billedet af husbyggere på os mennesker. Det er en risiko, at vi får bygget på værdier, der ikke holder. Det gælder om at ligne den kloge mand, hvis hus holdt, da stormen kom. Det gør vi ved at høre Jesus' ord og handle på dem. Det gælder om at leve med sindet åbent



Foto: sergioboccardo/Stock/Thinkstock

for det, Jesus siger, og hvile på det, han har gjort for os. Da har vi klippegrund under fødderne.

Leif Hankelbjerg Mortensen

Slap af

Hvile er en mangelvare i mange menneskers arbejdsuge, men hvile er vigtig

Sommerferien er over mange af os. Den er også tiltrængt for mange af os, for vores hverdag er godt fyldt op med deadlines og præstationer. Men måske skal vi bruge vores sommerferie på at overveje, hvordan hvile kan blive en større del af hverdagen!?

Ferie er godt. Det giver os mulighed for at gøre noget, vi ikke plejer at have tid til. Tage ud at rejse, tage på stranden og nyde den skønne natur, sidde lang tid over maden og få nogle gode snakke. Måske kan du nævne flere eller helt andre ferieønsker.

Afbræk fra hverdagen

Det er dejligt med et afbræk fra hverdagen, hvor præstationer, deadlines og kalenderplanlægning kan fylde meget. Nogle gange kan det afbræk næsten blive en så stor kontrast til vores hverdag, at vi slet ikke kan finde ud af at slappe af.

Vores hverdag er fyldt med mange gøremål og præstationer, som kunne



Foto: Phototalker/Thinkstock

være én af grundene til, at så mange danskere er berørt af stress.

Sænk farten

En af mine venner fortalte mig en dag om Trafikstyrelsens kampagne: »Sænk farten – inden det er for sent«. Det er blevet en god påmindelse for mig.

Måske skal jeg ikke kun sænke farten i bilen, men også i min sommerferie; og især i min hverdag, for jeg tror faktisk ikke, at vi mennesker i længden kan holde til det høje tempo. Måske er det også derfor, Gud siger, vi skal holde hviledag en dag om ugen. Jeg tror faktisk, at han siger det, fordi han ved, at vi har brug for det.

Jeg vil sænke farten lidt resten af min sommerferie. Uden præstationer. Uden deadlines. Måske du sammen med mig skal overveje, hvordan hvile kan blive en større del af vores hverdag? Så vi sænker farten – inden det er for sent.

Nanna Forum Dideriksen