

## Nu har jeg igen en far

*Kanishka mistede sin familie og var meget vred på Gud. Nu ser han Gud som en far, der har givet ham en ny familie*

**K**anishka havde en tryk opvækst i Afghanistan. Men så kom der nye magthavere, og forældrene kom på kant med dem. Det endte blodigt, og han måtte begrave sin far, mor og bror. Han flygtede for livet og efterlod sin gravide hustru.

Kanishka fortæller: Jeg kom til Danmark og endte i et asylcenter. Der gik et par måneder, så fik jeg at

vide, at min kone var nedkommet. Jeg havde fået en søn, og jeg var meget glad.

Men min glæde varede ikke ret længe. I løbet af få måneder blev min søn syg og døde. »Gud er en morder, siden min familie er blevet dræbt,« sagde jeg til mig selv.

### Gudstjeneste forvandlede mig

En af de besøgende på asylcentret var en kvinde, som inviterede mig med til hendes søns dåb.

Under den gudstjeneste blev jeg forvandlet 180 grader. Jeg forstod ikke, hvad der blev sagt og sunget, men jeg mærkede en stor ro over mig.

Jeg fik en bibel og begyndte at læse i den. En aften bad jeg: »Gud, jeg har brug for et mirakel.« Jeg fik en drøm. I drømmen sagde en person til mig: »Din frelser er den centrale person i Bibelen. Finder du ham, så har du fundet din frelser.« Men det troede jeg ikke rigtig på.

### Mødet med Jesus

En dag satte jeg mig på en bænk og sagde: »Jesus, hvis du virkelig er den, du siger, at du er, så giv mig et mira- ▶



Foto: Jørgen Hedaager Nielsen

► kel. Så vil jeg give mit hjerte til dig.«  
Jeg var ude af mig selv og havde ikke rigtig styr på mine bevægelser. Jeg havde en energidrik med, som jeg kom til at vælte på jorden, og det hele løb ud.

Så viste Jesus sig for mig. Han sagde på mit modersmål: »Jeg er din frelser.« Jeg troede, at jeg hallucinerede, men han sagde »Frygt ikke. Jeg er til.«


Jeg lukkede øjnene, og da jeg åbnede dem igen, var han væk. Og så så jeg, at den energidrik, jeg havde tabt på jorden, nu stod på bænken,

og den var helt fuld. Men min tro var stadig lille.

Nogle fortalte på Facebook om min interesse for kristendommen, og jeg fik problemer med min kone. Hun ville skilles, og det endte med, at hun fik det gennemført. Min mad blev smidt ud, og mine sko forsvandt. Folk snakkede ikke med mig. Sådan var mit liv, men for hver dag der gik, voksede jeg mere og mere i troen.

Den 17. april 2017 blev jeg døbt, og jeg er glad for, at jeg igen har en far. Gud har givet mig en ny familie.

*Jørgen Hedager Nielsen*




**Hør to minutters andagt på telefon**

**70 300 150**

**75 82 33 60**

Fritidsforkynder Henning Hansen, Give, holder telefonandagten i uge 28

Pens. missionær Søren Skovborg, Ans, holder telefonandagten i uge 29



Indre Missions Telefonandagt  
**NETANDAGTEN.DK**

Artiklen er et lille udpluk af et interview med Kanishka, som han har givet til en bog, der efter planen udkommer på Lohse i 2019. Bogen vil rumme interviews med en række tidligere muslimer, som nu er døbt og kommer i en luthersk kirkesammenhæng i Danmark.



**jesusnet.dk**

Læs mere om det at få svar fra Gud på: **jesusnet.dk/svar/9207**

## Giv til de fattige

Jesus sagde til ham: »Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!« Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:  
Matthæusevangeliet kapitel 19, vers 16-26*

# Rig af fattigdom

**D**er står ikke noget i Bibelen om, at Jesus normalt opfordrede rige mennesker til at blive fattige, for at fattige kunne blive rige. Når den rige unge mand alligevel fik denne opfordring, var det fordi, han mente om sig selv, at han nærmest var fuldkommen. Han havde selv valgt, hvad Guds standard for kærlighed var. Med denne indstilling ville han følge Jesus på sine egne præmisser.

Men det, at følge Jesus, er slet ikke et spørgsmål om, hvad vi kan gøre, men hvad han har gjort for os. For at forstå dette, skal vi derfor ikke reducere Guds vilje, men tværtimod indrømme at vi ikke kan leve op til den. For hvem af os kan elske vores medmennesker, ligeså meget som vi elsker os selv?

Jesus var rig, men han blev fattig for vores skyld, for at vi ved hans fattigdom kunne blive rige. Vores ny-



Foto: George Doyle/Stockbyte/Thinkstock

vundne rigdom er at leve under hans tilgivelse, hvor vi altid kan komme til ham og sige det, som det er: »Jesus, det jeg bør gøre, magter jeg ikke. Forbarm dig over mig!«

Med denne bøn tager Jesus vores hånd og leder os på den vej, vi ikke selv kan gå.

*Søren Juul Skovborg*

# Min vigtigste familie

*Slægten er en vigtig sag for mange, men at være barn af Gud er vigtigere.*

**F**or kort tid siden var jeg til min friske fasters 100-års-fødselsdag. Her traf jeg en grandfætter, der havde forsket i familiens historie og var kommet 64 slægtled tilbage. Han havde fundet frem til, at vores slægt i 750 år havde regeret Rusland. Hidtil havde jeg regnet med, at det mest eksotiske i familien var, at en spansk lejesoldat fra Napoleons hær var kommet ind i familien og havde givet os nogle middelhavsgener.

Nu åbnede en ny verden sig, og jeg måtte læse lidt om disse hidtil ukendte aner. Jeg kunne læse, at kong Harald Klak, der bragte Ansgar til Danmark, havde en nevø, Rurik, der var en vældig kriger. Folk fra det, der nu er Rusland, sendte bud efter ham for at hjælpe dem mod de svenske vikinger. Så skulle han være deres fyrste. Han samlede Rusland, og helt til 1598 regerede hans slægt Rusland. Der var ædle skikkelser i familien som f.eks. Ingeborg, der blev mor til Valdemar den store, men der var også en zar som Ivan den grusom-

me! Efter 1598 blev familien opdelt i nogle adelsslægter, der kan følges helt til min farmor.

Det var noget af en mundfuld, men at være et barn af Gud er det allervigtigste. Mere vigtigt end alle aner.

Der kom nogle til Jesus, der ville bryste sig af, at de var Abrahams efterkommere. Jesus understreger overfor dem og overfor os, at det vigtigste er at være knyttet til ham. Han er den eneste, der kan sætte et menneske i virkelig frihed. Det er vigtigere at være i hans slægt end at være i hvilken som helst anden menneskelig slægt. Han er den eneste frelser og herre!

*John Ørum Jørgensen*

