

## Jorden rundt på ét sekund

*Årtusinder før internettet har man kunnet få sendt stort set hvad som helst jorden rundt på ét sekund*

**D**a jeg begyndte at lære Gud at kende, havde jeg rigtig mange spørgsmål til kristendommen. For eksempel fortalte mine kristne venner mig, at de bad til Gud for andre mennesker. »Nå«, sagde jeg »Og hvad sker der ved det?« De fortalte, at der kunne ske hvad som helst. ►

► Måske gav Gud vedkommende trøst eller gjorde vedkommende tryk eller sendte en engel til at beskytte vedkommende – eller gjorde vedkommende rask eller satte en ny aksel i vedkommendes bil midt ude på en øde afrikansk landevej. Jeg fattede ikke rigtig, hvad de talte om.

### Intet er umuligt for Gud

Med årene har jeg selv oplevet det, så nu tror jeg på det. Og for mig er det ganske logisk. Hvis man tror på Gud, så tror man, at intet er umuligt for ham. Han er overalt på én gang. Så selvfølgelig kan jeg sidde i Dan-

mark og bede ham hjælpe nede i Afrika, og han gør det med det samme.

Det er faktisk en superfed ting ved at være kristen. Vi kan støtte hinanden worldwide hele tiden. Ikke bare med nuller og ettaller (som dybest set er det eneste, nettet kan sende), men med al mulig form for hjælp og vejledning. Alt det, som Bibelen med et fagudtryk kalder for »Guds velsignelse«.

Der er stadig mange ting omkring det med at bede Gud hjælpe andre, som jeg ikke forstår. For eksempel hvorfor han nogle gange handler meget konkret, og hvorfor han andre gange tilsyneladende slet ikke gør noget. Men sådan er det med al bøn. Vi kan ikke overskue Guds tanker og planer. Men vi må tro på, at han altid er den stærkeste og kærligste og klogeste. Også når vi sender bønner worldwide.

*Sprint Aagaard Korsholm  
Fra [jesusnet.dk](http://jesusnet.dk)*



Hør to minutters andagt på telefon

**70 300 150**

**75 82 33 60**

Pastor emeritus  
Hans Peter Nohns, København N,  
holder telefonandagten i uge 23



Indre Missions Telefonandagt  
**NETANDAGTEN.DK**



**jesusnet.dk**

Læs mere om bøn på:  
**[jesusnet.dk/bøn](http://jesusnet.dk/bøn)**

## Slå dig til ro

Og jeg vil sige til mig selv: Så, min ven, du har meget gods liggende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad!

*Fra søndagens tekst i kirkerne:  
Lukasevangeliet kapitel 12, vers 13-21*

# Den heldige bonde

**J**esus fortæller om en bonde, der havde fået en rigtig god høst. Pointen med denne fortælling er, at vi ikke skal være griske og tro, at alt afhænger af, hvad vi ejer. Og endnu værre; at vi i jagten på rigdom både glemmer Gud og det evige liv.

Den heldige bonde planlagde, at fra nu af skulle livet udspilles for fuld udblæsning. Men prøv at bemærke, hvor meget han tænker på sig selv. Der er ikke en gnist af, hvordan han kunne hjælpe mindre heldige personer eller gøre det godt for sin egen familie og for sine venner.

Der er flere gode grunde til ikke at efterligne bonden. Den første er, at uanset hvad vi ejer her på jorden, kan det ikke erstatte Gud og evigheden. Hverken vores rigdom eller dygtighed holder evigt. Faktisk døde bonden dagen efter.

Det andet er, at ingen ved, hvornår vi har brug for hjælp fra et andet menneske. Da vil det være forfærdeligt at blive afvist. Hvorfor skulle vi så ikke, når vi har mulighed for det, forsøge at være mod andre, som vi ønsker, de skal være mod os?

*Søren Juul Skovenborg*



# Karma eller nåde

*Vi kan intet give til Gud, men han giver os alt for intet*



Foto: kaarsten/iStock/Thinkstock

**D**a jeg var studerende, fandt jeg en dag 50 euro på jorden. Jeg skyndte mig at putte dem i lommen. Det er mange penge for en fattig studerende, og det virkede, som om der var en højere mening med det. Nogle år tidligere fik jeg nemlig stjålet min pung, og deri var netop 50 euro, selv om jeg yderst sjældent har kontanter på mig. Jeg begyndte at tænke på karma. Idéen om, at hvis man gør noget godt, får man godt igen. Noget for noget. 50 euro for 50 euro. Måske havde jeg netop gjort noget godt, som fik universet eller Gud til at give mig mine 50 euro igen?

## Gud giver

Men Gud tænker ikke i karma. Han tænker i nåde. Han giver. Gratis. Han

giver noget for intet, ja, han giver meget mere end noget, han giver alt for intet. Han giver os det gode liv, hvis vi vil leve det. Han giver os troen, hvis vi tager imod den. Han giver os sand glæde, hvis vi tør slippe vores melankoli.

I karma-sproget er årsagssammenhængen, at Gud giver, fordi vi giver. I nåde er årsagssammenhængen omvendt; Gud giver, og kun derfor har vi noget som helst at give. Uden ham var vi et intet, som ikke havde noget at give. Uden ham kunne vores tro og glæde ikke smitte andre mennesker. Uden ham var vi overladt til vores eget mørke og vores egen tomhed.

## Lokkende karma

Selvom vi ved det og har erfaret det, lokker karma-sproget med sine frække udtryk. »Kom, og gør dig fortjent!« Og: »Kom, og handl med gode gerninger og vennetjenester!« Og alt for ofte falder vi i og taler sproget. Det ligger os så nært. Men nåde-sproget lyder anderledes: »Kærligheden giver uden at tænke på at få igen.« Alt andet er karma-sprog og business.

Mikael Holst Kongensholm  
Fra [jesusnet.dk](http://jesusnet.dk)