

Kresta ville vide mere

*Kresta Møller Christensen
mødte Gud gennem sin datters
efterskole*

45-årige Kresta Møller Christensen havde ikke haft berøring med kristendommen siden sin barnedåb. Det



ændrede sig, da hendes datter skulle på efterskole.

»Vi tog rundt på forskellige efterskoler og var også ude på en kristen efterskole på grund af linjefagene. Det var så hyggeligt og hjemligt, og vi var rørende enige om, at der skulle hun bare gå,« fortæller Kresta.

Da hun fik listen over de ting, datteren Katrine skulle have med, så hun en bibel på listen. »Ja okay, det er en kristen efterskole, tænkte jeg, og så købte vi en bibel«.

I papirerne stod der også, at der var andagt to gange om dagen, og Kresta tænkte: »andagt, hvad er det for noget? Jeg må hellere læse den der bibel.« Og det gjorde hun så på to måneder. Tidligere havde hun bare set Bibelen som en række gode historier, men fandt ud af, at hun godt kunne se sig selv i nogle af situationerne.

Brug for en snak

Kresta kunne godt mærke, at hun havde brug for at snakke om det med nogen. En dag mødte hun en



► kristen studiekammerat, som på Facebook havde set, at Krestas datter skulle på en kristen efterskole. Kresta havde flere gange sat spørgsmålstegn ved studiekammeratens valg, og denne undrede sig derfor over Krestas valg af efterskole. Kresta fortalte hele historien, og veninden opfordrede hende til at komme forbi Århus Bykirke. Det gjorde hun, og hun fik en god snak med præsten.

»Præsten anbefalede mig at deltage i noget, der hedder Alpha. Jeg tænkte 'hvorfor ikke?' Man mødes og spiser sammen, og så kommer der et lille oplæg, som handler om noget, der sker i Bibelen,« forklarer Kresta,

som var rigtig glad for forløbet og efterfølgende meldte sig ind i Århus Bykirke. Det var meget fængende, da præsten talte. »Det var helt nede på jorden, men Gud var med i det. Jeg kunne føle det helt ind i kroppen, og jeg har aldrig mødt mennesker, der var så rummelige og venlige.«

Kresta har en opfordring til dem, der kunne tænke sig at vide mere om kristendommen. »Brug de kristnes åbenhed til at få kendskab til kristendommen. Undersøg det, læs i Bibelen, besøg den lokale kirke og snak med nogen om det,« mener hun.

David Ingemansen



Hør to minutters andagt på telefon

70 300 150

75 82 33 60

Økonomiasistent Louise Grotum Thygesen, Fredericia, holder telefonandagten i uge 15



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



 **jesusnet.dk**

Få mere inspiration til, hvor du kan starte med at læse i Bibelen på: **jesusnet.dk/svar/3360**

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekpl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubbkær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. Layout: Paul Erik Hummellose. Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

Herre det ved du

Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter: »Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre?« Han svarede: »Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vogt mine lam!«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kap. 21, vers 15-19*

Ægte kærlighed

Simon Peter var den af Jesus' disciple, der nok blev forventet mest af. Navnet Peter signalerede egentlig hans lederposition i gruppen. Derfor var han også parat til at love, at han ville give sit liv for Jesus, hvis det var nødvendigt. Desværre svigtede modet, da det brændte på.

Når Jesus tiltaler Peter med hans egentlige navn, Simon, var det ikke for at degradere ham på grund af hans svigt. Det var derimod for at møde Peter, som den han virkelig var. Jesus var ikke interesseret i løfter og store ord. Han ønskede ægte kærlighed.

Bliver vores forskellige roller skrælet af os én for én, kan det godt være, at nogle vil blive overraskede over at opdage, hvem vi virkelig er. Men det gør Jesus ikke! Det er netop for at frelse os, som dem vi er, at han gik i døden.

Der, hvor vi ikke behøver at optræde som en anden, end dem vi er, der

er tryghed og ægte kærlighed. Det er dette forhold, Jesus indbød Peter til. Den samme indbydelse rækker han os, for ingen behøver at skjule noget for ham.

Søren Juul Skovenborg



Jeg er elsket, som jeg er

Måske er der andre end mig, som har stået foran spejlet og tænkt: Hvem er jeg?

Ivores tid bliver der snakket meget om at finde sig selv og realisere sig selv. Vi har så mange valg, vi kan træffe, og vi får at vide, at vi kan blive lige det, vi vil. Dermed er jeg med til at skabe mig selv, og det er da fantastisk, ikke?

Hvorfor spørge, hvem jeg er, når jeg kan spørge, hvem jeg vil være? Så kan jeg jo bare selv vælge, ikke? Eller hvad? Er det så enkelt?

Når verden går i stå

Måske fungerer det meget godt, så længe alt går, som det skal. Men hvad så, når tingene går galt? Når

jeg fejler, når jeg ikke kan overskue hverdagen, ikke kan komme ud af sengen, begynder at søge trøst i mad og tager på? Eller når jeg falder af cyklen og får hjernerystelse, så hele min verden går i stå? Hvem er jeg så?

Når jeg spørger Gud

Her er kristendommens budskab så befriende! Jeg er ikke min egen skaber, men Gud er min skaber. »Du har skabt mig som den, jeg er« (Salme 139,13). Dermed ved jeg, at jeg er villet! Jeg er ikke bare en tilfældighed, som skal bevise mit værd.

Nej, Gud vil, at jeg er her. Han elsker mig, og jeg har uendelig stor værdi for ham. »Du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker dig.« siger Gud i Esajas bog 43,4. Ikke nok med det, så har Gud faktisk også planer med mit liv: »For jeg ved, hvilke planer jeg har for jer, siger Herren, planer om fred og ikke om ulykke, planer om fremtid og håb« (Jeremias bog 29,11).

Mit liv er ikke ligegyldigt og meningsløst. Hvem er jeg? Jeg er elsket og villet af min skaber.

Tanja Vilrik Bruun
Fra *jesusnet.dk*



Foto: Ego-Schönnewille/iStock/Thinkstock