

ET ORD

med på vejen

10

11. marts 2018
118. årgang

Du har uendelig høj værdi

Gud har skabt os, og vi behøver aldrig tvivle på, at han elsker os og vil os

Det er rart at kunne mærke på andre mennesker, at de vil os. Det er rart at se smil i deres øjne, når de kigger på os. Rart at mærke et kram. Høre et venligt ord. For

vi kan så let komme i tvivl, om vores venner virkelig vil os. Kan de li' mig? Er jeg ikke bare til besvær? Elsker de mig virkelig?

En af de helt grundlæggende tanker i kristendommen er, at Gud er skaberen. Gud har sat det hele i gang. Han står bag universet, verden, naturen og dyrene. Gud ville verden.



Foto: Rawpixel Ltd/iStock/Thinkstock

► Gud ville, at der skulle være noget. Før var der tomt og mørkt. Men Gud skabte liv og lys. Gud sørgede for, at alt blev til.

Som kronen på skaberværket skabte han mennesket. Det var ikke en tilfældighed. Det var med vilje. Og med kærlighed og mening. Derfor behøver vi ikke tvivle på, om vi er villet af nogen. Lige meget hvor forladte vi eventuelt skulle blive af mennesker, så vil Gud altid være hos os og følge os ud i livet. Han vil os altid!



Hør to minutters andagt på telefon

70 300 150

75 82 33 60

Pens. lærer Torben Frederiksen, Hillerød, holder telefonandagten i uge 11



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK

Herlighed og ære

Vi er ikke tilfældige. Gud står bag os. Vi er blevet til. Men hvad er vi blevet til?

Salme 8 fra Salmernes Bog i Det Gamle Testamente taler om alt det underfulde i skaberværket. Der kan vi læse, at Gud har skabt mennesket »kun lidt ringere end Gud, med herlighed og ære har (han) kronet det.«

Vi minder om Gud. Vi ligner ham. Godt nok er der også stor forskel mellem Gud og mennesker, og godt nok er der gået en del ting galt siden skabelsens morgen. Men vi ligner stadig Gud og er stadig fyldt med herlighed og ære, ja, endda kronet med det.

Alle mennesker har uendelig høj værdi, og det må kunne ses, mærkes og høres i vores relationer. I vores venskaber og familier og i vores møder med ukendte mennesker.

Mikael Holst Kongensholm

Fra jesusnet.dk



jesusnet.dk

Læs mere om skabelse på
jesusnet.dk/svar/4046

Maden der ikke forgår

Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den som Menneskesønnen vil give jer; for ham har Faderen, Gud selv, sat sit segl på.»

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 6, vers 24-35
[36-37]*

Den store brødleverandør

Jeg har engang givet min kone en bog, som hedder Bagebiblen. Den har mange spændende opskrifter på brød. Der er dog ingen opskrift på brød, som kan give evigt liv.

Ikke desto mindre giver den rigtige Bibel »opskriften« på brød, som giver evigt liv. Det er Jesus, som er dette brød. »Jeg er livets brød«, sagde han om sig selv. At Gud har sat sit segl på Jesus, betyder, at Jesus har fået fuldmagt til at give evigt liv.

Efter at Jesus på mirakuløs vis havde mættet 5.000 sultne familier med brød, ønskede mange at udnævne ham til deres store brødleverandør. Da var det, Jesus sagde, at de burde prioritere det evige liv frem for det materielle. Gud skal nok sørge for, at vi får det daglige brød, men han længes endnu mere efter, at vi tager imod livets brød.

»Har du penge, så kan du få, men har du ingen, så må du gå!« synges



Foto: katerinasergeevna/iStock/Thinkstock

der om bageren. Men en sådan »bager« er Jesus ikke. Alle kan komme til ham og få livets brød gratis. Og den, der kommer til Jesus, vil han aldrig vise bort (vers 37).

Søren Juul Skovenborg

Muren mellem dem og os

Vi skaber let falske mure og afstand mellem mennesker

Ord skaber noget. Jo flere gange man for eksempel hører og selv siger »dem« og »os«, jo større afstand bliver der mentalt set mellem de to grupper. Det er alvorligt, når vi definerer andre ud fra for eksempel holdninger eller etnisk oprindelse eller økonomisk status.

Der bygges virkelig mange mure selv i fredelige og rummelige Danmark; med »os« som det inderste lag mursten i muren og »dem« som det yderste lag.

Kristendommens »dem« og »os«

Også kristendommen skelner mellem mennesker. En skelnen, som Gud selv fortæller os om. Desværre har vi let ved at opbygge alle mulige andre mure, som Gud ikke er det mindste glad for.

Mange tror, at skellet i kristendommen går mellem dem, der synder, og dem, der ikke gør. Det er vrøvl. Ifølge Gud er alle syndere – fordi ingen lever op til den kærlighed, Gud skabte os til. Så her er intet »dem« og »os«.



Foto: Radachynskyi/istock/Thinkstock

Og ve os, hvis vi ikke aktivt modarbejder den slags mure. Vi kan heller ikke sige, at vores kirke kun er for folk med en slags politiske meninger eller med en bestemt social status.

Der er kun én mur, som til gengæld er meget alvorlig. På begge sider af muren er der kun mennesker, som Gud elsker. For Gud elsker hele verden.

På den ene side af muren er der alle dem, Gud har kunnet få fællesskab med. På den anden side er alle dem, han endnu ikke har kunnet få kontakt med. Forskellen er, at lever man sit liv i fællesskab med Jesus Kristus, så er man på den gode side af muren – nu og i evighed. Lever man det andet sted – så er Gud altid mere end villig til at gentage sin invitation om at komme med om på den gode side, mens det endnu ikke er for sent.

Sprint Aagaard Korsholm

Fra jesusnet.dk