



Illustration: BenHaman © Midjourney

## Hvad var Jesus før sin fødsel?

Det er et af de få spørgsmål, der har et ganske enkelt svar – med overvældende og utroligt mange konsekvenser!

Svaret er nemlig: Han har været fra evighed – som Gud. Han er Gud, ligesom Gud Fader og Gud Helligånden er det. Og altid har været det. Der har aldrig været noget tidspunkt, hvor Guds søn aldrig har været.

Derfor er han med allerede ved skabelsens morgen: "I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er" (Joh 1,1ff).

Derfor møder vi flere steder i Bibelen (fx Sl 2,7f; Es 42,5ff) fortællinger om, hvorledes Faderen og Sønnen i evigheden har talt sammen om den frelsesplan, der indebar, at Sønnen skulle fødes som menneske, dø på et kors og opstå.

For at være helt præcis er det nok rigtigst at sige, at det først var ved sin undfangelse og sin fødsel, han blev til "Jesus" – Jesus er et almindeligt jødisk navn, fordi Jesus blev født som et almindeligt jødisk menneske.

For (og det er her, det bliver så overvældende): Jesus er Gud på samme måde, som Faderen er Gud. Og han er menneske på samme måde, som vi er mennesker. Han er ikke en slags mellemting: en halvgud eller et overmenneske.

Det er derfor, vi kan sige, at Guds søn altid har eksisteret: Han var Guds søn i evighed, før han blev født som Jesus i historien.

*Leif Andersen*

Læs hele svaret på [jesusnet.dk/svar/3924](https://jesusnet.dk/svar/3924)



Indre Missions andagter  
**NETANDAGTEN.DK**  
**70 300 150**  
Nye andagter hver dag


FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS

DOWNLOAD PÅ  
Google Play

DOWNLOAD PÅ  
App Store



jesusnet.dk



Læs mere om jul på: [jesusnet.dk/jul](https://jesusnet.dk/jul)

**SJÆLESORGLINJEN**

HAR DU BRUG FOR AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN  
KL. 19.00 - 22.00

**82 271 333**

Indre Mission

## Et ord med på vejen

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.  
ISSN 0901-2362 - 123. årgang

Ekspedition: Tlf. 82 27 13 37, email: [ar@imh.dk](mailto:ar@imh.dk)

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, email: [msk@imt.dk](mailto:msk@imt.dk)

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, tlf. 82 27 13 54, e-mail: [aa@imt.dk](mailto:aa@imt.dk)

Hjemmeside: [jesusnet.dk/etord](https://jesusnet.dk/etord)

Layout: Ben Haman

Uddelt af:



Illustration: BenHaman © Midjourney

## Juleskam og juleværd

Gud selv »bed hovedet af al skam«, som man sagde i gamle dage, og lod sig føde som en socialt udsat baby i et fodertrug i en stald i et hul i jorden i et ubetydeligt land, der var besat af en stormagt ▶



Ordet »skam« har været meget fremme de senere år. Det er nok egentlig godt, fordi det ofte er en begyndelse til hjælp med at få sat ord på de svære ting. Samtidig er det nok desværre også et tegn på, at der bestemt ikke bliver mindre skam i vores samfund i disse tider – tværtimod. Selv her i december, hvor julestemningen breder sig med brunkeger, julegaveindkøb, flot pyntede gader og butikcentre og tilsyneladende glade mennesker.

En bred, men dog brugbar definition på skam kan være: Jeg føler skam, når jeg føler, at jeg ikke er god nok.

Hvad er jeg ikke god nok til? Det kan være mange ting: ikke god nok til mine egne krav og forventninger. Ikke god nok til mine venners forventninger og sociale normer. Ikke god nok til de sociale mediers krav om popularitet. Ikke god nok til, at Gud vil have med mig at gøre. Ikke god nok til at få mig selv og familien i julestemning. Ikke god nok til at præstere den jul, alle forventer, eller som jeg selv forventer ... osv.

### Udenfor

Et af de frygtelige resultater af skam er, at man oplever sig udenfor. Udenfor det gode selskab. Udenfor de »godes« rækker. Udenfor menneskers og Guds accept og kærlighed. Man er alene og fortabt. Og måske værst af alt: Det er jo min egen skyld. For jeg er jo ikke god nok. Og da det moderne menneske selv har ansvaret for at skabe sig selv og sit liv, er der kun én eneste at læsse ansvaret over på: mig selv. Mere elendigt kan det vel næsten ikke blive. Jo, måske: Jeg er vel sådan set ikke ond – jeg er bare for ringe. Men det er vel en sølle trøst.

### For alt i verden

Vi mennesker er skabt som sociale væsener. Så vi vil med alle til rådighed stående midler kæmpe for at komme ud af skammen. Vi må – bogstavelig talt –



Illustration: BenHaman © MicJourney

“

Vi er alle sammen så meget værd, at Gud kom til os som et lille menneske, der voksede op for at lide og dø for os

for alt i verden slippe ud af skammen. Meget af vores forbrug og vores adfærd i det hele taget er styret af dette. Men det hjælper langt fra altid.

### Juleskam

Som kristen kan jeg opleve, at selv om skam i forhold til andre mennesker er forfærdelig, er skam i forhold til Gud om muligt endnu værre. Samtidig oplever jeg Gud som den eneste ressource, der for alvor kan hjælpe mig ud af skammen. Andre menneskers accept og kærlighed er supergode ting, der kan hjælpe rigtig meget. Men Guds kærlighed går et lag dybere og imødegår de følelser, som selv kærlige mennesker ikke kan opveje.

Gud selv »bed hovedet af al skam«, som man sagde i gamle dage, og lod sig føde som en socialt udsat baby i et fodertrug i en stald i et hul i jorden i et ubetydeligt land, der var besat af en stormagt. Han havde i det ydre og efter de almindelige menneskelige normer intet at være stolt af og alt at skamme sig over.

Men han kom til vores verden netop for at befri os fra både skyld og skam. Julenat var så total en kærlighedserklæring til alle os mennesker, at det burde modvirke rigtig megen skam: Vi er alle sammen så meget værd, at Gud kom til os som et lille menneske, der voksede op for at lide og dø for os.

### Juleværd

Lad os glæde os over det og lade os smitte af Gud og prøve at møde andre med accept og kærlighed – også selv om de ikke er bedre til at leve op til alle mulige ting, end vi selv er! Alle de forskelle forsvinder alligevel, hvis vi i overført betydning sætter os i halmen ved siden af den lille baby i truget. I den stald behøver ingen at skamme sig – for her er Guds kærlighed. Det løser ikke hokus pokus op for alle vort sinds mærkelige bindinger. Men det er et rigtig godt sted at gå hen, når vi trænger til et pit-stop på vejen.

*Sprint Aagaard Korsholm  
Fra [jesusnet.dk](http://jesusnet.dk)*