

Hvorfor blev korset kristendommens symbol?



Illustration: BenHaman © Midjourney

Korset blev kristendommens symbol i mindst to omgange.

Vi har lige fra de allerførste skriftlige kilder mange udsagn om, at korset blev brugt rigtig meget i det kristne liv: dels talte man om det i forkyndelsen, og dels slog den kristne korsets tegn for sig mange gange hver dag.

Det skyldtes, at korset viste hen til den helt afgørende begivenhed i kristendommens og i øvrigt hele verdens historie: at Guds søn ofrede sig selv på korset for at skaffe os alle mulighed for tilgivelse og et evigt liv.

Så på den måde er det ganske naturligt, at korset blev det kristne symbol. Og det var det helt fra begyndelsen af i forkyndelsen og i, at man slog korsets tegn for sig.

Men ser vi på den sparsomme kristne kunst, vi har fra de første 300 år af kristendommens historie, så finder vi stort set ikke korset brugt. Hvorfor? Det er der nok flere grunde til. Her er nogle af de vigtigste. For det første: De kristne var ofte forfulgt i denne periode. Så det gjaldt om at holde sig skjult. Derfor var det langt mere sikkert at bruge fisken, som kun de kristne forstod betydningen af, end at bruge korset. Bogstaverne i det græske ord for fisk kan danne sætningen: Jesus Kristus, Guds Søn, Frelser.

For det andet: Hedenske religioner havde kors i forskellige former.

For det tredje: Korset svarede til den elektriske stol i dag. Det var måden at henrette forbrydere på. Ikke ligefrem det mest positive, man kunne profilere sin nye tro med!

Sprint Aagaard Korsholm

Læs hele artiklen på jesusnet.dk/svar/3828



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK

70 300 150

Nye andagter hver dag

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS



Hvordan oplevede Jesus det at dø på et kors?
Læs et svar på: jesusnet.dk/svar/3206

SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00

82 271 333

Indre Mission

Et ord med på vejen

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

ISSN 0901-2362 - 123. årgang

Ekspedition: Tlf. 82 27 13 37, email: ar@imh.dk

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, email: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen,

tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord.

Layout: Ben Haman

Uddelt af:

ET ORD MED PÅ VEJEN

NOVEMBER 2023

Hvor er hjælpen henne?

Det kan være svært at spørge om hjælp, men der er altid hjælp at hente, og den kommer ikke altid fra mennesker ▶

Foto: Bulat Silvia © Getty Images Plus



Illustration: BenHaman © Midjourney

“

Jeg tror, at Jesus følger mig og hjælper mig igennem alle ting

► **D**et kan nogle gange være svært for mig at spørge om hjælp. Selv hvis det er helt tydeligt, at min opgave bliver nemmere, hurtigere og bedre løst af det. Hvis jeg erkender mit behov for hjælp til at flytte eller til en matematikaflevering, kan det stadig være svært for mig at sige højt: »Jeg har brug for din hjælp«. Jeg ved, at mine venner og min familie vil stå klar til at hjælpe, lige så snart jeg udtrykker et behov for hjælp. Så hvad er det, der gør den sætning så svær at sige højt?

Måske er det kun mig, der har det sådan, men jeg tror nu ikke, jeg står alene med den udfordring.

For min del tror jeg, at det er svært at spørge om hjælp, fordi det kræver noget af mine medmennesker, når jeg spørger om deres hjælp.

Kan min kvote blive opbrugt?

Jeg kender ikke nogen, der har oplevet at skulle hjælpe et medmenneske for mange gange, men jeg kan

alligevel blive i tvivl, om vores kvote på et tidspunkt er opbrugt. Jeg kan endda blive helt bange for, at jeg på et tidspunkt har spurgt for mange gange og til sidst står helt alene.

Men her kommer min relation til Jesus ind i billedet. Jeg er overbevist om, at jeg med Jesus i mit liv altid har en, som står klar til at hjælpe – nemlig ham. Jeg tror, at Jesus, allerede inden jeg har spurgt, står klar med udstrakte arme og er klar til at smide alt for at hjælpe lige netop mig. Og Jesus er så fantastisk, at det ikke kun er mig, han strækker sine arme ud mod. Jeg er nemlig overbevist om, at Jesus også gerne vil hjælpe dig.

Det kan måske nogle gange være svært at mærke, at hjælpen er lige ved siden af. Hjælp mellem mennesker kræver to ting. Der skal være en giver og en modtager, ellers virker hjælpen ikke. Men jeg tror på, at Jesus så gerne vil hjælpe, at han slet ikke har brug for, at jeg spørger.

Jesus går foran mig

Hjælpen er måske ikke altid den, jeg havde regnet med, men jeg tror, at Jesus elsker mig så højt, at han altid er der, ligegyldigt om jeg har spurgt først, ja ligegyldigt om jeg overhovedet vil have hans hjælp.

Jeg tror, at Jesus følger mig og hjælper mig igennem alle ting – ja, jeg tror, at Jesus endda går foran mig. Jeg tror, Jesus går (på) min vej, før jeg selv går den, og før jeg selv overhovedet kan se den.

Jeg tror, at Jesus hjælper mig så meget, at jeg ikke kan leve uden hans hjælp. Jeg tror faktisk, at uanset hvordan og hvor mange gange jeg har brug for hans hjælp, så står han klar til at hjælpe.

Nu har jeg fortalt, hvad jeg tror, hvad tror du?

*Mathilde Stær
Fra jesusnet.dk*