



Illustration: BenHaman © Midjourney

To drenge lå i deres senge og talte sammen om stort og småt. Den ene sagde stille: »Jeg ville gerne tro på det med Gud, men jeg kan ikke forstå det!«

Den anden svarede: »Jeg kan da heller ikke forstå det. Men det er ligesom, hvis du har en meget stor ting, som du vil have ned i en lille pose. Hvis den store ting ikke kan være i posen, siger du så, at den ikke er noget værd, eller at den slet ikke eksisterer?«

»Nej, selvfølgelig ikke«, svarede den første, »hvad mener du med det?«

»Jo, din forstand er som den lille pose. Og Gud er som den meget store ting. Fordi han ikke kan være i din pose, betyder det ikke, at han ikke eksisterer!«

Gud er større, end vi kan rumme. Prøv at tænke nærmere over nogle af de ting, vi udfra Bibelen kan sige om Gud:

Gud er almægtig. Det betyder ikke, at han kan alt. Men at han kan, hvad han vil.

Gud er en person. Han elsker. Han taler. Han bliver bedrøvet. Han ler. Han handler.

Gud er ånd. Uden begyndelse og ende. Uden begrænsninger. Nærværende overalt.

Guds væsen er skjult. Vi mennesker kan kun ane, hvordan Gud er. Vores forestillinger er altid begrænsede.

Gud har åbenbaret sig (vist sig) i Jesus Kristus. Jesus er Guds ansigt. I ham ser vi, hvordan Gud i virkeligheden er. Vil vi vide noget om Gud, må vi lytte til Jesus.

Erik Bang

Læs hele artiklen på jesusnet.dk/svar/3565



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK


70 300 150

Nye andagter hver dag

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS

DOWNLOAD PÅ
Google Play

DOWNLOAD PÅ
App Store

 jesusnet.dk




Læs mere om Gud på:
jesusnet.dk/gud

SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00

82 271 333

 Indre Mission

Et ord med på vejen

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

ISSN 0901-2362 - 123. årgang

Ekspedition: Tlf. 82 27 13 37, email: ar@imh.dk

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, email: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen,

tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord.

Layout: Ben Haman

Uddelt af:

ET ORD MED PÅ VEJEN

OKTOBER 2023

**Har du pudset
vinduerne med
leverpostej?**

Illustration: BenHaman © Midjourney



En ting er at vaske sine vinduer, så facaden ser flot ud, en anden er at vaske dem, så de også ser godt ud tæt på. Skal det være helt i top, er der brug for en sand professionel. Sådan er det også, når samvitigheden skal renses ▶



“
Mit livs vinduespudser
hedder Jesus

Illustration: BenHaman © Midjourney

► Hvis jeg fortæller dig hemmeligheden, har jeg ikke længere noget job,” sagde vinduespudseren med et skævt smil, mens han vred sine klude og gjorde klar til det næste snavsede vinduesparti.

Forinden havde jeg betaget set til, mens han på få sekunder forvandlede den møgbeskidte rude ved min arbejdsplads til et spejlblankt portræt af virkeligheden udenfor. Først med den vamsede indsæber og umiddelbart efter med gummiskraber og klude. Alt sammen i én og samme glidende bevægelse, som når en kunstner angriber lærredet med sin pensel.

Få dage før havde jeg selv været i gang med børste og skraber derhjemme i et forsøg på at lukke lidt mere af solen ind i stuen. Jeg havde endda fulgt husmoderrådet og tilsat lidt eddike til vaskevandet. Alligevel var resultatet langt fra perfekt. Selv om jeg havde gjort mig umage, var der tydelige striber fra skraberen og små, løbende vanddråber, da solen for alvor kom på.

»Har du pudset dem i leverpostej?« ville fruene vide, mens hun inspicerede arbejdet med viskestykke og fingernegl.

Med håndelag og godt grej

Derfor kunne jeg heller ikke holde mig tilbage, da jeg fik mulighed for at konsultere en fagmand. Og selv om han først var afvisende, kom han senere tilbage og gav mig et lynkursus.

»Det handler om at have det rigtige grej og det rigtige håndelag,« understregede han og demonstrerede igen sin kunstart.

På hans anbefaling har jeg nu investeret i en rigtig vinduessæbe og en hundedyr skraber. Jeg prøver også at efterligne hans bevægelser, men sæbe og værktøj gør det altså ikke alene.

Jeg kan ikke selv

Det minder mig om, når jeg fra tid til anden forsøger at rense min egen tilmøgede samvittighed. Noget er

synligt for enhver, selv i halvmørke, mens andet først træder tydeligt frem i direkte sol. Men uanset hvor hårdt jeg går til det med knofedt og flid, kan jeg ikke slippe af med skidtet. Jeg tværer det bare rundt på ruden, som når man pudser vinduer med den grovhakkede fra Stryhns.

Her hjælper hverken teknik, grej eller husmoderråd. Her er der brug for en sand professionel, som ikke bare pudser facaden, men også håndterer skidtet bagved.

Mit livs vinduespudser hedder Jesus. Han har efterladt sig sit visitkort i Bibelen, hvor han afslører sin hemmelighed, og hvor der er masser af gode tricks at hente. Men vigtigst af alt, så kommer han selv og gør arbejdet, når jeg kalder på ham: »Rens mig med isop for synd, vask mig hvidere end sne! ... Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en fast ånd!» (Salme 51,9 og 12).

Ole Noermark Larsen