



Illustration: BenHaman © Midjourney

Hvordan er Himlen?

Himlen er ifølge Bibelen ikke den himmel, vi kan stå og kigge op på. Så ville det jo være et temmelig luftigt, iltfattigt og koldt sted. Ikke noget rart sted at tilbringe en evighed!

Bibelen giver et helt andet billede af Himlen. De mest udførlige beskrivelser findes i Johannes Åbenbaring, den sidste bog i Bibelen. Den gengiver et syn, apostlen Johannes fik på sine meget gamle dage på en ø i Middelhavet. Men Johannes Åbenbaring er bestemt ikke nem at forstå. Derfor kan jeg ikke give alt for præcise bud på, hvordan Himlen er. Den skal jo opleves, og det kommer enhver, der tror på Jesus, også til!

Alt, hvad vi kan sige, bliver trods alt meget blegt i forhold til, hvordan det er i virkeligheden. Alligevel vil jeg gøre forsøget: Himlen er et sted uden nogen form for ondskab. Uden tårer. Uden misundelse og had. Uden lidelse og død. Gud vil fylde alt og alle med sin kærlighed og tilgivelse. Der vil være musik og takkesang til Gud og Jesus så vidunderlig, at vi overhovedet ikke kender til det i vores nuværende liv. En fest, der overgår enhver fest, vi kan forestille os.

Glæden, freden og taknemmeligheden vil vare evigt – og dermed også overskride vores opfattelse af tid og rum. Indrømmet, det er svært at forholde sig til noget, der er så anderledes end det liv, vi kender til her på jorden. Det er måske derfor, nogle synes, det med Himlen lyder kedeligt – noget med harpespil og engle, der bare flyver rundt og rundt uden at have noget fornuftigt at lave. Sådan er det altså bare ikke i den virkelige Himmel. Ingen vil nogensinde fortryde at have satset sit liv på at komme med til den himmelske fest, når livet her på jorden er forbi!

Henrik Hoffmann-Hansen



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK

70 300 150

To minutters andagt hver dag i en uge

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS

DOWNLOAD PÅ
Google Play

DOWNLOAD PÅ
App Store



Hvordan kommer man i Himlen?
Læs svaret på: jesusnet.dk/svar/3995

SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00

82 271 333

Indre Mission

Et ord med på vejen

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

ISSN 0901-2362 - 123. årgang

Ekspedition: Tlf. 82 27 13 37, email: ar@imh.dk

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, email: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen,

tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord.

Layout: Ben Haman

Uddelt af:

Mon der er sommer i evigheden?

Jeg er en elendig haveejer, og alligevel blomstrer det udenfor mit køkkenvindue. Det giver mig håb for fremtiden – både for denne sommer og for hele evigheden ▶

► **F**or nylig overtog min mand og jeg vores første hus. Der er mange ting at vænne sig til som hus-ejer. Malerarbejde til sent ud på natten, uigen-nemskuelige bankpapirer og nabokatte, der vil ind i tide og utide. Rundt om husets indendørs flyttekaos ligger en have i dvale.

De tidligere ejere har været dygtige havemennesker, og det sætter da et vist pres på to nyslåede haveejere som os, der knap kan holde liv i en krydderurt i vindueskarmen. Mens jeg skriver dette i februar måned, er det heldigvis ikke rigtigt sæson for havearbejde, men det er også lidt kedeligt og trist at kigge ud på de grå og våde omgivelser. Men midt i vores græsplæne er vintergækkerne og erantisserne begyndt at pible frem, helt uden min indblanding.

Kun én har magten

I virkeligheden afspejler haven den verden, vi alle er en del af – haveejere eller ej. Midt i en verden, hvor den ene katastrofe afløser den anden, kan vinterens tunge, grå dyne føles næsten permanent. Det er svært ikke at blive helt opgivende, når vi tænder for nyhederne, for hvad kan vi gøre?

“
Midt i vores græsplæne
er vintergækkerne og
erantisserne begyndt
at pible frem, helt uden
min indblanding



Selvfølger kan vi i en vis udstrækning hjælpe mennesker omkring os. Både tæt på og langt væk. Men ingen af os kan fjerne elendigheden. Det er der kun én, der har magten til. Gud, som sendte sin søn Jesus til os for at redde os fra evig død og elendighed i Helvede. Lige nu er han hos sin far igen, men en dag kommer han retur, og Gud skaber en helt ny jord til alle, der har sagt ja tak til at blive reddet – og så er det slut med krig, naturkatastrofer og epidemier.

Gud får det til at ske

Når jeg sidder og kigger ud på de små forårsbebudere i min græsplæne, bliver jeg pinligt bevidst om, hvor lille en rolle jeg spiller i havens processer. Jeg kan kun til en vis grad hjælpe til derude. Jeg kan fjerne bladene på græsset, klippe de visne blomster væk og gøde jorden. Men at få tingene til at gro har jeg ingen magt over. Jeg tror på, at Gud får det til at ske. Frost og uøvede haveejere til trods.

Jeg glæder mig til at se det hele spire til foråret uden for mit køkkenvindue, men jeg glæder mig endnu mere til, at Gud skaber en helt ny jord. Jeg har på fornemmelsen, at der kommer til at være sommer i evigheden!

Marie Nygaard Aalbæk