

# ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 35

5. september 2021  
121. årgang

## HVAD TROR DU GUD TÆNKER OM DIG?

*Vi kan kende hinanden og os selv godt, men ifølge Bibelen kender Gud os endnu bedre, og han ønsker at være sammen med os*

Foto: KarpenkovDenis/iStock/Getty Images Plus

Lad mig bare være ærlig: Jeg samler på ting. Jeg tror, jeg har samlet på ting hele mit liv, forskellige ting. Jeg har samlet på frimærker, skateboards, guitarer – ja, endda brevpapir.

## Mit yndlings-

Lige nu samler jeg på spørgsmål. Spørgsmål, som jeg kan stille mennesker, jeg møder, så jeg hurtigere kan finde ud af, hvilket menneske jeg står overfor. Fordi jeg gerne vil lære det menneske bedre at kende.

Og ligesom med alle andre ting, så har jeg et yndlings-. Jeg havde et yndlingsfrimærke (der var en kat på) et yndlingskateboard, en yndlingsguitar og et



yndlings-stykke-brevpapir (Diddl med en mærkelig syntetisk duft af appelsin).

Jeg har også et yndlingsspørgsmål. Det spørgsmål ændrer sig hele tiden. Indimellem kan jeg godt lide at spørge, hvor folk kommer fra, så lærer jeg lidt dansk geografi, og jeg finder ud af, hvor de mennesker, jeg snakker med, kommer fra, og hvad de kommer med. Men lige i øjeblikket er der især et spørgsmål, som jeg nyder at spørge mennesker om: Hvad tror du, Gud tænker om dig?

Det er jo nemlig sådan, at vi mennesker nemt kan komme til at bruge meget energi på at fokusere på, hvad andre mennesker tænker om os. Men jeg tror faktisk,



Indre Missions andagter  
**NETANDAGTEN.DK**

**70 300 150**



Sygeplejerske  
**Annette Fibiger Hansen,**  
Nibe

**FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS**

*To minutters  
andagt hver  
dag i uge 36*



Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

**Ekspedition:** Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

**Redaktion:** Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

**Ansvarshavende redaktør:** Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

**Hjemmeside:** jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummelose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

at flere af os gør os meget få tanker om, hvad Gud tænker om os.

## Gud kender os

Hvis nu den Gud, som Bibelen og kristendommen beskriver, er til, så har det jo faktisk lidt at sige, hvad han tænker om os. Bibelen beskriver, at Gud kender os ud og ind – måske kender kristendommens Gud os bedre, end vi kender os selv. Men hvad tænker han så om dig?

Du sidder måske med en masse tanker om, hvad Gud kunne finde på at tænke om dig, og af gode grunde hverken kan eller vil jeg udtale mig om, hvorvidt de tanker er rigtige eller ej. Men jeg tror, der er ting, som gælder alle mennesker til alle tider:

Gud er en gud, der brænder for at være sammen med os mennesker. Gud ønsker så meget at være sammen med os, at han var villig til at dø for os – og ikke bare villig til det, han gjorde det faktisk. Det for-

tæller mig, at Gud virkelig ønsker at være sammen med os.

## Gud elsker os

Bibelen siger, at Gud elsker mennesker, og han vil gerne være sammen med os. Det fortæller Bibelen os, og det viser Jesus' død på korset os.

Men det er jo bare, hvad jeg tror: Gud elsker dig, han kan lide dig, og han vil gerne være sammen med dig – spørgsmålet er nu: Hvad tror du?

*Robert Thun Svendsen*

*Fra [jesusnet.dk](http://jesusnet.dk)*



## SAGT OM GUDS KÆRLIGHED

Guds kærlighed er en kærlighed, der gik i døden for menneskets skyld. Det er en kærlighed, der ofrede sit liv, for at andre kunne leve.

*Nikolai Meyer Møller*


*(Læs mere på [jesusnet.dk/artikel/10699](http://jesusnet.dk/artikel/10699))*

## SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR  
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN  
KL. 19.00 - 22.00

**82 271 333**

 Indre Mission

imedia samler video og  
lyd om tro til dig

Kig forbi [imedia.dk](http://imedia.dk)



Læs mere om Gud på:  
[jesusnet.dk/gud](http://jesusnet.dk/gud)

## HVOR ER DE NI

Jesus spurgte: »Var der ikke ti, der blev rene? Hvor er de ni? Er det kun denne fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren?«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:  
Lukasevangeliet kapitel 17, vers 11-19*

# TAK GØR MERE TAKNEMLIG

Jesus har netop helbredt ti spedalske. De havde råbt til ham om hjælp, og han havde sagt til dem, at de skulle få lavet et sundhedstjek. På vejen til dette bliver de raske. Men der var kun en enkelt, som efterfølgende viste taknemmelighed for helbredelsen.

Mange ser deres gode vilkår, som noget de selv har skabt. Man er sin egen lykkes smed. Med denne indstilling bliver det nemt sådan, at alt i livet drejer sig om én selv. Det vigtigste bliver rigdom og status. Vi bliver krævende og utilfredse. Fulde af bekymringer for at miste. Vi jager efter

mere lykke, men bliver tværtimod mere ulykkelige og ensomme.

Husker vi derimod at takke og ære Gud for alt, hvad han har givet os, bliver vi mere taknemmelige for, hvad vi er og har. Vi bliver heller ikke så bange for livets skrøbelighed og usikkerhed, for vi bliver mindet om, at alt ikke afhænger af os, men at vi er i Guds gode hænder. Han har ofret sin egen søn for os, hvor meget mere vil han så ikke give os det, vi har brug for?

Der er al mulig grund til at huske at takke og ære Gud.

*Søren Juul Skovenborg*