

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 33

22. august 2021
121. årgang

TYPISK GUD

Det er typisk England, at de igen ikke vandt et trofæ i fodbold, og det er typisk mig, at jeg heller ikke altid lever op til de mål, jeg har sat mig

Det er nok ikke gået manges opmærksomhed helt forbi, at der denne sommer har været Europamesterskab i fodbold.

Det danske hold nåede rigtig langt, men var dog ikke med i finalen. Her var England med. De havde en lang »forbandelse« at ophæve. Igennem voldsomt mange år havde de ikke vundet dette mesterskab, selv om de ellers er en meget engageret fodboldnation. Skulle forbandelsen nu endelig brydes? Nej, de tabte finalen.

Efter kampen sagde en af de engelske fans noget i retning af: »Hvor er det bare typisk England! Vi taber i finalen, og nu regner det!« Altså gråt i gråt ...



Foto: FOTOKITA - Stock/Getty Images Plus

Typisk mig

Jeg fik følelsen af, at den stemning kender jeg godt. Det gik ikke så godt for mig – og i øvrigt er det også dårligt vejr, eller dårligt noget andet. Typisk mig, at jeg igen dummede mig, at jeg igen ikke kunne leve op til det mål, jeg havde sat mig osv.

Jeg tror, de fleste af os oplever den stemning indimellem. For nogle er det desværre nærmest blevet en forbandelse, og de tør næsten ikke tro på, at den kan brydes.

Jeg kender også denne stemning som kristen. Jeg kan læse i Bibelen, at Gud har givet mig åndelige ressourcer til at leve et liv i kærlighed og fred og glæde. Et liv i kampen for det gode og imod det onde.



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK

70 300 150



Missionær
Finn Najbjerg,
Vinderslev v/ Kjellerup

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS

*To minutters
andagt hver
dag i uge 34*



Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk
Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummelose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

Et liv, hvor jeg hjælper andre, hvor jeg kan. Men typisk mig: Igen og igen går det ikke sådan, som jeg gerne ville. Det virker ret håbløst – næsten som en forbandelse.

Typisk Gud

Gud ser anderledes på det. Han tilgiver igen og igen. Han prøver igen og igen at tale håb og mod ind i mit liv. Og indimellem må jeg indrømme, at det ikke går mig så typisk. Der sker alligevel noget positivt. Gud vinder en lille sejr i mit liv, til glæde for mig og andre.

Typisk Gud: Han bliver ved, giver aldrig op. Og han holder, hvad han lover, selv om min tålmodighed (typisk nok) ofte er stået af, før det sker. Han bryder min oplevelse af en forbandelse over mit liv.

Vel bliver jeg aldrig fuldkommen kærlig i dette liv. Vel vil jeg altid komme til kort på mange områder. Men alligevel snakker Gud om en »velsignelse« i stedet for en forbandelse.

Forbandelsen har Jesus taget på sig og fjernet fra mig. Så jeg må hver morgen med god ret sige til mig selv: »Det er ty-

pisk for Gud at overraske positivt. Så lad mig prøve at glemme, hvordan min dag typisk vil gå, og prøve at håbe på en atypisk god dag.«

Typisk mig, glemmer jeg om aftenen tit at takke for alt det gode, Gud lod ske den dag. Men typisk Gud, tilgiver han og smiler.

Sprint Aagaard Korsholm

Fra jesusnet.dk



SAGT OM GUD

Guds store taktik er, at jeg skal forstå, at jeg er på hans bane, uanset om jeg taber eller vinder mine små kampe.

Christie Roer Petersen

(Læs mere på jesusnet.dk/artikel/2504)

film & tro

Læs anmeldelse af filmen
Stowaway på: filmogtro.dk

SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG
FOR AT SNAKKE
MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00

82 271 333

Henvendelse må gerne ske anonymt.
Sjælesørgere har tavshedspligt.



Indre Mission

 jesusnet.dk

DE KOM TIL HAM

Og folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Markusevangeliet kapitel 7, vers 31-37*

ORD TIL HJERTET

Foto: krisanapong detraphiphat/iStock/Getty Images Plus

Jesus helbreder en døvstum mand. I stedet for at lægge hånden på ham, som folk forventer, stikker han sine fingre i ørerne på ham, spytter og rører ved hans tunge. Og så beder han en kort bøn: »Luk dig op!«

Jesus' måde at kommunikere med den døvstumme på fortæller noget om, at Jesus taler til forskellige mennesker på forskellige måder, og han ved, på hvilken måde han skal tale til dig og mig i dag.

For alle gælder det, at han først og fremmest taler gennem Bibelens ord. Men Bibelen er jo en gammel bog, som kan være vanskelig at forstå. Hvordan kan alle

få noget ud af at læse den? En hjælp kan være den nye bibeloversættelse *Bibelen 2020*.

Men et gammelt mundheld siger, at Maren i mosen også kan læse Bibelen. Pointen er, at det vigtigste ikke er, hvad hjernen forstår, men at hjertet tager imod ordet og tror det.

Før vi begynder at læse i Bibelen, er det derfor klogt først at bede en kort bøn til Helligånden. For eksempel: »Luk ordet op for mig!« Læs derefter i tillid til, at det netop er, hvad Gud vil gøre.

Søren Juul Skovenborg