

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 3

24. januar 2021
121. årgang



DET GYLDIGE BETALINGSKORT ÅBNER BOMMEN

Kun med et gyldigt betalingskort tilknyttet min BroBizz, går bommen til broen op. På samme måde går bommen til Himlen kun op, hvis mit liv er tilknyttet et gyldigt betalingskort

For nylig modtog jeg en e-mail med overskriften: »Din BroBizz er ikke længere aktiv«. Nede i teksten stod: »Det betalingskort, som du har tilknyttet din BroBizz, er ikke længere gyldigt, og derfor har vi spærret din aftale«.

Det smarte med en BroBizz er, at jeg bare skal køre frem til bommen, så bipper BroBizz'en, og derefter går bommen op. Regningen placeres på det betalingskort, der er tilknyttet.

Nu er min aftale spærret. Næste gang jeg kommer, forbliver bommen nede, medmindre jeg har fået løst problemet. Jeg studsede et kort øjeblik over det, indtil det gik op for mig, at jeg har fået nyt betalingskort.

BroBizz'en til Himlen

Jeg kom til at tænke på, hvordan det mon vil være den dag, jeg skal krydse broen til Himlen? Vil bommen gå op? Eller vil jeg blive afvist?

Min dåb er som en BroBizz til Himlen. Den er god at have, og jeg er super glad

for den. Men ligesom min BroBizz til Storbælt repræsenterer den ingen værdi, medmindre der er knyttet et gyldigt betalingskort til den.

Det er med andre ord ikke sikkert, at bommen til Himlen går op, når jeg kommer. Dåben er ikke i sig selv en garanti. Jesus taler om, at den, der tror på ham, har adgang til Himlen. Det fantastiske er, at Jesus er det eneste gyldige betalingskort, der kan fungere i denne type BroBizz. Med Jesus knyttet til mit liv, vil bommen gå op.

Betalingen har han allerede taget sig af, så hvis du er døbt og tror på Jesus, går bommen op – til evigt liv.

Tror du på ham?

Lilian Holm Kofod

Fra jesusnet.dk

film & tro

Læs anmeldelse af filmen
Retfærdighedens Ryttere på:
filmogtro.dk



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Forstander Tonny Dall Sørensen, Haderslev, holder to minutters andagt i uge 4

70 300 150

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korsværvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekpl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msh@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummelose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

ER BIBELEN TIL AT STOLE PÅ?

Svar fra jesusnet.dk's svarpanel

Man kan sammenligne Bibelen med andre lige så gamle historiske bøger, beretninger fra den græske og romerske filosofi og historie.

De originale skrifter har vi ikke i dag, men alligevel regner vi med, at den historie, de beretter, er rigtig – sådan som forfatteren har husket det og fortalt det.

Der er ingen grund til at sætte flere spørgsmål ved Bibelens rigtighed, end der er ved disse bøger. Men der er måske et andet spørgsmål, som er mindst lige så vigtigt. For man kan spørge: Om hvad taler Bibelen sandt, og hvorfor skrev og fortalte de bibelske forfattere det, de gjorde? Og er det sandt?

Jeg tror, man kan sige, at de ønskede, at fortælle historien om Gud, og det han har gjort. De ville fortælle om Jesus, og hvad hans liv og død betyder, om hvad det vil

sige at være menneske, skabt af Gud og til fællesskab med ham. Og det er den kristne tros udgangspunkt, at om dét taler Bibelen sandt, og at Gud kender vi, gennem det han har gjort, sådan som Bibelen fortæller om det.

Bodil Skjøtt

(Uddrag af svar på: jesusnet.dk/svar/3519)



Foto: iVdesign77/Stock/Getty Images Plus



Læs mere om dåb på:
jesusnet.dk/dåben

imedia samler
video og lyd om tro til dig

[Kig forbi imedia.dk](http://Kigforbi.imedia.dk)

FRYGT IKKE

Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde: »Rejs jer, og frygt ikke!«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 17, vers 1-9*

GUD ER TROFAST

Ordene »frygt ikke« møder vi ofte i Bibelen.

Jesus har i dette tilfælde taget tre disciple med op på bjerget, hvor han møder Moses og Elias, og disciplene bliver grebet af stor frygt, da de hører Guds røst.

Guds nærvær er på den ene side frygtindgydende. Disciplene ved – og vi ved, at vi ikke kan holde til at komme tæt på vores mægtige og hellige Gud, fordi vi er syndere.

På den anden side møder Gud og Jesus os altså mange gange med ordene »Frygt ikke«.

I Det Gamle Testamente hører vi ofte, at Israels folk mærkede konsekvensen af, at de havde vendt Gud ryggen, men når de vendte om til ham igen, fordi de var i stor nød, fik de ofte beskeden »frygt ikke«, for Gud var trofast mod dem og ville hjælpe dem.



Foto: gyn9038/iStock/Getty Images Plus

For ikke længe siden fejrede vi jul, og Jesus kom netop til os mennesker, for at give os et stort »frygt ikke«. Gud viser nemlig sin trofasthed mod os, ved at sende Jesus for at tage vores synd. Den synd, der adskiller os fra Gud.

Lad os vende os til ham og hans »frygt ikke«. Sammen med ham kan vi se frem til at være sammen med Gud i evigheden.

Morten Nielsen