

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 38

20. september 2020
120. årgang

EN INVITATION MED KRONE PÅ

Forestil dig, at du får en direkte og personlig henvendelse om et besøg fra allerhøjeste sted

Foto: Iulia Pilipeichenko/iStock/Getty Images Plus



Du vågner ved, at det banker på din dør. I søvne har du fornemmet, at det ringede på døren. Men du har slået det hen. Nu banker det tungt igen. Du rejser dig langsomt op. Fødderne lander sløvt på gulvet. Du passerer et spejl. Dit hår står ud til alle sider. Du har søvn i øjenkrogen.

Ud af vinduet ser du en sort Mercedes holde i din indkørsel. Den reflekterer sollyset; du bliver blændet. Du tager hurtigt en t-shirt og et par shorts på og går mod hoveddøren.

Kuvert med krone

Du åbner forsigtigt døren, og dine øjne falder på en rank mand i mørk habit. Han



Foto: Talaj/Stock/Getty Images Plus

bærer hvide handsker. I højre hånd har han en kuvert i en hvid-gul nuance. Han rækker den frem imod dig med et »værsgo« efterfulgt af et »god dag«, hvorefter han vender sig om mod bilen, starter og kører næsten lydløst væk.

Du er noget perpleks, men prøver at rette din opmærksomhed mod kuverten. Den er ikke slatten, som mange breve ellers er det. Den er fast som kraftig karton. Det er dit navn, der står på kuverten. Du bemærker en krone, der er præget ind i kuverten, men den er svær at se i sollyset.

Du går indenfor igen og lukker døren bag dig. Du har en meget underlig fornemmelse i kroppen. Undrer dig over oplevel-



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



**Sognepræst Jakob Daniel
Lund Olesen**, Ryslinge,
holder to minutters
andagt i uge 39

70 300 150

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubbjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummellose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

sen, men er efterhånden noget spændt på, hvad der er i kuverten, og du beslutter dig for at åbne.

»Jeg har et stort ønske om at møde dig,« læser du. Du undrer dig en hel del over den noget direkte stil, men læser alligevel videre.

»Jeg har planlagt en rundrejse og vil gerne besøge dig nogle dage. Du behøver ikke at gøre en masse stads ud af det.«

Lige frisk nok. Men da dine øjne falder på signaturen, er du ved at tabe både næse og mund: »M. Rex«. Du leder febrilsk efter kuverten. Vender den om. »Hofmarskallatet. Amalienborg. København K.«

Jeg kommer i dag

Dine hænder famler efter den nærmeste stol. Du sætter dig ned med et bump. Lettere perpleks og med rystende hænder finder du brevet frem igen. Dine øjne løber over linjerne igen. »Møde dig«, »Rundrejse«, »Nogle dage«. Hvad foregår der? Helt

galt bliver det, da du læser ordene. »Jeg kommer i dag«.

Du kigger opgivende rundt. Opvasken, som du ikke lige orkede at tage i gå. Krummerne på spisebordet. En indtørret, fedtet plet af noget cola på gulvet. Det nytter ikke noget, men der er jo kun ét at gøre, tænker du. Du når lige at rejse dig fra stolen, før du hører lyden af dørklokken...

Mon ikke de fleste af os ville blive lidt befippede, hvis der kom en så direkte henvendelse fra dronningen, kongen, et stort idol?

Prøv så at forestille dig, at der kom en så direkte henvendelse fra Jesus. Uanset, om du tror, at han er Guds søn eller ej, ville det da være et ret spændende visit? Det mest ubegribelige er, at du hver dag får en invitation fra det allerhøjeste – en invitation til evigt venskab.

*Stefan Vase
Fra jesusnet.dk*

film & tro

Læs alle de nyeste film anmeldelser på: filmogtro.dk

 jesusnet.dk

Læs mere om Jesus på:
jesusnet.dk/jesus

imedia samler
video og lyd om tro til dig

[Kig forbi imedia.dk](http://Kig%20forbi%20imedia.dk)

DEN GODE DEL

»Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 10, vers 38-42*

VÆLG JESUS

Hver eneste dag står vi overfor mange valg. Nogle valg vedrører detaljer, andre har større betydning – og så er der nogle valg, der er med til at forme hele vores liv.

Det gælder for eksempel, hvordan vi handler over for de mennesker, vi er tæt på.

Jeg bliver glad, når et andet menneske vælger at bruge tid på at være sammen med mig og måske lytte til mig – og samtidig fravælger andre gøremål. Det får betydning for den indbyrdes relation, vi har.

Gud har i høj grad valgt at være sammen med os. Jesus forlod herligheden hos Gud for at være sammen med os mennesker – og vi kan i Bibelen læse om hans besøg hos Martha og Maria.

Jesus' svar til Martha på, om Maria ikke burde hjælpe med de praktiske gøremål, fortæller os, at vi gør noget godt og vigtigt



Foto: kjekol/Stock/Getty Images Plus

for os selv, når vi vælger at bruge tid sammen med Jesus og lytte til ham.

Jesus siger ikke, at det er ligegyldige ting, Martha foretager sig – men han ønsker at fortælle, at relationen med ham er vigtigere – det er den gode del.

Morten Nielsen