

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 22

31. maj 2020
120. årgang



DEN STORE PINSEKONSPIRATION

Kristne taler om pinsen som kirkens fødselsdag. Og sandt er det også, at det er den dag, hvor der skete et markant skifte i Bibelens beretninger om de kristne





Efter Jesus' død var disciplene bange. De gemte sig. Efter opstandelsen påskedag fik de nogle syn af Jesus, men der var ikke nogen stor forandring at spore. Men det stak fuldstændig af Pinsedag, hvor disciplenes nye leder Peter gik frem og proklamerede:

»Den Jesus, jeg taler om, blev af Gud oprejst fra de døde. Det kan alle vi, der står her, bevidne.«

Resten er historie, som man siger. Kirken i Jerusalem voksede på kort tid fra 12 disciple og nogle efterfølgere til 5000 mennesker.

En mislykket bekæmpelse

Saulus, som senere blev kristen og døbt Paulus, blev ansat af jødernes ledere til at lede en bekæmpelse af de kristne i Jerusalem.

Resultatet af bekæmpelsen var nedslående – set med lederens øjne: På omkring 20 år blev fortællingen om Jesus spredt ud over det meste af middelhavsområdet.

Hovedmændene bag udbredelsen af fortællingen om Jesus var øjenvidner til Jesus' opstandelse.



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Pens missionær Bjarne Lindgren Christensen,
Ringkøbing, holder to minutters andagt i uge 23

70 300 150

film & tro

Se de nyeste filmanmeldelser på:
filmogtro.dk

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubbjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Birgitte Bohsen. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

Hvis nu det ikke var sandt, at Jesus opstod fra de døde, så var de øjenvidner dygtige til at manipulere med andre. Så var det lykkedes dem at skabe verdenshistoriens vildeste konspiration: »Jesus er stadig død, men vi lader som om, at han har rejst sig fra graven.«

Hvad fik øjenvidnerne ud af det? Ydmygelse, forfølgelse, tæsk og henrettelse.

Chokbølger

Vil man gå i døden for noget, der er løgn? Det er tænkeligt. Men vil man gå igennem ydmygelser, forfølgelser, vold og henrettelser for en konspiration, man selv har været med til at skabe? Næppe...

Derfor har vi at gøre med enten Den Store Pinsekonspiration eller Den Store Pinseforandring, som har sendt chokbølger igennem verden i over 2.000 år – og som stadig gør det.

*Stefan Vase
Fra jesusnet.dk*



Læs mere om pinsen på:
jesusnet.dk/pinse

Lyt til podcasts om
menneskers erfaringer
med Gud på:
imedia.dk/troshistorier



SAGT OM HELLIGÅNDEN

Jesus forklarer Helligåndens opgave sådan: »Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom.« (Johannes-evangeliet kapitel 16, vers 8).

Uden Helligånden kan vi ikke tro og fatte Jesus, og det han siger. Det ser vi tydeligt af Jesus' disciple, som indtil pinsedagen, hvor Gud sendte Helligånden, var forvirrede, bedrøvede og gemte sig væk.

Nok havde de oplevet, at Jesus var opstået fra døden igen, men de havde ikke rigtig fattet betydningen af det hele. Det gjorde de først den dag, Helligånden kom og åbnede deres øjne og hjerter for, hvad meningen var med Jesus.

*Asbjørn Asmussen
(Læs mere på jesusnet.dk/artikel/1084)*

Som kristne tror vi på, at der kun findes én Gud. Alligevel taler vi om, at både Faderen, Sønnen (Jesus) og Helligånden er Gud. Det kan virke forvirrende, men forklaringen er, at Gud er en tre-enhed. Gud er ét væsen, men tre personer.

Når Bibelen beskriver, hvad Helligånden gør, så fortæller den os, at det er Helligånden, der overbeviser os om, at vi er syndere, og som skaber troen i os. Det er endvidere Helligånden, der vejleder os i at leve som kristne og giver os kraften til det.

*Jan Frost
(Læs mere på jesusnet.dk/svar/3393)*

JEG KOMMER TIL JER

Jesus sagde: »Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 14, vers 15-21*



Foto: Halfpoint © getty/image.com

Gud er der

Der er mange mennesker, der er faderløse. Nogle har helt konkret mistet deres far, fordi han er død, men nogle kan måske også opleve at være faderløse, fordi faren aldrig rigtig er til stede.

I et sundt far-barn-forhold må barnet nogle gange selv prøve tingene af, mens faren holder øje og retter kursen ind.

Gud beskriver sig selv som far i Bibelen.

Det er han for alle, som tror på, at det, han siger, er sandt. Det betyder ikke, at du og jeg ikke kan føle os faderløse

i far-barn-forholdet til Gud, men den gode nyhed er, at følelserne ikke kan fortælle os, om Gud er der eller ej.

Det er han, både når vi ikke føler det, og når vi føler det fuldt ud. Jesus siger nemlig tidligere i bibelteksten, at han vil bede Faderen om en anden talsmand, som skal være hos dem til evig tid. Han kalder talsmanden for sandhedens ånd – også kaldet Helligånden. Udover at overbevise om synd og skabe troen, videregiver han os også vores fars vejledninger til at holde kursen.

Morten Stubkjær Klausen