

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR 12

22. marts 2020
120. årgang

GUD ØNSKER AT TRØSTE

*Der findes ikke noget middel mod sorg,
der bare får den til at gå væk, men Gud
ske lov er der noget, der kan lindre den* ▶

For tiden tales der en del om mulighederne for at få orlov fra sit arbejde, så man kan sørge, fx hvis man pludselig mister et barn. Sorg er en voldsom ting, der kan fylde hele ens liv i en periode. Samle alle tanker og kræfter om det tab, man nu har lidt.

Der findes ikke noget middel mod sorg, der bare får den til at gå væk med det samme. Men der findes – Gud ske lov – ting, der kan lindre den.

Guds brændende ønske

Præsten og salmedigteren Hans Sthen skrev i slutningen af 1500-tallet en salme, der stadig er meget slidstærk: »Du, Herre Krist«.

Historikerne er lidt uenige om, hvorvidt han skrev salmen lige efter, at seks af hans børn var døde af pest, eller han først skrev den, da hans kone få år efter døde. Men i hvert fald: Hans kendte til sorg.

Der var ikke plads til letkøbte ord i hans liv. Netop derfor er det så stærkt, at han aflægger et personligt vidnesbyrd i sangen: »Går sorgen på, din sjæls attrå er altid at hussvale«.

Det er jo naturligvis meget gammelt sprog. I dag ville det hedde: »Når jeg virkelig tynges af sorg, så er det dit (altså Guds) brændende ønske at trøste mig«.

Gud elsker os

Det er vi mange, der har oplevet. Ikke sådan at al smerte pludselig er væk. Men når vi gennem bøn hælder al smerten ud foran Gud igen og igen, så kan han komme til at lægge noget uforklarligt, men godt og trygt, ind i vores sind. For Gud elsker os. Og han elsker at kunne trøste og glæde os og give os et håb, der rækker ud over selv døden.

*Sprint Aagaard Korsholm
Fra jesusnet.dk*



Læs mere om tro og tillid på:
jesusnet.dk/svar/8524



Læs alle de nyeste filmanmeldelser på: filmogtro.dk

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korsværvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubbjær Klausen, e-mail: msh@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummelose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

TRO HANDLER OM TILLID

Vi kan have tillid til, at Gud holder sin løfter

Vi italesætter ofte, at vores velfærdssamfund bygger på tillid. Tillid i familien, blandt venner og kollegaer, men også tillid til det offentlige system, sundhedsvæsenet og at der er retfærdighed.

Når vi taler om at have tillid, betyder det også, at vi har en tro på det. Helt basalt har vi mennesker brug for troen og tilliden – deri ligger også et håb.

Troen og håbet kan være rettet mod meget forskelligt. Det kan være forventninger til vores egne præstationer og formåen, og brister det, så er alt håb ude.



Foto: jpopba/iStock/Getty Images Plus

I Bibelen tales der om at have tro som et sennepsfrø. Tro er ikke noget kvantitativt, og du kan ikke være mere eller mindre troende, selvom man af og til kan møde det spørgsmål, om man er sådan meget troende.

Troen er noget kvalitativt, som kendetegner sig ved at åbne sig mod Gud i tillid. Blot ved – med den mindste tillid til Kristus – at søge ham, åbnes der for, at troen skabes og opretholdes – og det håb, Gud giver os i sit ord om opstandelse og evigt liv i kraft af Kristus, bliver det ultimative. Det bærer os, også når vores menneskelige håb brister. Når livet gør ondt, og vi synes at have mistet livets mening, må vi sætte vores tillid, tro og håb til en, der er større end os – nemlig Gud.

Metha Sørensen



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



**Pædagogisk medarbejder
Torsteen Nielsen,**
Engesvang, holder to
minutters andagt i uge 13

70 300 150



jesusnet.dk

LIVETS BRØD

Jesus sagde til dem: »Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 6, vers 24-35[36-37]*

BRØD DER GIVER EVIGT LIV

Det er kort efter bespisningsunderet, hvor Jesus velsignede nogle få brød og fisk, så der blev mad til mange mennesker. I samtalen med dem, der opsøger ham, tager han udgangspunkt i brødet. Folk var meget naturligt optagede af, om han kunne løse et af dagligdagens nærværende behov for dem; nemlig mad på bordet.

Men Jesus kom til os mennesker for at give os noget, der er meget større og vigtigere. Han ville give os del i det evige liv i fællesskab med Gud. For at gøre det muligt, gav han sig selv som offer, da han døde på korset.

Livets brød er Jesus' eget kød. Det lyder makabert, når vi skal spise hans kød og drikke hans blod. Men det er det, der sker, når vi får hans legeme og blod ved nadve-



Foto: wideonet/iStock/Getty Images Plus

ren. Blodet fjerner vores skyld og forsoner os med Gud, og brødet giver evigt liv.

Vi behøver ikke at forstå det. Vi må have lov til bare at tage imod livets brød med tro.

Morten Nielsen