

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR 3

19. januar 2020
120. årgang



I JESUS MØDES HIMLEN OG JORDEN

*I Jesus kan vi se den fuldkomne kærlighed til
både Gud og mennesker*

Hvis du har prøvet at elske et andet menneske, eller endnu mere, hvis du har prøvet virkelig at blive elsket af et andet menneske, så ved du også, at det er en fantastisk gave. Du ved, at du ikke kan tage kærligheden. Nej, den må gives til dig.

For mig er det oplagt, at vi ikke bare siger tak til den person, der elsker os, men siger tak til Gud. Den Gud der har skabt os mennesker med evnen til at elske. Den Gud der har givet dig det menneske, du elsker.

Og modsat: Hvis du ved, hvor højt Gud elsker dig. Hvis du ved, at han også elsker dig, når du er allermest afskyelig og falsk. Hvis du ved, at hverken din svaghed, dit had eller dine løgne kan få Gud til at holde op med at elske dig. Ja, så kan det være, at det også bliver nemmere for dig at elske din næste. Også når vedkommende ikke er til at holde ud.

Jesus giver kærligheden kant

Kærlighed er fantastisk. Den findes i mange afskygninger, og den er fantastisk både at give og modtage. Men kærligheden kan også være grim og blottet for romantik og følelser. Kærlighed kan være at bære over



Illustration: Vladyslav Tremikhin © iStock/Getty Images Plus

endnu en gang. At løfte ansigtet på den, der endnu en gang har svigtet dig. At tilgive.

Og så nærmer vi os kernen i dét, jeg vil kalde den kristne kærlighed. For den har en anden kant end den kærlighed, som vi dyrker så ivrigt i vores samfund. En kant som bliver tydelig, når vi ser på Jesus. Hans liv bestod af det, han talte om. Han elskede

Hør personlige historier om, hvordan Guds kærlighed forandrer på:

imedia.dk/troshistorier



film & tro

Læs alle de nyeste film anmeldelser på: **filmogtro.dk**

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korsværvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekpl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Birgitte Bohsen. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

Gud, han elskede næsten, og han opfyldte Guds bud. Det bud, som vi aldrig når til at opfylde, uanset hvor meget vi taler om kærlighed.

Det kunne han, fordi han var både Gud og menneske. I ham mødes himlen og jorden. I ham findes den fuldkomne kærlighed til Gud og den fuldkomne kærlighed til hvert eneste af os mennesker.

// KÆRLIGHED KAN VÆRE AT BÆRE OVER ENDNU EN GANG

Jesus elsker dig

Men hvem var Jesus? Det er der mange bud på. Nogle mener, at han er var en klog filosof. Andre mener, han var en rebel, der gjorde op med samfundets magtstrukturer. Og andre igen mener, at han var en

stor profet, der havde Guds ånd. Men hvad sagde Jesus selv? Ja, han sagde, at han var Guds søn. Gud og menneske. Som menneske var han efterkommer af Kong David, og samtidig var han søn af Gud.

Hvis du tror på, at Jesus er Guds søn, så tror du på, at Gud er så menneskelig, at han kender hver en lille del af det at leve et menneskeliv. Han kender dig, og han elsker dig lige midt i det liv, der er dit. Og derfor kan du lukke ham ind i det hele. Hvis du tror på, at Jesus er Guds søn, så tror du samtidig på, at han er så helt igennem guddommelig, at han har magt til at hjælpe dig. Både når dit liv er fuld af fortvivlelse, og når du en dag står foran døden og foran Guds domstol.

Jørgen Paakjær Moeslund



jesusnet.dk

Læs mere om Guds kærlighed på:
jesusnet.dk/gud



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Missionær Anders Medom Mølleskov Madsen, Aarhus, holder to minutters andagt i uge 4

70 300 150

imedia samler
video og lyd om tro til dig

[Kig forbi imedia.dk](https://kigforbi.imedia.dk)

DET ER MIG

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 4, vers 5-26*

Kvinden sagde til ham: »Jeg ved, at Messias skal komme« – det vil sige Kristus; »når han kommer, vil han fortælle os alt.« Jesus sagde til hende: »Det er mig, den der taler til dig.«

Jesus' ID er frit tilgængeligt

Jeg læste for nylig en historie om NFL-spilleren Melvin Gordon, som på en taxatur snakkede med chaufføren om en forestående kamp, hvor han selv skulle spille.

Taxachaufføren genkendte ham ikke, så Melvin begyndte for sjov at tale om

sig selv i tredjeperson. Taxachaufføren fangede det ikke, og Gordon måtte afsløre, hvem han var og endda vise ID, før chaufføren troede på ham.

Kvinden i bibelteksten kommer ud for noget lignende. Jesus kommer med flere hints, men må til sidst afsløre, hvem han i virkeligheden er. Han er ikke bare en profet, nej han er Jesus Kristus, Guds søn.

Længere fremme i teksten kan man læse, at kvinden går ind til byen og fortæller, at manden, hun har mødt, måske er Kristus. Selvom kvinden ikke lyder sikker, er det nok til, at de går ud og møder ham og bliver overbevist.

Da taxachaufføren så Melvin Gordons ID og valgte at tro på ham, fik han en selfie og et godt grin. Jesus' ID er frit tilgængeligt i Bibelen, her afslører Jesus, hvem han i virkeligheden er.

Morten Stubkjær Klausen

