



Omvendelse er at følge en ny vej

Illustration: BenHaman © Midjourney

I Bibelen opfordrer Jesus mennesker til omvende sig, men hvad betyder det helt konkret? At omvende sig er ganske enkelt at vende sig om – lade sin egen stolthed og sine egne religiøse ambitioner ligge for i stedet at satse sit liv på Jesus.

Jesus kritiserede gentagne gange sin tids religiøse ledere for at være mere optaget af sig selv end af at tjene Gud. Han ville, at de skulle vende sig om og komme med til Himlen – vende sig fra vejen mod Helvede.

De religiøse ledere var meget optaget af, hvor godt de tog sig ud over for andre mennesker, men omvendelse handler ikke om at være optaget af at være god eller at leve på en bestemt måde. Det handler i stedet om at se på Jesus, være optaget af ham, se, hvor han går, og følge i hans fodspor, som man finder i Bibelen og i samtale med ham (bøn).

I Matthæusevangeliet kapitel 6 vers 33 siger Jesus: "Søg først Guds rige og hans retfærdighed". Jamen, hvad er hans retfærdighed? Hans retfærdighed er, at den helt uskyldige Jesus tog straffen for alle de skyldige. Skyldige i at vælge Gud fra – at være vendt væk fra ham fra fødslen. Siden de første to mennesker, Adam og Eva, i Paradisets have var ulydige mod Gud og spiste frugten fra det eneste træ, de ikke måtte røre, har der ligget en tung dyne af straf over alle mennesker.

At søge Guds retfærdighed er igen at vende sig mod ham ved at tro på, at Jesus faktisk tog straffen for enhver, der tror på ham.

Og det ender godt, når man følger ham, for hans rejse ender i det evige liv, som allerede i livet her på vores jordklode danner retning og mål for den, der tror.

Morten Stubkjær Klausen



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK

70 300 150

To minutters andagt hver dag i en uge

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS

DOWNLOAD PÅ
Google Play

DOWNLOAD PÅ
App Store

 **jesusnet.dk**




Læs om Mette, som begyndte at følge Jesus, på: jesusnet.dk/svar/11201

SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00

82 271 333

 Indre Mission

Et ord med på vejen

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

ISSN 0901-2362 - 123. årgang

Ekspedition: Tlf. 82 27 13 37, email: ar@imh.dk

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, email: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen,

tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord.

Layout: Ben Haman

Uddelt af:

Tid til hvile

Gud vil give os hvile, siger han i Bibelen, og jeg tror på, at han mener det ▶



Illustration: BenHaman © Midjourney



Illustration: BenHaman © MidJourney

“

Det der med
at bo i flytterod
har jeg svært ved

► **D**et kan være svært og hårdt at bo i flytterod. Når man pakker et hjem ned og et andet ud, går der et stykke tid, hvor det føles, som om man ikke har en fast base. Der er ikke rigtig noget sted, der føles som ens hjem.

Lidt af et projekt

Det der med at bo i flytterod har jeg svært ved. For efter flere dage, der er gået med at pakke ned, flytte ting, samle møbler og pakke ud igen, er det svært for mig at slappe fuldstændig af, når jeg ved, at listen af ting, der skal laves, er lang.

Derfor kommer jeg til at køre mig selv helt træet, før jeg rent faktisk sætter mig ned og slapper af. Alt-så der hvor man har givet den en ekstra time, og når så man stopper for den dag, skal der stadig lige laves mad og ryddes op efter det, eller der er nogle ting,

som skal flyttes, for at man kan være i stuen. Det bliver lidt af et projekt, som føles endeløst, fordi jeg er træet og udkørt, men ikke har ro nok til at kunne slappe af.

Jeg kan hvile hos Gud

Nogle gange når jeg har det sådan, minder jeg mig selv om, at jeg ikke behøver et færdigt-indrettet hjem for at få den hvile, jeg trænger til. For jeg tror i virkeligheden, at jeg kan finde en stor del af den hvile, jeg har brug for, hos Gud. Jeg tror, det er enormt vigtigt, at jeg ved, at jeg kan hvile ud hos ham, men desværre er jeg ikke altid god til at huske det.

Vi må komme som vi er

Gud siger til os i Bibelen, at vi må komme til ham, som vi er, og vi må komme med alt, om det er stort eller

småt. Han siger til os, at vi må komme til ham, når vi bliver trætte og oplever nogle af livets svære tider, og han vil give os hvile.

Jeg øver mig i at lægge tankemylder og udfordringer, særligt dem jeg ikke kan løse alene, over til Gud. Jeg øver mig i at gå til ham, når jeg trænger til hvile. Nogle gange er det nemt, andre gange er det svært – men jeg øver mig, og jeg tror på, at han mener det, når han siger, at han vil give mig hvile.

Jeg kan mærke, at jeg får hvile og ro i mange ting, når jeg går til Gud med dem, og jeg kan mærke, at jeg hviler på en anden måde, end jeg gør, når jeg tænder for en serie på en streaming-tjeneste. Hvornår har du sidst hvilet rigtigt, og hvor finder du hvilen?

Mathilde Stær